

# ΕΠΙΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

## ΤΡΩΑΔΕΣ

Χορηγός: **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

## ΤΡΩΑΔΕΣ

### Η τραγωδία των πτημένων

Του Δανιήλ Ιακώβ

### Θα έκλαιγαν και οι θεοί

Της Ιουλίας Πιπινιά

### Όταν η Ιστορία εισβάλει στο θέατρο

Της Δηούς Καγγελάρη

### Με κινηματογραφικούς αυτέρες

Του Σπύρου Παγιατάκη

### Ο χορός των Τρωάδων

Του Ανδρέα Ρικάκη

### Η μουσική του πένθους

Του Νίκου Α. Δοντά

### Οι Τρωάδες ως οπικό σύμβολο

Του Μάνου Στεφανίδη

### Εκάβη ή Τα οπαράγματα της Μεγάλης Μητέρας

Του Κώστα Μπαζαρίδη

### Ο πόλεμος και τα όρια της νίκης

Του Ανδρέα Χέλμη

#### Εξώφυλλο

Προσφυγόπουλα στον Εμφύλιο. Φωτογραφία του Ντέιβιντ Σέιμουρ που επισκέφτηκε την Ελλάδα ως φωτογράφος τα χρόνια 1946-47.



## Τρωάδες της Ειρήνης

ΕΚΑΒΗ, η τραγική βασιλίσσα, μάνα της Πολυζένης που θυσιάστηκε στον τάφο του Αχιλλέα, μάνα και του Πολύδωρου που δολοφονήθηκε άνανδρα από τον Πολυμήστορα, βασιλιά των Θρακών.

Κασσάνδρα, η μάντισσα που κανείς δεν πιστεύει, κόρη της Εκάβης, που ο Αγαμέμονας παίρνει μαζί του στις Μυκήνες. Σε κατάσταση έκτασης προβλέπει τον θάνατό της από την Κλυταιμνήστρα.

Ανδρομάχη, γυναίκα του Εκτορα και μάνα του μικρού Αστυάνακτα. Μετά την άλωση της Τροίας ζει στην Ηπειρο ως παλλακίδα του Νεοπόλεμου, ο οποίος είχε σκοτώσει τον βασιλιά Πρίαμο (πατέρα του Εκτορα) και τον ανήλικο γιο της, Αστυάνακτα. Εκεί, η ταπεινωμένη «βάρβαρη», χαρίζοντας στον Νεοπόλεμο έναν γιο, θα ιδρύσει τη δυναστεία των Μολοσσών.

Πάντοτε επίκαιρες οι Τρωάδες. Γυναίκες, μάνες και αδελφές πρώων, τραγικές πρωίδες οι ίδιες σε έναν μάταιο πόλεμο, υφίστανται την

απόλυτη ταπείνωση. Η μοίρα τους, η μοίρα των πτημένων, παραμένει ίδια σε κάθε εποχή, μιας και, καθώς φαίνεται, το μήνυμα της τραγωδίας του Ευριπίδη δεν φτάνει στα κατάλληλα αφτιά. Άλλα κι όταν βρίσκει τον στόχο, σπάνια ανατρέπει τις αποφάσεις. Εγκατέλειψε το θέατρο από ντροπή ο τύραννος των Φερών Αλέξανδρος, αντικρίζοντας τις συμφορές της Εκάβης και της Ανδρομάχης, καθώς ο ίδιος διέπραξε, άσπλαχνα, ανάλογα εγκλήματα, μας λέει ο Πλούταρχος. Μία παράσταση των Τρωάδων στη Νέα Υόρκη το 1915, στο ξεκίνημα του Α' Παγκόσμιου Πολέμου, ήταν πρώτη παρουσίαση αρχαίου δράματος στις ΗΠΑ. Εκτοτε, το έργο του Ευριπίδη παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα στη χώρα αυτή. Σήμερα, παρακολουθώντας τη διεθνή πολιτική κατάσταση, αντιλαμβάνεται κανείς σαφέστερα από ποτέ, πόσο αδύνατη είναι η τέχνη, πόσο περιφερειακό ρόλο έχει στην καθημερινή μας ζωή.

Ν.Α.Δ.



◀ «Αιχμάλωτη Ανδρομάχη». Πίνακας των Φρέντερικ Λάιου (1886-88). Πινακοθήκες του Μάντσεστερ.

Τον ΔΑΝΙΗΛ Ι. ΙΑΚΩΒ

Καθηγητή στο Τμήμα Φιλολογίας  
του Α.Π.Θ.

**Δ**ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, νομίζω, ιδιαίτερον τεκμηριώσων η άποψη, ότι από το σύνολο των αρχαιοελλανικών μύθων, ο τρωικός κύκλος έχει αποσπάσει τη μερίδα του λέοντος. Η πιθανότερη εξήγηση αυτής της ποσοτικής υπεροχής πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι ο Ομηρος αποτελούσε όχι μόνο την κορυφαία πολιτισμική εκδήλωση στη γιορτή των Παναθηναϊών αλλά και κοινόχροστο παιδευτικό αγαθό. Επιπλέον, το ομπρικό κείμενο διαποτίζει όλη την κλασική λογοτεχνία και ειδικότερα την τραγωδία, η οποία αντλεί από αυτό θέματα, σκηνές, μοτίβα και λεκτικούς τρόπους. Αρκεί να αναλογιστούμε τη φερόμενη ως ρίση του Αι-

σχύλου, ότι τα δράματά του είναι τελάχι από το πλούσιο τραπέζι του Ομήρου ή τον χαρακτηρισμό του Σοφοκλή ως φιλομήρου, για να συνειδηποιήσουμε το μέγεθος της παρουσίας και της σημασίας του μεγάλου επικού στο αθηναϊκό θέατρο.

Μεταβαίνοντας τώρα στον Ευριπίδη, πρέπει να επισημάνουμε ένα πρόσθιτο σημαντικό στοιχείο: με εξαιρεσην την Αλκηστή (438 π.Χ.), τα υπόλοιπα σωζόμενα δράματά του ανήκουν όλα στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. Η διαπίστωση αυτής οδηγεί αβίαστα στον συσχετισμό των δύο πολέμων, είτε υπαι-

νικτικά από τον ίδιο τον ποιητή, είτε ευθέως από τον θεατή που βίωνε επώδυνα τις συνέπειες της εμφύλιας σύγκρουσης.

Στα τρωικά δράματα ανήκουν κατά χρονολογική τάξη η Ανδρομάχη, η Εκάβη και οι Τρωάδες, μολονότι μόνο για το τελευταίο γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία παράστασής του (415

π.Χ.), ενώ η χρονολόγηση των δύο άλλων είναι σχετική (πάντως και τα δύο τοποθετούνται στη δεκαετία 430-20 π.Χ.). Από αυτά, τα δύο τελευταία διεκτραγωδούν τη δυστυχία των αιχμαλωτισμένων γυναικών της Τροίας με κορυφαίο παράδειγμα την πολυβασανισμένη γερόντισσα Εκάβη.

### Εκάβη

Η Εκάβη παριστάνει δύο αλλεπάλληλα σκληρά πλήγματα που δέχεται η πρώτην βασιλίσσα της Τροίας: τη θυσία της κόρης της Πολυξένης στον τάφο του Αχιλλέα και την ανακάλυψη του πτώματος του γιου της Πολυδώρου, θύματος του βασιλιά των Θρακών Πολυμήστορα, ο οποίος, παραβιάζοντας την ιερή επιταγή για προστασία του ζένου, δολοφόνησε τον Πολύδωρο, για να οικειοποιηθεί τον αμύθητο θυσαυρό που τον συνόδευε. Το τίμημα του Πολυμήστορα ήταν ιδιαιτέρως βαρύ. Εκμεταλλευόμενη ακριβώς

«Αλλά όταν έλθει  
ο πόλεμος, γίνεται  
δάσκαλος της βίας»



**▲ Ο Αίας αποσπά την Κασσάνδρα από το τερό της Αθηνάς, όπου η κόρη των Πριάμον ἔχει αγκαλιάσει το Παλλάδιο, ζητώντας προστασία. Παράσταση κρατήρα των «ζωγράφων των Λυκούργου», δεύτερο μισό 4ου αι. Νάπολη, Εθνικό Μουσείο (φωτ.: «Ιστορία των Ελληνικού Εθνους»).**

τη φιλοχρηματία του πρώην συμμάχου της, ο Εκάβην προσκαλεί τον βασιλιά και τον παρασύρει στο αντίσκυνό της. Εκεί σκοτώνει τα παιδιά του Πολυμήστορα και τυφλώνει τον ίδιο. Με τον τρόπο αυτόν επέρχεται πλήρης εξίσωση των τυχών ανάμεσα στα δύο πρόσωπα: και οι δύο μένουν άκληροι και δεν έχουν τίποτε στη ζωή που να τους προσφέρει κάποια απόλαυση, καθώς η μια έχει στερηθεί τα παιδιά και την ελευθερία της, και ο άλλος τα παιδιά και το φως του. Η υπογράμμιση του παραλογισμού που επιφέρει ο πόλεμος και της ανατροπής της έννομης τάξης είναι πρόδοην. Ανάγλυφη είναι και η περιγραφή της εξαχρείωσης των θηών και της ιδιοτέλειας που υποδαυλίζει ο πόλεμος, ο οποίος αποδεικνύεται κακός δάσκαλος και αναδεικνύει τις θηριώδεις πλευρές του ανθρώπινου χαρακτήρα. Διδακτική είναι από την άποψη αυτή η ακόλουθη περικοπή του Θουκυδίδη (3.82.2): «Αλλά όταν έλθει ο πόλεμος..., γίνεται δάσκαλος της βίας και ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημιουργεί» (πρβ. και 2.52-3).

## Τρωάδες

Οι συμφορές που παριστάνονται στις Τρωάδες έχουν πάλι αποδέκτη την Εκάβην αλλά και την Ανδρομάχην. Οι αιχμάλωτες γυναίκες της Τροίας περιμένουν να πληροφορηθούν σε ποιον από τους κατακτητές εφεξής θα ανήκουν και θα τον υπηρετούν. Η Κασσάνδρα εμφανίζεται σε κατάσταση μαντικής έκστασης και κρατώντας γαμπλίες δάδες κάνει λόγο για την ένωσή της με τον Αγαμέμνονα, προλέγει τη δολοφονία του από την Κλυταιμνήστρα μαζί με τον δικό της θάνατο, καθώς και τη δεκαετή περιπλάνηση του Οδυσσέα, προτού νοοτήσει στην Ιθάκη. Η Εκάβην νιώθει απεριόριστην τροπή για την κατάντια της θυγατρέας της. Στη συνέχεια, της αναγγέλλεται ο θάνατος της Πολυξένης, που θεματοποιήθηκε διεξοδικά στην Εκάβην, και τέλος, ο εγγονός της, Αστυάνακτας, ο γιος του Εκτορα και της Ανδρομάχης, γκρεμίζεται, με απόφαση των Αχαιών, από τα τείχη. Το δράμα τελειώνει με την πυρπόληση της κυριευμένης πόλης. Η τραγωδία, αφενός δείχνει τη

θηριωδία του πολέμου που εξωθεί σε απάνθρωπες και ακραίες συμπεριφορές, τις οποίες ο Ευριπίδης προφανώς επιθυμεί να καταγγείλει, και αφετέρου έχει μια ιδιαιτέρως ειρωνική χροιά, καθώς αποδεικνύει ότι στον πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές και πττημένοι. Τόσο οι προφτείες της Κασσάνδρας όσο και ο πρόλογος του έργου, όπου η Αθηνά και ο Ποσειδώνας συμφωνούν να καταστρέψουν τον στόλο των Ελλήνων κατά την παλινόστοπή τους, δείχνουν στον θεατή ότι πεισμένη φυγή από την κατεστραμμένη πόλη είναι ο συντομότερος δρόμος για τον χαρό τους. Παράλληλα, ο ποιητής φαίνεται να θεωρεί τον πόλεμο κάτι το αναπόφευκτο στη ζωή, αλλά διακρίνεται ότι πρέπει να διεξάγεται με ανθρωπιστικούς όρους. Ας σημειωθεί ότι έναν χρόνο πριν από την παράσταση των Τρωάδων, οι Αθηναίοι είχαν πραγματοποιήσει τη σφαγή του άρρενος πληθυσμού στη Μίλο, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το απάνθρωπο συμβάν πρόσφερε στον Ευριπίδη το έναυσμα για τη σύνθεση του έργου του.

## Ανδρομάχη

Με την Ανδρομάχη βρισκόμαστε πάντα στη μετατρωπική περίοδο. Η γυναίκα του Εκτορα ζει ως παλλακίδα του Νεοπτολέμου και έχει αποκτήσει μαζί του έναν γιο, τον Μολοσσό. Ο Νεοπτόλεμος, που κατά τη διάρκεια της πλοκής απουσιάζει στους Δελφούς, έχει ως νόμιμη σύζυγο την άτεκνη Ερμιόνη, κόρη του Μενελάου και της Ελένης. Η Ερμιόνη, εκμεταλλευόμενη την απουσία του συζύγου της, αποφασίζει να εξοντώσει την αντίζηλη της, την οποία κατηγορεί αδίκως για την ατεκνία της. Σε βοήθειά της σπεύδει ο πατέρας της από τη Σπάρτη, και η Ανδρομάχη διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή της μαζί με τη ζωή του γιου της. Ωστόσο, η έγκαιρη παρέμβαση του παππού του Νεοπτολέμου, του γέροντα Πιλέα, αποσοβεί τον κίνδυνο, και ο Μενέλαος φεύγει ταπεινωμένος για τη Σπάρτη, αφίνοντας απροστάτευτη την κόρη του. Η Ερμιόνη τελικά σώζεται από τον ξάδερφό της Ορέστη, που την απάγει από τη Φθία, ενώ στο τέλος του έργου μεταφέρεται στη σκηνή νεκρός ο Νεοπτόλεμος, δολοφονημένος από τους κατοίκους των Δελφών. Η Θέτιδα εμφανίζεται ως από μηχανής θεός και προλέγει το μέλλον. Η Ανδρομάχη θα πάει στην Ηπειρο, όπου θα ιδρύσει τη δυναστεία των Μολοσσιδών. Εδώ η σκόπευση του ποιητή είναι διαφορετική, καθώς το αντισπαριατικό πνεύμα είναι εμφανές. Η βάρβαρη Ανδρομάχη αποδεικνύεται ανώτερη ως προς το πόθο από τη Λάκαινα Ερμιόνη, και ο Μενέλαος πττάται από τον αδύναμο γέροντα Πιλέα, ενώ οι Σπαρτιάτες χαρακτηρίζονται αρνητικά. Δύσκολα, νομίζω, θα απέφευγε κανείς τους συνειρμούς με το ιστορικό παρόν, όπου οι Λακεδαιμόνιοι είναι οι αντίπαλοι των Αθηναίων. Επιπλέον, ο ρόλος της βάρβαρης Ανδρομάχης αναβαθμίζεται, καθώς χάρη στην γιοτιά που συνειρμούνται με την πυρπόληση της κυριευμένης πόλης μιας δυναστείας, έστω και αν αυτή λόγω του συζύγου θεωρείται ελληνική, και όχι τρωική. Διαπιστώνουμε, επο-

μένως, ότι η Ανδρομάχη, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός οικογενειακού δράματος, περιέχει ευγλωττες πολιτικές αιχμές, που δεν είναι άσχετες με τα σύγχρονα πολεμικά γεγονότα.

Ανακεφαλαίωνουμε: Ο πόλεμος και η ανατροπή των αξών και συμπεριφορών που συνεπάγεται, είναι το θέμα της *Εκάβης* και των *Τρωάδων*. Ο Ευριπίδης καταδικάζει τις θηριωδίες και την απουσία πθικής κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος καθίσταται κάποτε αναγκαίο κακό. Στην *Ανδρομάχη*, αντίθετα, ανυψώνει την Τρωαδίτισσα αιχμάλωτη, για να υποβαθμίσει τους Λακεδαιμονίους, τους αντιπάλους των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Φυσικά, με τις προηγούμενες επισημάνσεις δεν εξαντλήσαμε καθόλου τις ερμηνευτικές δυνατότητες των δραμάτων που συζητήσαμε με κάθε δυνατή συντομία, τονίζοντας μια μόνο διάσταση, τον πόλεμο και τα παρεπόμενά του.



► Η άλωση της Τροίας σε καλυκοειδή κρατήρα του 400 - 350 π.Χ. Ο βασιλιάς Πρίαμος βρίσκεται καταγής, ενώ ένας οπλίτης των απειλεί. Αριστερά, η Αφροδίτη προστατεύει την Ελένη από την οργή των Μενελάων. Ο Νεοπτόλεμος κρατά τον μικρό Αστινάκτια από το πόδι, έτοιμος να τον πετάξει. Μονοείδη της Βίλλας Τζούλια, Ρόμη (φωτ.: M. Holford).



► Τρεις πολεμιστές κρατούν οριζόντια το σώμα της Πολυξένης, ενώ ο Νεοπτόλεμος, βασιώντας την από τα μαλλιά, βυθίζει το ξίφος στον λαιμό της, απόπον τρέχει το αίμα στην αναμμένη πυρά. Μελανόμορφος αμφορέας, 570 - 60 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο.

# Θα έκλαιγαν και οι θεοί



◀ Εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης της «Ανδρομάχης» του Ρακίνα (1668).

Της ΙΟΥΛΙΑ ΠΙΠΙΝΙΑ

Δρος Ιοτορίας Θεάριον των Πανεπιστημίου των Μπρίστολ

«ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΒΗ», προστάζει ο Αμλετ τον ηθοποιό που του αφηγείται, με τα λόγια του Αινεία, τον φρικτό θάνατο του Πριάμου από τον Πύρρο. Κι εκείνος ξετυλίγει τη θλιβερή μοίρα της «σκεπαστής βασιλισσας» και κάνει τον νεαρό πριγκίπα της Δανίας να δακρύσει:

«Ποιος είδε την σκεπαστή βασίλισσα  
[...] να τρέχει με πόδια γυμνά ν' αγωνίζεται  
να σβήσει τις φωτιές με τα δάκρυα των ματιών της.  
Αντί το στέμμα, ένα πανί σκεπάζει τα μαλλιά της.  
Και φορά ένα σκισμένο υφάδι  
που το άρπαξε πάνω στην ταραχή της.  
Σκεπάζει τη ρημαγμένη της κοιλιά  
μνήμα όπου εθάφτηκαν όλοι οι τοκετοί της.  
Ποιος. Ποιος την είδε και δεν έσυρε φωνή  
να αναθεματίσει το μαύρο κράτος της Τύχης.  
Κι αν οι Θεοί την είδαν την ώρα που είδε εκείνη  
τον Πύρρο να συλεί με γέλιο κακό του άντρα της τις σάρκες,  
κι αν άκουσαν πως πετάχτηκε από μέσα της ο θρόνος  
και αν λυπόνται ακόμα τα βάσανα των ανθρώπων,  
θα έκλαιγαν και οι θεοί  
ο Ουρανός θα δάκρυζε».

Σαιξπηρ, Αμλετ ΙΙ, 2, μτφρ. Γ. Χειμωνάς.

Ο Αμλετ δεν είναι το μόνο από τα έργα, στο οποίο ο Σαιξπηρ αναφέρεται στην Εκάβη και στον θρόνο της για τον χαρό του βασιλιά συζύγου της και την καταστροφή της Τροίας. Το τραγικό για τους Τρώες τέλος του πολέμου με τους Ελλήνες, διπούεται ο Βρετανός δραματουργός και στο ποίημα του Ο βιασμός της Λουκρητίας, γραμμένο λίγα χρόνια πριν από τη διάσημη τραγωδία του, στα 1594. Εκεί, ο πολύπαθος και δυστυχισμένη πρωΐδα του βρίσκεται παρηγοριά στο σκαμμένο από τον χρόνο και τον πόνο πρόσωπο της Εκάβης, όπως το θυμάται από κάποιο πίνακα που απεικόνιζε το αρχαίο Ιλιον παραδομένο στις φλόγες, και δανείζει τη φωνή της στη σιωπηλή γέρικη φιγούρα για να κραυγάσει την απελπισία της και να καταραστεί τους Ελλήνες για το ξεκλήρισμα της Τροίας και τα δεινά των γυναικών της.

Δεν είναι βέβαια ο Σαιξπηρ ούτε ο πρώτος ούτε ο μόνος, από την εποχή του Δάντη ως τις μέρες μας, που στράφηκε στον μύθο της Εκάβης για να περιγράψει την οδύνη και τον θάνατο που σκορπά ο πόλεμος και να καταδείξει το βαρύ τίμημα που πληρώνουν όσοι επιβιώνουν της βίας των ανδρών. Οι ποικίλες εκδοχές του αφανισμού της πόλης του Πριάμου στην αρχαία γραμματεία εξασφάλιζαν πλούσιο υλικό και ένα σημαντικό αριθμό «πρωταγωνιστών» για όσους ανέτρεξαν, στους νεότερους χρόνους, στον συγκεκριμένο μύθο για να σχολιάσουν τον όλεθρο και την κτηνωδία του πολέμου. Η καταστροφή όμως της Τροίας και η δυσβάστακτη μοίρα των γυναικών της, υπήρξε αγαπημένο θέμα της ζωγραφικής και της ποίησης κυ-



◀ Ο Ρακίνας οε πορτρέτο του Φ. ντε Τρονά, φιλοτεχνημένο την εποχή που έγραφε την «Ανδρομάχη».

ρίως και λιγότερο του θεάτρου. Ο Λόπε δε Βέγα, ο Τόμας Χέγουντ, ο Ουιλιαμ Κονγκρίβ, ο Χέρντερ, ο Γκαίτε, ο Ουγκώ προτίμουσαν –όπως ο Καβάφης και ο Σεφέρης άλλωστε– τον πυκνό λόγο της ποίησης για να αποτυπώσουν στιγμές από την πτώση της Τροιας στα χέρια των Ελλήνων, να αφηγηθούν το δράμα των πτητημένων και να αφυπνίσουν τις συνειδήσεις της εποχής τους.

## Αναμένοντας τον 20ό αιώνα

Αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν από το νεότερο θέατρο προσπάθειες δραματοποίησης της καταστροφής της Τροιας ή προσαρμογής και μετάφρασης των σχετικών έργων του Ευριπίδην και του Σενέκα. Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, από την Αναγέννηση ως τα χρόνια του όψιμου ρομαντισμού και από την Ιταλία και την Ισπανία ως τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Αγγλία, καταγράφονται μεταφράσεις και διασκευές των αρχαίων προτύπων, ορισμένες από τις οποίες μάλιστα παραστάθηκαν στα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα της Δύσης. Όμως, όσο δημοφιλές κι αν υπήρξε το θέμα της πτώσης της Τροιας ή ακόμη και το πρόσωπο της Εκάβης, το έργο του Ευριπίδη με τον πιο έντονα αντιπολεμικό χαρακτήρα, οι Τρωάδες, δεν θα γνωρίσουν ιδιαίτερη απήχηση πριν από τον 20ό αιώνα.

Οι αιτίες είναι αναμφισβίτη παρεκτές. Οι επικρίσεις του Αριστοτέλη για την τραγικότητα του Ευριπίδην και την εμφονή του στο συγκινητικό στοιχείο και στο πάθος, μάλλον αποθάρρυνε τη συστηματική ενασχόληση και παρουσίαση του συγκεκριμένου έργου στους νεότερους χρόνους. Οι Τρωάδες δεν αφηγούνται άθλους πρώτων ούτε συσσωρεύουν μπυνύματα γενναιοφροσύνης, ανδρείας και πίστης. Αντίθετα, αποκαλύπτουν τη σκοτεινή δύναμη της βίας και την οδύνη της απώλειας, απομιθοποιούν την ιδέα της νίκης και παρουσιάζουν τις γυναικες ως τα κατεξοχήν θύματα του πολέμου, τις συνέπειες του οποίου υφίστανται με τον πιο σκληρό τρόπο, ακόμη και μετά τη λήξη του. Εξίσου αποτρεπτικά λειτουργούσε και η κυριαρχία των γυναικείων χαρακτήρων στις Τρωάδες. Τούτη τη φορά, όχι γιατί οι αρχαίες πρώιδες είναι επιθετικές, προκλητικές και υπονομεύουν τα πρότυπα γυναικείας συμπεριφοράς και πνηκής, αλλά γιατί ο ενάρετος βίος τους και το ψυχικό τους οθένος δεν μπορεί να τις σώσει από μία τρομακτική μοίρα, στην οποία αδυνατούν να αντιδράσουν. Η ήττα με τη μορφή της σκλαβωμένης γυναικας δεν καταλύει μόνον το παρόν αλλά στοιχειώνει και το μέλλον και απειλεί, όπως ακριβώς και ο πόλεμος, την έννοια της αρετής, του δικαιού και κυρίως του θείου.

Στην πιο διάσημη ίσως εκδοχή των Τρωάδων στον 20ό αιώνα, το Zav-Pol Σαρτρ (1965) θα χρησιμοποιήσει τον αρχαίο μύθο για να υποστηρίξει το μπενειστικό του θέραμα και θα εξηγήσει ότι μαζί με τους ανθρώπους στην τραγωδία του Ευριπίδην σκοτώνονται και οι θεοί. Απόψη απόλυτα κατανοητό στην ρημαγμένη από δύο παγκόσμιους πολέμους Ευρώπη του 20ού αιώνα, ελάχιστα όμως αποδεκτή σε εποχές και τόπους όπου κυριαρχούσαν η ιδέα της πνηκής ανταμοιβής και της θρησκευτικής πίστης.

## Στον αιώνα δύο παγκοσμίων πολέμων

Η τύχη των Τρωάδων στη σκηνή, όπως συμβαίνει εν γένει με το αρχαίο δράμα, αρχίζει να βελτιώνεται κατά τον 19ο αιώνα. Είναι όμως ο 20ός αιώνας, κατά τον οποίο το αρχαίο δράμα θα κληθεί να υπερασπιστεί ξανά και ξανά την ειρήνη. Είναι ενδεικτική η περιπτώση της Αμερικής: η παράσταση των Τρωάδων του Ευριπίδη στη Νέα Υόρκη το 1915, στο ξεκίνημα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η πρώτη παρουσίαση αρχαίου δράματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν γνώρισε

απλώς σημαντική επιτυχία αλλά καθιέρωσε το αρχαίο δράμα στην αμερικανική σκηνή και έπεισε για τη διαχρονικότητά του. Εκτότε οι Τρωάδες παραμένουν ένα από τα πλέον δημοφιλή δράματα του κλασικού θεάτρου

στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν συνδεθεί με κάθε, σχεδόν, αντιπολεμική κίνηση στη χώρα αυτή. Αποκορύφωμα υπήρξε η δεκαετία του 1960, όταν η τραγωδία του Ευριπίδην παιζόταν σε θέατρα και σε πανεπιστήμια από επαγγελματικούς θιάσους και ερασιτεχνικές ομάδες, ως διαμαρτυρία για την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική στην Ευρώπη του 20ού αιώνα. Ειδικά μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο θρίνος και η ταπεινωση των γυναικών της Τροιας, ο θάνατος που σπέρνει κάθε εμπόλεμη σύρραξην και η απελπίσια της απώλειας για νικητές και πτητημένους τελικά, έφερε το έργο στις σκηνές των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών, όχι όμως μόνον ως καταγγελία για τα δεινά του πολέμου αλλά και ως προσπάθεια λύτρωσης και αποδοχής του πόλου και της εξαθλίωσης, προκειμένου να γιατρευτούν οι βαθιές πληγές της Γηραιάς Ήπειρου. Στον Β' Παγκόσμιο

πόλεμο αναφέρεται και η περίφημη παράσταση των Τρωάδων που σκηνοθέτησε ο Ταντάσι Σουζούκι το 1974 και στην οποία το αρχαίο ελληνικό δράμα μπολιάστηκε με τις θεατρικές παραδόσεις της Ιαπωνίας. Η παράσταση του Σουζούκι, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεκίνα σε ένα νεκροταφείο της Χιρόσιμα με τη Σιραϊσι (Εκάβη) να αντιμετωπίζει τους νικητές και να μιορολογά τους νεκρούς της. Οι ταπεινώσεις που περιμένουν τη γριά γυναικά και τις κόρες της σε μια παράσταση, όπου το τότε και το τώρα εναλλάσσονται, μιλούν για τον εξευτελισμό της Ιαπωνίας από την Αμερική μετά τον πόλεμο και στηλιτεύουν ότι παρουσιάστηκε ως θριάμβος της αρετής και του πολιτισμού.

Την ίδια χρονιά που ο Σουζούκι παρουσιάζει τις Τρωάδες στο Τόκιο, ο Ρουμάνος Αντρέι Σέρμπαν ανέβαζε με τον θίασο Λα Μάμα της Ελεν Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη το Αποσπάσματα Τριλογίας, σύνθεση βασισμένη στη Μήδεια, στις Τρωάδες και στην Ηλέκτρα. Η Θλίψη, ο θυμός, ο πόνος, η αναμονή, η θυσία, ο έρωτας, ο θρίαμβος ενώνονταν σε ένα σύνολο που, με πάχος και κίνηση, επιδίωκε πάνω από όλα να καταθέσει το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα, σε έναν αιώνα που ανέδειξε τις Τρωάδες, για να παραφράσω τον Σαιξπίρη, στα «ζωντανά» χρονικά της δικής μας εποχής.



◀ Η Κρίστα Σούζαϊλ ως Πολνξένη, η Χέντιβηκ Βάνγκελ ως Εκάβη και ο Χάραλντ Χόλμπεργκ ως Πάρις στο έργο των Ζαν Ζιροντού «Ο Τρωικός Πόλεμος δεν θα γίνει». Παράσταση του Θεάτρου Χέμπλ, που δόθηκε στις 18.4.1947 (φωτ.: W. Borchmann).

# Οταν η Ιοτορία εισβάλει στο θέατρο



▲ Η Μαρίκα Κουτουζή ως Εκάβη στην τραγωδία του Ευριπίδη, σε παράσταση που δόθηκε από το θίασο της στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 1927. Η οκηνοθεοία ήταν των Φώτου Πολίτη (φωτ.: Μονοείο και Κέντρο Μελέτης Ελληνικού Θεάτρου).

Της ΔΗΟΥΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ

Θεατρολόγον, Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

## Εικόνα πρώτη: Τότε

Σπαράγματα θεατρικής μνήμης για συλλέκτες εφήμερων αρχαιοτήτων. Τα παραδίδουν οι μελετητές μέσα από σκιερές πηγές, ενώ η φαντασία σκηνοθετεί.

Αυτή τη φορά τα θραύσματα παραστάσεων αφορούν δύο τραγωδίες του ευριπίδειου τρωικού κύκλου με τις πττημένες γυναίκες της βασιλικής οικογένειας του Πριάμου και τις ανώνυμες αιχμάλωτες Τρωαδίτισσες: η *Εκάβη* στα Μεγάλα - ή Εν Αστει - Διονύσια περί το 424 π.Χ., οι *Τρωάδες* το 415. Με την τραγική μορφή της Εκάβης να συνδέει τις δύο τραγωδίες.

Στο θέατρο του Διονύσου, στους πρόποδες της Ακρόπολης. Με τα πρόσωπα των τριών ανδρών υποκριτών πίσω από τα προσωπεία. Με τον πρωταγωνιστή να διεκδικεί την στούς υποκριτικούς αγώνες, ερμηνεύοντας την «αθλία γυνή» - αλλοτινή βασιλίσσα της Τροίας, Εκάβη: αντιμέτωπη με τον θάνατο των δύο μικρότερων παιδιών της, στη φερόνυμη τραγωδία, να αποχαιρετά την Πολυξένη, πριν αυτή γίνει σφάγιο στον τάφο του Αχιλλέα, και να εκδικείται τον δολοφόνο του Πολύδωρου. Συνεχώς παρούσα επί σκηνής και στις *Τρωάδες* να θρηνεί τους θανάτους και τις μοιρασίες. Σκλάβα του Οδυσσέα η ίδια, λάφυρο του Αγαμέμνονα η προφήτισσα Κασσάνδρα (ποιός ξέρει ποιός πήθοποιός την είχε νωρίτερα ερμηνεύσει στον Αγαμέμνονα της αισχυλικής Ορέστειας), κτήμα του Νεοπτόλεμου η -πρωίδα της ομώνυμης ευριπίδειας τραγωδίας- Ανδρομάχη. Με τη φλεγόμενη Τροία να προκαλεί στις συνειδήσεις των Αθηναίων θεατών συνειρμούς για τα δεινά του Πελοποννησιακού πολέμου. Με τον «τραγικότατο των ποιητών» και «συνομότλικο των πρώτων σοφιστών» Ευριπίδη να καταγγέλει τη φρίκη του πολέμου προαναγγέλλοντας (*Τρωάδες*) τον επερχόμενο όλεθρο του αθηναϊκού στρατού στη σικελική εκστρατεία. Και με τους κριτές των δραματικών αγώνων να του απονέμουν, μόλις, το δεύτερο βραβείο...

Η εικόνα διαθέλλεται και διακτινώνεται: η γριά Εκάβη και οι κόρες της, άλλοτε μαζί και άλλοτε χώρια, ανάλογα με τις εποχές, υπάρχουν μετασχηματιζόμενες στις σελίδες, στις σκηνές των θεάτρων και στο θέατρο του κόσμου. Στον Σενέκα, στον Σαιξπίρ, στον Ρακίνα... Και στων προσφύγων τα καραβάνια.

## Εικόνα δεύτερη: «Ελληνικόν θέατρον ανεφάνη»

Ανακαλώντας «στη μνήμη των ραγιάδων την προγονική τους ιστορία και δόξα»...

1817. Υπό την επίδραση του Διαφωτισμού, αρχίζουν να οργανώνονται στη σχολή των Κυδωνίων (τουρκ. Αϊβαλί) παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας. Υπό τη δαμόκλειο σπάθη των τουρκικών αρχών. Οι μαθητές της σχολής παίζουν την *Εκάβη* στο πρωτότυπο.



▲ Η Κατίνα Παξινού ως Εκάβη οκίβει πάνω από την Α. Αλεξανδράκη στην παράσταση που ανέβασε το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο το 1955 (φωτ.: Δ. Α. Χαριούάδης).

1856. Μετά την Επανάσταση, στο ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτος, οι ερασιτέχνες, παρηγορούν τους απογοπτευμένους από τον εκπατρισμό της δραματικής Μούσας στα θέατρα της Γερμανίας και της Γαλλίας. Οι μαθητές της Ελληνοεμπορικής Σχολής της Χάλκης ανεβάζουν την *Εκάβη*: «Η μεγάλη αιθουσα του σπουδαστηρίου ικανώς πεφωτισμένη εχροικεύειν ως θέατρον. Η σκηνή εζωγραφισμένη επί της δυτικής πλευράς του σπουδαστηρίου παρίστα την παραλίαν της θρακικής χερσονήσου και τας σκηνάς, των αυτόθι εστρατοπεδευμένων Ελλήνων... Τρεις βαθμίδες εκ της σκηνής προς την ορχήστραν εν μέσω της οποίας υψούτο αρχαιοπρεπής βωμός αναδίδων ατμούς ευώδου λιβανωτού... Εἰς ικανήν δε απόστασιν από της ορχήστρας παρετείνοντο αι ἔδραι των θεατών (...) Ο χορός συγκείμενος εκ δώδεκα χορευτών ουδέν ήττον, επιτυχώς εξεπλήρωσε τα του χορού, ρυθμικώς και εναρμονίως κατά τετραφωνίαν μάλιστα ἀδων εν στροφαῖς και αντιστροφαῖς περὶ τὸν βωμὸν τα χορικά ...».

### Εικόνα τρίτη - μία παρένθεση: Η αντιπροφή

Οσπου, κάποτε, η Ιστορία εισβάλει, ευθέως, στον χώρο του θεάτρου και αντιστρέφει τους ρόλους και τις σκηνογραφίες. 1922, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή: στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, στα θεωρεία της «χρυσής πεταλόσχημης αιθουσας», εκεί που οι φρακοφορεμένοι Αθηναίοι της άρχουσας τάξης χειροκροτούσαν, άλλοτε, τους ξένους μουσικούς θιάσους, εγκαθίστανται, προσωρινά, 1.500 πρόσφυγες. Από την πυρπολημένη Σμύρνη, την «αρχαιοτάτη, μεγάλη παράλια πόλη της Μ. Ασίας», πιο κάτω από τα μέρη της χαμένης Τροίας του Πριάμου και της Εκάβης.

Τον χειμώνα, για να αντιμετωπίσουν το δριμύτατο ψύχος, οι νέοι κάτοικοι του κτιρίου του Τσίλερ καίνε (ελλείψει κεντρικής θέρμανσης) στις «φουφούδες» σεβαστό μέρος των σκηνικών.

### Εικόνα τέταρτη: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Σεπτέμβριος 1927. «Η μοίρα του χορού της Εκάβης θυμίζει εις τους σύγχρονους Ελλήνας όλην την τραγικότητα του προσφυγικού δράματος ...».



▲ Η Αλέκα Κατοέλλη ως Ανδρομάχη και ο Θάνος Κωτοόπουλος ως Πηλέας, σε παράσταση «Ανδρομάχης» του Ερυπίδη, που δόθηκε από το Εθνικό Θέατρο το 1964.



▲ Η Ελκε Πέιρι ως Κασσάνδρα  
οτην «Ορέστεια» των Πέτερ Στάιν.

Εχοντας δημιουργικά αφομοώσει τον ραϊνχαρτικό προβληματισμό για τα κεφαλαιώδη ζητήματα του χώρου και του χορού, ο Φώτος Πολίτης συνεχίζει τις αναζητήσεις του, σκνοθετώντας αυτή τη φορά, αρχαία τραγωδία στο Παναθηναϊκό Στάδιο: *Εκάβη* (η πρώτη, μάλλον, σύγχρονη επαγγελματική παράσταση), σε μετάφραση Απ. Μελαχροινού, με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη.

Τέσσερις μήνες νωρίτερα, στις πρώτες Δελφικές Εορτές, η Εύα Σικελιανού είχε υποβάλει τις δικές της σκνοθετηκές προτάσεις: ολοκληρωμένη όρχηση, χρήση προσωπειών και επιστροφή στα αρχαία θέατρα. Βλέποντας, πάντα, το ζήτημα της σκνοθεσίας του αρχαίου δράματος από τη σκοπιά της σύγχρονης εποχής, που χαρακτηρίζεται από την εξατομικευμένη θεώρηση του κόσμου, ο Πολίτης θα διαφωνήσει μαζί της.

Στη σφενδόν του Σταδίου τοποθετεί ένα σκηνικό με αρχιτεκτονικούς όγκους και εισάγει ένα πλήθος ογδόντα, περίπου, γυναικών. «Έκείνοι που, κυρίως, επεζήτησα», εξηγεί, «ήταν να εμφανίσω τον Χορόν ως ενιαίαν συνείδησιν, όχι όμως και ως σώμα (...) Εβαλα τον Χορόν να ομιλεί με ομαδικήν απαγγελίαν πότε εις την αρχήν, πότε εις το μέσον ή εις το τέλος εκάστου χορικού (...) με το χρώμα των κοστουμιών, στον ίδιο τόνο, μ' ελαφρές - από ανάγκη του ματιού - αποχρώσεις προσπαθήσαμε να δοθεί η ιδέα του Χορού ως ενιαίου συνόλου με πολλά κορμιά, αλλά με μια ψυχή (...). Το κυριότερο μέλημά μου, ήταν να δοθεί σε βάση αληθινή».

Η περιφημ Μαρίκα ερμήνευσε τη «μεγάλη μορφή της πονεμένης μπτέρας» με την «καλλιτεχνική φλόγα» της και μ' ένα φωνητικό «κύμα χρωματικών εναλλαγών και μεταπτώσεων». Και ο κόσμος, «με θρησκευτικό σεβασμό» εχειροκρότησε την παράσταση «επίμονα και αποθεωτικά».



▲ Σκηνή από τις «Τρωάδες» των Γιάννη Τσαρούχη, που παρονούσαν το 1977 σε ελεύθερο οικόπεδο της οδού Καπλανών, στο Κολωνάκι. Εκάβη η Σμάρω Στεφανίδην, α' Κορυφαία η Σαπφώ Νοιαρά (φωτ.: Κ. Αντωνιάδης).

### Εικόνα πέμπτη: Σην Καποχή

Δεκέμβριος '43. Το Εθνικό («Βασιλικόν») Θέατρο παρουσιάζει την *Εκάβη* σε μετάφραση Ν. Ποριώτη και σκηνοθεσία Σωκράτη Καραντινού. Με την Ελένη Παπαδάκη στον κεντρικό ρόλο - κύκνειο άσμα της. Στην πρεμιέρα παραβρίσκονται ανώτεροι Γερμανοί στρατιωτικοί και μέλη του υπουργικού συμβουλίου της κατοχικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Ι. Ράλλη.

Στην κλασικότροπη αισθητική του Εθνικού Θεάτρου η παράσταση, αποφεύγει κάθε ρεαλιστικό τόνο. Η διδασκαλία των ηθοποιών βασίζεται στην «τραγουδιστική απαγγελία». Με το πρόσωπο σαν «φυσική μάσκα» και με τη μουσική ερμηνεία (με «μακρόσυρτες τραγικές κραυγές») της, η Παπαδάκη αποθεώνεται.

### Εικόνα έκπι (μέσα στην πέμπτη εικόνα): Θέατρο εν θεάτρῳ

Στην παράσταση της *Εκάβης* πάντα...

Η διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου και ο σκηνοθέτης της παράστασης Σ. Καραντινός συνιστούν στις, εξαντλημένες από την πείνα, κοπέλες του Χορού να αποσύρονται διακριτικά στα παρασκήνια, όταν αισθάνονται τις δυνάμεις τους να τις εγκαταλείπουν.

Οστου μια μέρα οι νεαροί ΕΑΜίτες ηθοποιοί Nikos Τζόγιας, Ασπασία Παπαθανασίου, Άλεκα Παΐζη και Λούλα Ιωαννίδη, αποφασίζουν, χωρίς να το πουν σε κανένα, να διαμαρτυρηθούν επί σκηνής για το επιτακτικό θέμα της επιβίωσης: την ώρα της παράστασης, η Παΐζη υποκρίνεται ότι λιποθυμάει. Προκαλείται θόρυβος, τη μεταφέρουν στα παρασκήνια. «Ήταν τέτοιο το αίσθημα του κινδύνου και της ευθύνης», θυμάται, «που εξ αιτίας της αυθυποβολής αυτής, άντως αρρώστησα».

Η παράσταση συνεχίστηκε, αλλά για λίγα λεπτά, προς πείσμα της κλασικήζουσας αρμονίας, η Τρωαδίτισσα σκλήβα του Ευριπίδη πρόλαβε να συναντηθεί με μια γυναίκα της κατεχόμενης Αθήνας...

### Εικόνα έβδομη: Φεστιβάλ Επδαύρου - Στην επίσημη έναρξη

1955. Εθνικό Θέατρο. Τον τελευταίο ρόλο της Ελένης Παπαδάκη ερμηνεύει στην επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Επδαύρου, η μεγάλη της αντιζηλος Κατίνα Παξινού: *Εκάβη*, σε μετάφραση Απ. Μελαχροινού και σκηνοθεσία Άλεξη Μηνωτή. Μπαίνοντας «στο βάθος της μελωδίας» του τραγικού κειμένου «πρόφερε τον τέλειο ποιητικό λόγο, απλά, σταθερά χωρίς απαγγελίες, ποιητικά εκ των ένδον». «Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζούντιθ Αντερσον σε ένδειξη σεβασμού, γονάτισε στα πόδια της Παξινού», θυμάται η Άννα Συνοδινού που «σταθερά ανεβαίνοντας την κλίμακα της καθιερώσεως», ερμή-



▲ Η Άλεκα Παΐζη ως Εκάβη και η Κάτια Γέρον ως Κασσάνδρα στις «Τρωάδες» που παρουσιάσαε το Θέατρο Τέχνης στην Επίδαυρο το 1979.



◀ Σκηνή από τις «Τρωάδες» των Ευριπίδη, όπως παρουσιάστηκαν σε οκτυβοθεοία Ταντάσι Σονζόνκι στο Ηρώδειο, στις 19 Ιοννίου 1986.



*Η Λέοποντα Μπεμπεδέλη ερμηνεύοντας την Εκάβη στην παράσταση των ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλον. Επίδανρος 2001.*

νευσε πλάι στην Παξινού την Πολυξένη. «Τα χωριά της Πελοποννήσου είναι σημαιοστολισμένα, φωταγωγημένα (...) Η κοινή γνώμη έχει αποστερθεί παρόμοια μαζική εθνική υπερφάνεια πολλά χρόνια...».

### Εικόνα όγδοη: Στα φεουβάλ (και αλλού)

Με τα χρόνια πληθαίνουν –στα Επιδαύρια, πρωτίστωσι Τρωάδες και οι Εκάβες.

Στους σκηνοθέτες που ανέβασαν την *Εκάβη* συγκαταλέγονται οι: Μυράτ, Τριβίζας, Περέλης, Χ. Ο. Χάους, Κωστόπουλος, Σολωμός, Παπαγεωργίου (σε κλειστό χώρο), Χρονόπουλος. Τον επώνυμο ρόλο ερμήνευσαν μεταξύ άλλων οι: Ζουμπουλάκη, Αγγελίδη, Παπαθανασίου, Κατσέλη, Τουρνάκη, Πρωτοφάλτη, Μπεμπεδέλη.

Το 1965 δίνεται στην Επίδαυρο από το Εθνικό Θέατρο η πρώτη σύγχρονη επαγγελματική παράσταση των Τρωάδων σε σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη. Την ίδια τραγωδία θα σκηνοθετήσουν επίσης ο Καραντινός, ο Παπαγεωργίου, ο Μιχαλίδης, ο Ντουφεξής, ο Κακογιάννης, ο Λαζάνης, ο Αντύπας.

Κάρολος Κουν: «Βέβαια, αντιμετωπίζω πάντα κατακραυγή όταν ανεβάζω αρχαίο δράμα (..) Και πέρσι το ίδιο έγινε με της «Τρωαδίτισσερ». Βασικά, αυτό οφείλεται ισως στο ότι δεν υπάρχει ελληνική παράδοση στο αρχαίο δράμα». Οι νεοτερικές απόπειρες γίνονται δεκτές συντίθως ως ασέβεια και παραφθορά του επιβεβλημένου νεοκλασικού προτύπου... Η παράσταση του Θεάτρου Τέχνης (1979, μτφρ. Θ. Βαλτινός) αντιμετώπισε την τραγωδία με μια ρεαλιστική οπτική, ενώ συναισθηματική φόρτιση χαρακτήριζε την ερμηνεία της Αλέκας Παΐζη στον ρόλο της Εκάβης. Μία στεγνή, μέσα στη συντριβή της Εκάβη, θα ερμηνεύει η ίδια ηθοποιός το 1989 στη σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά, μέσα στο σκηνικό - νεκροταφείο αυτοκινήτων του Δ. Φωτόπουλου.

### Εικόνα ένατη: «Στο «Θέατρο της Οδού Καπλανών 6»

«Τί μπορεί να προσθέσει ο άνθρωπος στη φύση; Είμαι ρομαντικός. Μένω κλασικός στο πνεύμα, αλλά χρησιμοποιώ πρωτοτυπίες στη μορφή. Δεν κάνω αναπαράσταση»...

1977. Ο ζωγράφος και σκηνογράφος Γιάννης Τσαρούχης - βασικός «συνένοχος» του Καρόλου Κουν στις νεοτερικές τομές της Λαϊκής Σκηνής και του Θεάτρου Τέχνης (Ορνιθες, Πέρσες) σκηνοθετεί, σε δική του μετάφραση - «υποκειμενικά αντικείμενη» (Ρίτσος)- την *Τρωάδες*.

Αυτή τη φορά, ο ζωγράφος, που «ετόλμησε ν' αναζητήσει τον Ερμή όχι στο όρος Ολυμπος αλλά στο καφενείον «Ο Ολυμπος»» (Ελύτης), βρίσκεται στην τραγωδία της Τροίας στον ερειπωμένο τοίχο - φυσικό σκηνικό, ενώ αθηναϊκού νεοκλασικού. Η Ανδρομάχη (Αλίκη Γεωργούλη) φορά ένα «αντίστοιχο του δωρικού πέπλου» μαύρο «σεμνό, σεμιζιέ». Η Εκάβη (Σμάρω Στεφανίδη) και η κορυφαία του χορού (Σαπφώ Νοταρά), αρχοντογυναίκες «που οι συμφορές τους ξεπέρασαν το τυπικό πένθος» είναι ντυμένες σαν «τις κουρασμένες γυναίκες στον σιδηρόδρομο Αθηνών-Πειραιώς».

Ή πως η συγκίνησή του σήμερα συναντάει το αμετάκλητο και το αιώνιο...

### Εικόνα δέκατη: Οι Άλλοι...

Άλλα στη σκηνική περιπέτεια του αρχαίου δράματος διασταυρώνονται κι άλλοι πολιτισμοί.

Νέα Υόρκη, 1974. Στις Τρωάδες, τρίτο μέρος της τριλογίας (Ηλέκτρα 1971, Μήδεια 1973) που ανέβασε ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Αντρέι Σερμπάν, καλεσμένος από το Λα Μάμα, η «ζεστή μνήμη» ξυπνά μέσα από πολλαπλές αφορμές: από

την ενέργεια, βέβαια, και την εσωτερικότητα των ηθοποιών, από το κράμα των αρχαίων πάχων (αρχαία ελληνικά αλλά και πάχοι από τις γλώσσες των Αζτέκων και των Σουμερίων, από τα ινδοαρεικάνικα και τις αφρικανικές τελετουργίες, από βαλκανικά και νοτιοαρεικάνικα τραγούδια), και από την αμεσότητα της συνάντησης ηθοποιών και θεατών σε συνεχή μετακίνηση, σ' έναν εξωθεατρικό χώρο. Σε αυτήν την «εμπνευσμένη από τον Ευριπίδη, επική Οπερά» με την οιστρολατημένη Κασσάνδρα, την Ανδρομάχη σ' ένα κάρο να αποχωρίζεται με τη βία τον μικρό της Αστυάνακτα, τη γυνινή Ελένη σ' ένα άλλο κάρο και την ανώνυμη πνιγμένη πιο πέρα - οι γυναίκες της Τροίας ανακαλύπτουν μέσα από τη συντριβή τους μία δύναμη που αποκτά αλληγορικές διαστάσεις.

Τόκιο. Την ίδια χρονιά. Ο Ταντάσι Σουζούκι διασκευάζει και σκηνοθετεί τις *Τρωάδες* μέσα από παραδοσιακές φόρμες του Ιαπωνικού Θεάτρου και των πολεμικών τεχνών αλλά και με νεωτερικής τάξεως ανατροπές. Η δράση εξελίσσεται «στα ερείπια ενός βομβαρδισμένου νεκροταφείου, λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», η Τροία παραλλοπίζεται με τη Χιρόσιμα και οι ωμότητες των Αχαιών με τις αγριότητες των Αμερικανών. Στολές Σαμουράι για τους νικητές, και βήμα της κόνινας. Η κορυφαία ηθοποιός Σιραϊστή, με την «αιχμηρή και σπουλαιώδη» φωνή της εναλλάσσεται σε διάφορους ρόλους: χαροκαμένη γυρά που επικαλείται τα πνεύματα - πρόσωπα της τραγωδίας, Εκάβη, Κασσάνδρα...



▲ Σκηνή από τις «Τρωάδες» των Απλού Θεάτρον σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντώνη, Επίδαυρος 2001. Εκάβη, η Μάρθα Βούρτση, Ανδρομάχη η Μάνια Παπαδημητρίου (φωτ.: K. Ορδόλης).

#### Βιβλιογραφία:

Blume, H., D., «Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο» (μτφρ. M. Ιατζού), MIET 1986.

Σιδέρης, Γ., «Το αρχαίο θέατρο στη Νέα Ελληνική Σκηνή 1817-1932», Ιακωβός 1976.

Σπάθης, Δ., «Ο διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο», University Studio Press 1986.

Mc Donald, M., «Αρχαίος ήλιος νέο φως» (μτφρ. Π. Μάτεσης), Εστία 1993.

Πίνακες Παραστασιογραφίας «Εκάβης» (επιμ. M. Θεοδωρόπουλον) και «Τρωάδων» (επιμ. A. Μουζενίδην) στους αντίστοιχους τόμους (αρ. 20 & 24) της σειράς «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο», εκδ. Επικαιρότητα.

# Με κινηματογραφικούς



▲ Η Βανέα Ρέντγκρεϊβ ως Ανδρομάχη στις «Τρωάδες» των Μιχάλη Κακογιάννη (1970-71).

Τον Σπύρου Παγιατάκη

**Π**ΕΡΙΠΟΥ την ίδια εποχή που ο Κακογιάννης γύριζε τις δικές του *Τρωάδες* με τα μεγάλα ονόματα των διεθνών σταρ στην Ισπανία, ένας νεαρός Ελλήνας σκηνοθέτης, που μόλις είχε τελειώσει τις κινηματογραφικές σπουδές του στο Centro Sperimentale της Ρώμης, έκανε στην Ιταλία τις δικές του πρωτόλειες *Τρωάδες*, σε 16 mm, ασπρόμαυρες και χαμπλού κόστους. Οι *Le Trojane* του Δημήτρη Μαυρίκιου (1970) είναι η πρώτη ταινία ενός δημιουργού, ο οποίος αργότερα –μέχρι και σήμερα– κατέκτησε μια πρώτη τάξεως φήμη, κυρίως με αξιόλογα ντοκιμαντέρ και με σημαντικές θεατρικές σκηνοθεσίες. Ο χρόνος επιβεβαίωσε τις μεγάλες προσδοκίες εκείνης της ταινίας. Ήταν μια πάμφθην παραγωγή, που χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την οικογένεια του σκηνοθέτη. Εκάβη ήταν η Αμερικανίδα Μπάρμπαρα Πιλάβιν, Κασσάνδρα η Φρόσω Μαυρίκιου, Ανδρομάχη η μπτέρα του σκηνοθέτη και Ταλθύβιος ο Ιταλός Αντόνιο Φεντερίτσι.

## Σαρτρ, Αλγερία και «Τρωάδες»

Μερικοί ισχυρίσθηκαν ότι η τραγωδία αυτή, η οποία διδάχθηκε λίγο προτού οι Αθηναίοι εκστρατεύσουν στη Σικελία, στα 415 π.Χ. γράφτηκε από τον Ευριπίδη με σκοπό να καταδείξει τον παραλογισμό και τους ηθικούς κινδύνους ενός πολέμου, που δεν είχε απολύτως καμία δικαιολογία να γίνει. Αντίθετα μάλιστα, είχε θεωρηθεί ως καθαρά επεκτατικός. Για τον λόγο αυτό ακριβώς, οι *Τρωάδες* του Ευριπίδη υιοθετήθηκαν ιδεολογικά από τα περισσότερα ειρηνιστικά κινήματα μετά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Ήδη, στα 1915 παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, σε μετάφραση του Γκίλμπερτ Μάρεϊ, μια διασκευή που είχε γράψει ο τότε 25χρονος Αυστριακός Φραντς Βέρφελ, ακτιβιστής για μια παγκόσμια συμφιλίωσην. Επάνω στο ίδιο κείμενο του Βέρφελ, ο Γερμανός Αριμπερτ Ράιμαν συνέθεσε στα 1986 την ομώνυμη όπερα του.

Στη δική του διασκευή, ο Ζαν-Πολ Σαρτρ είχε καταργήσει τους αρχαίους θεούς, τον Ποσειδώνα και την Αθηνά, οι οποίοι στην τραγωδία του Ευριπίδη και σ' έναν «πρόλογο εν τω ουρανώ», ανταποκρίνονται στον μυθο-θρησκευτικό χαρακτήρα των αρχαϊκών χρόνων, που συνέδεε κάθε σημαντικό γεγονός με κάποια διάθεση, καπρίτσιο ή στάση των θεών του Ολύμπου. «Εκσυγχρονίζοντας» το έργο, ο Ζ. Π. Σαρτρ είχε υπόψη του την Αλγερία, η

# αστέρες

οποία είχε κακοπάθει ως γαλλική αποικία. Εννοείται ότι η θεϊκή βούληση δεν είχε καμιά θέση εδώ. Αυτήν ακριβώς τη διασκευή σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Κακογιάννης στο Παρίσι στα 1964. Ήταν μια θεατρική διδασκαλία, που οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Μερικά χρόνια αργότερα κι ενώ ο κόσμος συγκλονίζοταν από τον πόλεμο στο Βιετνάμ, στα 1971, ο Κακογιάννης κάνει τις κινηματογραφικές του *Τρωάδες* στην Ισπανία. Οι αρχαίοι θεοί πάλι απουσίαζαν. Στην Ελλάδα, ήταν η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας. Το καστ εκπληκτικό: Κάθηριν Χέπμπορν - Εκάβη, Βανέσα Ρέντγκρεϊβ - Ανδρομάχη, Ζενεβιέβ Μπιζόλντ - Κασσάνδρα, Ειρίνη Παπά - Ωραία Ελένη, Μπράιαν Μπλέσεντ - Μενέλαος και Αλμπέρτο Σαντς - Ταλθύβιος. Τα σκηνικά και τα κοστούμια ήταν του Νικόλα Γεωργιάδη, ο οποίος δούλεψε μόνιμα στο Λονδίνο και η μουσική του αυτοεξόριστου, εκείνη την εποχή, Μίκη Θεοδωράκη.

Γράφοντας για την ταινία αυτή, η κατεξοχήν ιστορικός του ελληνικού κινηματογράφου, όπως επίσης και ιδρυτρια και -μέχρι τον θάνατό της- διευθύντρια της Ελληνικής Ταινιοθήκης, Αγλαΐα Μπροπούλου, αναφέρει στο βιβλίο της «Ελληνικός Κινηματογράφος»<sup>1</sup> τα εξής: «Ο Κακογιάννης έχοντας ζήσει τον αντίτυπο μιας καταστροφής που υπέστη η Ελλάδα στα ίδια εκείνα χώματα της Τροίας και της Μικράς Ασίας, και ακόμη πιο σύγχρονα τις τραγωδίες του Βιετνάμ και της πρώτης τραγωδίας της Κύπρου, έπιασε το πολιτικό μήνυμα που ο Ευριπίδης έδινε με τις "Τρωάδες" στην Αθήνα και το μάταιο των πολέμων για τη φρίκη της βίας (...) Ο Κακογιάννης λέει πως κύριο μέλημά του στάθηκε ν' απαλλάξει κάθε μία απ' αυτές τις σταρ από την κεκτημένη προσωπικότητά της και να ενσταλάξει μέσα τους την Ευριπίδεια ουσία της κατατρεγμένης από θεούς κι ανθρώπους κι εξουθενωμένης πα βασιλικής οικογένειας (...) Πολλοί σκηνοθέτες επιχειρούν στις μέρες μας τη μεταφορά του Ευριπίδη και των "Τρωάδων", στο θέατρο βέβαια, με μια δική τους ανάγνωση -όπως λένε- του Ευριπίδη, προσπαθώντας να μας περάσουν ένα δικό τους μήνυμα. Η αξία της δουλειάς του Κακογιάννη κρίνεται κι απ' αυτήν την έλλειψη, ας την πούμε, μιας κραυγαλέας προσαρμογής του Ευριπίδη σ' ένα άλλο ποστεύω. Η Τραγωδία, ο Ευριπίδης, πλησιάζεται από τον Κακογιάννη με τολμηρό δέος και η προσπάθειά του είναι να μείνει όσο το δυνατό πιο πιστός και να μας φέρει αντιμέτωπους με την αληθινή τραγωδία του ανθρώπου, που κωρίς να 'ναι αμέτοχοι κι οι θεοί, αλλά πιο πολύ με τα δικά τους τεχνάσματα, κατασκευάζει το φωβερό του πεπρωμένο: να σκοτώνει και να σκοτώνεται».

Προφανώς όταν αναφερόταν στις «κραυγαλέες προσαρμογές» των *Τρωάδων*

► **Η Κάθηριν Χέπμπορν ως Εκάβη και η Ειρήνη Παπά ως Ελένη στις «Τρωάδες» του Μιχάλη Κακογιάννη (1970-71).**



δων η Αγλαΐα Μπροπούλου είχε υπόψη της την πολυταξιδεμένη παράσταση του Γιαπωνέζου Ταντάσι Σουζούκι στα 1977, που οποία είχε βασιστεί στην καταστροφή της Χιρόσιμα (η ίδια διδασκαλία παρουσιάσθηκε και στους Δελφούς στα 1985). Ή, ενδεχομένως γνώριζε τη μεταγραφή των *Τρωάδων* όπως είχε γίνει από την Ανατολικογερμανίδα συγγραφέα Κρίστα Βολφ στη διηρημένη Γερμανία της δεκαετίας του '80, με τον τίτλο *Kassandra*.

## Αντοχή στον χρόνο

Το γεγονός ότι οι *Τρωάδες* του Ευριπίδη εξακολουθούν να ισχύουν δυόμισι χιλιάδες χρόνια αφού γράφονταν, έχει μια σημασία, την οποία δεν είναι στιγμή να σχολιαστεί και να ερμηνεύεται εδώ. Ομως, το κατά πόσο ενδέχεται ν' αντέξουν στον χρόνο οι θεατρικές και κινηματογραφικές ερμηνείες της τραγωδίας αυτής (ή κι οποιουδήποτε άλλου παλιού κειμένου, το οποίο «φοράει τη φορεσιά κάποιας εποχής») ως «έργα τέχνης», είναι κάτι για το οποίο απαιτούνται κάποιες δεκαετίες μέχρι να δοθούν οι τελικές απαντήσεις. Στις μέρες μας, όπου η ψηφιακή τεχνολο-

γία αποθήκευσης και βάσεων δεδομένων των την πολυταξιδεμένη παράσταση του Γιαπωνέζου Ταντάσι Σουζούκι στα 1977, που οποία είχε βασιστεί στην καταστροφή της Χιρόσιμα (η ίδια διδασκαλία παρουσιάσθηκε και στους Δελφούς στα 1985). Ή, ενδεχομένως γνώριζε τη μεταγραφή των *Τρωάδων* όπως είχε γίνει από την Ανατολικογερμανίδα συγγραφέα Κρίστα Βολφ στη διηρημένη Γερμανία της δεκαετίας του '80, με τον τίτλο *Kassandra*.

Ο *Lordship Bothell*, Ουάσινγκτον, 18 Ιανουαρίου 1999 γράφει: «1) Η γλώσσα επιπτευμένη στη μετάφρασή της, έτσι που σε δυσκολεύει να κατανοήσεις την ταινία αν δεν έχεις διδαχθεί την τραγωδία στο σχολείο. 2) Η ταινία σε κάνει να νομίζεις ότι παρακολουθείς θεατρικό έργο. 3) Η Κάθηριν Χέπμπορν υπερβολική. Δεν μπορεί κανείς να συμπάσχει μαζί της. Μόνο η Ζενεβιέβ Μπιζόλντ πειθεί ως *Kassandra*.»

Ο Γκλένρεμ από το Ντέβενπορτ της Αϊόβα, πάλι, στις 17 Ιανουαρίου 2002, αναφέρει: «Θα μπορούσε να 'ναι κι χειρότερα αλλά κι έτσι όπως ήταν, ήταν εξίσου άσχημη. Οι γυναικες απλώς περπα-

τούσαν σε μια αμμουδιά, έλεγαν τα λόγια τους κι έφευγαν. Υπερ-ερμηνεύοντας, η Χέπμπορν ήταν μια Εκάβη την οποία άντεχε κανείς 90 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς παρέμεινε περισσότερο. Συνιστώ ν' αποφύγετε αυτή την ταινία όπως θ' αποφεύγετε και τον ένα Δούρειο Ιππο».

Ο Λος Φέλιζ λέει μεν καλά για το έργο ενώ για την ταινία, που τη βρίσκει άτεχνη κι άκαμπτη, επιμένει: «Κάποιος, παρακαλώ, να την ξανακάνει!» Αντίθετα, ο Χόρχε Ροντρίγκεζ από τη Νέα Υόρκη τη βρίσκει «καταπληκτική!» και κάποιος Μανόλης Δούνιας από την Αθήνα, στις 17 Σεπτεμβρίου 1999, την αξιολογεί σαν «μια καλή προσπάθεια με μεγάλους πθωποιούς».

Υπάρχουν κι άλλες πολλές κρίσεις υπέρ και κατά. Ο χρόνος θα δείξει το αν η μοναδικές αυτές *Τρωάδες* του Μιχάλη Κακογιάννη θα αντέξουν. Τα τριάντα χρόνια δεν αρκούν για τέτοιου είδους έργα, που βασίζονται σε ογκόλιθους δυόμισι χιλιάδων ετών.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Εκδ. Θυμέλη, 1980.
2. [www.allmovie.com](http://www.allmovie.com) και [www.uk.imdb.com](http://www.uk.imdb.com)
3. [rbrptrck@aol.com](mailto:rbrptrck@aol.com)



# Ο χορός των Τρωάδων

▲ Η Τζένη Δριβάλα και ο Κυριάκος Κοομίδης -διπλοπρόσωπη μορφή της Κασσάνδρας στις «Τρωάδες» των Ιοίδωρον Σιδέρη (φωτ.: Stefanos).

Tov ΑΝΔΡΕΑ ΡΙΚΑΚΗ

Κρητικού-ιοτορικού χορού

**Ω**Σ ΧΟΡΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ κύκλος, χοροθεατρική πράξη ή μπαλέτο, ο τίτλος *Τρωάδες* από τη φερώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη δεν συναντάται στα διεθνή βιβλία αναφοράς, στις εγκυκλοπαίδειες χορού ή στα λεξικά μπαλέτου. Από την έρευνά μας προκύπτουν μόνον μερικές σποραδικές προτάσεις –όλες ελληνικές– και αυτές έχουν, ως επί το πλείστον, εστιαστεί στο πρόσωπο της Κασσάνδρας, το οποίο και πολλοί σκηνοθέτες έχουν προτείνει «χοροθεατρικά» στις προσωπικές τους εκδόσεις της τραγωδίας (σκέπτομαι, π.χ. τις *Τρωάδες* του Γιώργου Μιχαηλίδη στο θέατρο Λυκαβηττού με τη χορεύτρια - χορογράφο Σοφία Σπυράτου στο ρόλο της Κασσάνδρας).

Το 1974 η Ραλλού Μάνου με το Ελληνικό Χορόδραμα παρουσιάζε στο φεστιβαλικό Ήρώδειο το εκτενέστατο χορο-θεατρικό έργο *Ορέστης*. Με

Ελληνες ηθοποιούς και διεθνείς χορευτές, με σκηνικά - κοστούμια του Γιάννη Κύρου και μουσικό κολάζ από συνθέσεις των Mopis Oχανά και Μιλοσλάβ Καμπελάκ, η χορογράφος έσπεσε το πρώτο της, ίσως, χορο-θέαμα, στο οποίο συναντούσαμε το «νεοκλασικό» βηματολόγιο. Πώς αλλιώς, αφού, μεταξύ άλλων, πρωταγωνιστής ήταν ο έξοχος «κλασικός» χορευτής Μιλοράντ Μίσκοβιτς; Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της τραγικής μοίρας των Ατρειδών, μια έντονη παρουσία είχε και η Κασσάνδρα. Η δαιμονική μορφή της Λιλής Μπερδέ, μέσα από μια αχαλίνωτη παροξυσμική ερμηνεία, παραμένει αλητινόντη.

Εναν χρόνο αργότερα, ο Γιάννης Μέτσος στήνοντας στο φεστιβαλικό Βεάκειο του Πειραιά το δικό του μονό-πρακτο ballet-theatre *H Δίκη των Ατρειδών*, ανέθετε στον νεαρό τότε Δημήτρη Μαραγκόπουλο την παρτιτούρα (μόνο με κρουστά και ένα πρόλογο με σύνθεσαιζερ - γεγονός για το 1975!) και στη Λίζα Ζαΐμη το σκηνικό, τα κοστούμια και τις μάσκες. Στον πρόλογο εμφανίζονταν η Ωραία Ελένη

με τον Πάρι και στην είσοδο του Αγαμέμνονα η Κασσάνδρα, μία αποφασιστικά πρωική, έτοιμη για όλα, κόρη βασιλιά, που υποδυόταν αρχοντικά η Πένυ Μελά.

Το 1977, στο Ήρώδειο και πάλι, η Ραλλού Μάνου πραγματοποιούσε με το Ελληνικό Χορόδραμα της μια πολύ «λογική» υπέρβαση: ο Κύκλος Καταγγελίας δεν ήταν άλλος από τις *Τρωάδες* μεταφερμένες στη γεμάτη νωπές πληγές Κύπρο. Η ιδιαίτερης σημασίας μουσική επένδυση ήταν του Θόδωρου Αντωνίου και τα σκηνικά-κοστούμια της Αλίκης Παπαζαχαρίου. Ομως, τις *Τρωάδες*, σε μια συμπυκνωμένη έκδοση, καθαρά χοροθεατρική σαν εμπειρία, παρουσίασε η Ζουζού Νικολούδην στον κύκλο «Χορός στο Μέγαρο Μουσικής», αιθουσα Δ. Μπτρόπουλος, το 1998. Μουσική: Στέφανος Βασιλειάδης, σκηνικά-κοστούμια: Άννα Μαχαιριγιαννάκη.

Το 1990, για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Ινδίας, το Μικρό Χορευτικό Θέατρο της Λίας Μελετοπούλου συμμετείχε με μια «ελληνική» τριλογία: το βίντεο-ντανς *Μήδεια*, το σόλο *Τάντα*



▲ Η Λιλή Μπερδέ ως Κασσάνδρα στο χορόδραμα «Ορέοτης» τη Ραλλούς Μάγον.

τρο». Εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε μια μπαρόκ επανεκτίμηση της αρχαίας τραγωδίας, μια προέκταση του μπαλέτου όπερας (ballet d' opéra), μια σύγχρονη αναφορά στο δραματικό μπαλέτο (ballet d' action), μια παρέκκλιση από το εξπρεσιονιστικό χορόδραμα και την αποκορύφωση και τερματισμό της ελληνικής έκδοσης του διεθνούς «χοροθεάτρου» (οτιδήποτε και αν αυτό σημαίνει και οπωδόποτε και αν αυτό εκφράζεται από τον εκάστοτε δημιουργό). Εδώ, το είδος «έκλεισε». Αν δεν γίνει κάτι απόλυτα διαφορετικό δεν θα είναι πια παρά απομίμηση ή εκφυλισμός). Με πλουσιότατα σκηνικά - κοστούμια του Γιώργου Ασημακόπουλου, με πρωτότυπη μουσική σύνθεση - επένδυση του Γιάννη Μεταλλινού, με τραγουδιστές, ηθοποιούς, χορευτές (στους οποίους απαιτήθηκε να εκφραστούν όλοι και με λόγο και με τραγούδι και με κίνηση), με χορό που ξεκινούσε από τα πρότυπα των τραγουδιών, το «spectacle» (για να μεταχειριστούμε τον όρο που έδινε ο Μπεζάρ σε παρεμφερείς δικές του προτάσεις), το «θέαμα», λοιπόν, αυτό υπερασπίστηκαν τρισάξια μια πληθώρια αστεριών - πρωταγωνιστών: η σοπράνο Τζένη Δριβάλα με τον πρώτο χορευτή της ΕΛΣ Κυριάκο Κοσμίδην ερμήνευσαν τη διπλοπρόσωπη μορφή της Κασσάνδρας, η χορεύτρια Μάγδα Γεροσιδέρην (Εκάβη), η ηθοποιός Νταιζη Σεμπεκοπούλου (Ανδρομάχη), η μπαλαρίνα Αγγελική Βαενά (Ωραία Ελένη), ο τότε σολίστ του Μπαλέτου της ΕΛΣ Στράτος Παπανούσης (Ταλθύβιος) και ο Κυριάκος Κοσμίδης πάλι (σε διπλό ρόλο) ως Μενέλαος. Το «θέαμα» διαρκούσε

όσο μια τραγωδία, ένα μπαλέτο ή μια σύντομη όπερα και παραμένει μοναδικό και μοναχικό στο είδος του όραμα και πείραμα ενός δημιουργού που, παράδοξο(;) πέτυχε τις περισσότερες επιδιώξεις του.

Υ.Γ. Θα πήθελα εδώ να σημειώσω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εξάπτυχης αναφοράς στις τραγωδίες βασίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία για το εγγύς, απότερο ή απώτατο παρελθόν. Αντίφαση πληροφοριών, εναντιώσεις αναφορών, πολυπλοκότητες αναλύσεων ή επεξηγήσεων δυσκόλεψαν πολλές φορές την εξέύρεση μιας τελικής «μέστης» λύσης ή αναφοράς. Ομως ένα πολύ μεγάλο μέρος των συγχρόνων αναφορών τόσο στο διεθνή χώρο όσο και -εξυπακούεται- στον εντόπιο, είχε για σημείο αναφοράς το προσωπικό αρχείο του υπογράφοντος. Πολύ περισσότερο, ξεκινούσε από τις προσωπικές του μνήμες και αναμνήσεις. Ζητώ συγγνώμη για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες σε τίτλους, χορογράφους, συντελεστές, ερμηνευτές. Δεν ήταν πάντα εύκολη η ανάληψη τους. Και η βοήθεια τρίτων, σχετικών ή μη, σε μνήμη. Πιστέψτε με!

#### ΠΑΡΟΡΑΜΑ:

Στο ένθετο «Ηλέκτρα» (16 Ιουνίου 2002, σελ. 18-19) το μπαλέτο του Γιάννη Μέτση (1975) βασίζεται στην πρώτη μεγάλη μουσική σκηνή του Δημήτρη Μαραγκόπουλου.



▲ «Κίκλος Καταγγελίας» από το Ελληνικό Χορόδραμα της Ραλλούς Μάγον.

λος και το σόλο Κασσάνδρα. Η Μαργαρίτα Μάντακα ερμήνευε μια ευάλωτη, ημίτρελη, «απογειωμένη» στο παραλήρημά της κόρην, σε μια εντυπωσιακή επίδειξη κίνησης, δράματος και τραγουδιού. Κάτι παρεμφερές θα εισάγει η χορογράφος στη βραβευμένη από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΠΟ ως καλύτερη παραγωγή 1998 Κλυταιμνήστρα, η ιστορία της γυναικας που... Κάτω από τους ήχους «Ζωντανής» μουσικής του επίσης βραβευμένου από τον ίδιο θεσμό συνθέτη Αλκη Καλούμενου, τον ρόλο της Κασσάνδρας ερμηνεύει, θεατρικά μάλλον, η ηθοποιός Κατερίνα Παυλάκη.

#### Εδώ, το είδος «έκλεισε»

Η καθοριστική, όμως, «χορευτική» έκδοση των Τρωάδων θα φτάσει το 1995 από τη Θεατροκίνηση του Ισίδωρου Σιδέρη στο Θέατρο Ολύμπια (ΕΛΣ). Εδώ, ο σκηνοθέτης - χορογράφος έστησε μια παράσταση - σταθμό στην παρουσίαση και / ή την εξέλιξη του είδους που αρκετά ανώδυνα καλείται, γενικώς, στον τόπο μας «χοροθέα-

# Η μουσική του πένθους

Tov Νίκον Α. Δοντά

Κρητικόν μονούκής

**Σ**ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ των τεσσάρων αιώνων μουσικής, από τον Μοντεβέρντι μέχρι σήμερα, το θέμα των Τρωάδων έχει απασχολήσει πολλούς συνθέτες, που κυρίως στο πλαίσιο λυρικών έργων –από την Ανδρομάχη (1780) του Γκρετρί ως τη Τρωάδες (1986) του Ράιμαν– έχουν δει τη μοίρα των πτητημένων από διάφορες οπτικές γωνίες.

Ασφαλώς η πιο γνωστή ανάμεσα στις οπερατικές εκδοχές παραμένει εκείνη του Εκτορα Μπερλιόζ: Οι Τρώες, μία επική τοιχογραφία που ο συνθέτης, όσο ζούσε, δεν πρόλαβε ποτέ να χαρεί παρουσιασμένη όπως επιθυμούσε. Το πεντάπρακτο έργο χωρίζεται σε δύο μέρη, την Πτώση της Τροίας και τους Τρώες στην Καρχηδόνα. Βασίζεται στο 1ο, 2ο και 4ο βιβλίο της Αινειάδας του Βιργίλιου, που ο Μπερλιόζ είχε διαβάσει παιδιά ακόμα, όταν ο πατέρας του τον δίδασκε λατινικά. Τα

πρόσωπα της ιστορίας τού είχαν γίνει ιδιαίτερα αγαπητά και οικεία: «Φανταζόμουν ότι με γνώριζαν τόσο καλά, όσο τα γνώριζα εγώ», θυμόταν αργότερα. Ωστόσο, πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να αποφασίσει να ασχοληθεί με το αγαπημένο του θέμα. Δίσταζε να προτείνει τις ιδέες του στην παρισινή Οπερα, φοβούμενος την απόρριψη, αφού ως συνθέτης δεν είχε ακόμα καθιερωθεί. Τελικά, το 1854, η αναπάντεχη επιτυχία του ορατορίου *H* παιδική πλικία του Χριστού, τον έκανε να αλλάξει γνώμην. Τον ενθάρρυνε ιδιαίτερα η πριγκίπισσα Καρολίνα Σάιν - Βίτγκενσταϊν (ερωμένη του Λιστ) με την οποία είχε συζητήσει το θέμα κατά τις επισκέψεις του στη Βαϊμάρη. Εποι, άρχισε να εργάζεται το 1856 και μέσα σε δύο χρόνια ολοκλήρωσε τόσο το ποιητικό κείμενο όσο και τη μουσική.

Ο Μπερλιόζ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην χορωδία και γενικότερα στις σκηνές πλήθους. Παρότι η επιλογή

αυτή συνάδει με τις αρχές της τραγωδίας, πρότυπο του συνθέτη δεν υπήρξε το αρχαίο δράμα αλλά το είδος της γαλλικής «μεγάλης όπερας» (grand opera), στο οποίο οι Τρώες οφείλουν επίσης την πεντάπρακτη δομή αλλά και γενικότερα τη μεγαλόπρεπη αισθητική τους, ως θέαμα και ως ακρόα-

μα. Ο Μπερλιόζ θαύμαζε εξίσου τα έργα των Γκλουκ και Σποντίνι, τουλάχιστον εκείνα που αντλούσαν τα θέματά τους από την κλασική αρχαιότητα. Σημαντική επιρροή άσκησαν επίσης τα έργα του Σαιξπίρ, όπως ο *Εμπορος της Βενετίας* με την περίφημη σκηνήν ανάμεσα στον Λορέντσο και στην Τζέσικα, που αποτέλεσε πρότυπο για το ερωτικό ντουέτο της τέταρτης πράξης, ανάμεσα στη Διδώ και στην Αινεία: «σαιξπροποιημένος Βιργίλιος», όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο συνθέτης. Γνήσιος εκπρόσωπος του ρομαντισμού καθώς πάντα, ο Μπερλιόζ άρχισε τη σύνθεση της όπερας από

την ιδιωτική αυτή στιγμή της υπόθεσης.

Η πώση της Τροίας περιγράφεται στο πρώτο μέρος του έργου, όπου ως δραματικό αντίποδα προς τη Διδώ, ο Μπερλιόζ ανέπτυξε την προσωπικότητα της Κασσάνδρας, που στην Αινείαδα δεν αποτελεί κύρια μορφή. Η Κασσάνδρα βλέπει την επερχόμενη καταστροφή, προειδοποιεί, αλλά είναι αδύνατον να την αποτρέψει. Η μουσική της είναι πρωική και σταδιακά αποκτά ολόενα τραγικότερα χρώματα, όσο γίνεται σαφές ότι η κόρη στέκει μόνη στη θεώρηση και εκτίμηση των εξελίξεων. Την είσοδό της συνοδεύει επιβλητικός ήχος στα έγκορδα, που θέτει αμέσως την πένθιμη ατμόσφαιρα. Η διάθεσή της παραμένει σκοτεινή, παρά τον έρωτα του Κόροιβου. Στο τέλος της πρώτης πράξης, όταν οι Τρώες πειθούνται να σύρουν τον Δούρειο Ιππο μέσα στα τείχη της πόλης, μόνη της Κασσάνδρα απέχει, τραγουδώντας: «Οχι, δεν θα παραβρεθώ σε αυτή την αξιοθρήνητη γιορτή, όπου, σε μέλλον λαμπερό ελπίζοντας μεθά ο καταδικασμένος αυτός λαός, που τίποτε, αλίμονο! στο χείλος της αβύσσου δεν τον σταματά».

► *Η Νίέπορα Πολάκι ως Κασσάνδρα στον «Τρώες» του Μπερλιόζ, προτυπά να αφαιρέσει η ίδια τη ζωή της παρά να πέσει στα χέρια των Ελλήνων. Σκηνή από την παραγωγή της Κρατικής Οπερας της Βαναρίας (2001) σε οκηνοθεοία των Γκρέιαν Βικ* (φωτ.: Wilfried Hoesl).



► Σκηνή από τους «Τρώες» των Μπερλιόζ σε παραγωγή της Οπέρας της Βασιλίλης το 1990 (φωτ.: Kleinefenn).



Αφίνοντας την πρωίδα μόνι στη σκηνή επί δέκα λεπτά, με τη χορωδία και τους μουσικούς να ακούγονται από μακριά, ο Μπερλιόζ αποδίδει ιδιαίτερα αποτελεσματικά την ουσία των λόγων και τα συναισθήματά της.

Στους Τρώες, η Ανδρομάχη είναι βουβό πρόσωπο. Ωστόσο, η είσοδος της με τον Αστυάνακτα συνοδεύεται από χαρακτηριστικά πένθιμη μουσική: η ορχήστρα του Μπερλιόζ είναι συχνά περισσότερο εκφραστική απ' ότι η φωνητική του γραφή, γεγονός που ενστικτωδώς γνώριζε ο συνθέτης. Ενα κλαρινέτο αποδίδει τα συναισθήματα της χήρας του Εκτορα, ενώ η σιωπή της Ανδρομάχης λειτουργεί αποτελεσματικά σε επίπεδο συμβολισμού. Ο συνθέτης θεωρούσε αυτήν ως την επιτυχέστερη στιγμή της πρώτης πράξης.

Η δεύτερη σκηνή της δεύτερης πράξης είναι αφιερωμένη στις γυναίκες της Τροίας. Συγκεντρωμένες στον ναό της Εστίας, περικυκλωμένες από τις φλόγες που καταστρέφουν την πόλη, πληροφορούνται πως ο Αινείας και οι άνδρες του με τον θησαυρό του Πριάμου διέφυγαν, ενώ ο Κόροιβος μαζί με τους υπόλοιπους, έπεσαν πρωικά. Ορισμένες, αρνούνται να μείνουν με την Κασσάνδρα, άλλες τραγουδούν μαζί της έναν τελευταίο ύμνο. Καθώς οι Έλληνες εισέρχονται, η Κασσάνδρα αυτοκτονεί. Κάποιες γυναίκες ακολουθούν το παράδειγμά της, άλλες ρίχνονται από τα τείχη.

Το 1986, ο γεννημένος το 1936 Γερμανός συνθέτης Αριμπερτ Ράιμαν, παρουσίασε στο Μόναχο την πέμπτη



▲ Η Ανδρομάχη με τον Πιλάδη στην όπερα «Ερμιόνη» των Ροοίνι, όπως παρονοιάστηκε στο Φεστιβάλ των Γκλάιντμποργ το 1996. Τους ρόλους ερμηνεύουν η Νταϊάνα Μόντναγκιουν και ο Πολ Νάιλορ (φωτ.: Donald Cooper)



▲ Η Χέλυκα Νιέρνες ως Εκάβη στην παγκόσμια πρώτη παρούσαση των «Τρωάδων» του Αριμπερτ Ράιμαν σε οκτωθεοία Zav-Pier Πονέλ. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 7 Ιουλίου 1986 στην Κρατική Όπερα της Βαναρίας (φωτ.: Sabine Toepper).

του όπερα, τις *Τρωάδες*. Το ποιητικό κείμενο βασίζεται στη μετάφραση των *Τρωάδων* του Ευριπίδη από τον Φραντς Βέρφελ (1914), που επεξεργάστηκε για την όπερα ο Γκερντ Αλμπρεχτ. Στον πρόλογο, Ποσειδώνας και Αθηνά με την εικωφαντική συνοδεία εκκλησιαστικού οργάνου, είναι ομιλούντες ρόλοι. Με την είσοδο της Εκάβης η ατμόσφαιρα μεταβάλλεται. Η εξπρεσιονιστική γραφή του συνθέτη και η ευρηματική ενορχήστρωση σκιαγραφούν με έντονα χρώματα την τραγική βασιλισσα. Η φωνητική γραμμή, που παρακολουθεί τον τονισμό πεζού λόγου, δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη

στο κείμενο. Η εναλλαγή ανάμεσα σε πρόζα και τραγούδι αποδεικνύεται θεατρικά ιδιαίτερα επιτυχημένη, παραθέτοντας στιγμές τραγικές όσο και βαθύτατα συγκινητικές. Το υπερφυσικό χάρισμα της Κασσάνδρας, τα ρίγη που σείουν το κορμί της, βρίσκουν διέξodo στο παραληρηματικό τραγούδι της. Ο θρίνος της Ανδρομάχης είναι αβάσταχτος: το τραγούδι της απαιτεί υπεράνθρωπες δυνάμεις, ένταση αλλά και τρυφερότητα. Περισσότερο από δύο ώρες χωρίς διάλειμμα, ο Ράιμαν κρατά αμείωτη την ένταση μέσα από μία παρτιτούρα που αναζητεί την απόδοση των χαρακτήρων αξιοποιώντας κά-

θε δυνατότητα που του προσφέρουν η ανθρώπινη φωνή και τα μουσικά όργανα.

### Ανδρομάχη

Αν στον Μπερλιόζ η Ανδρομάχη μένει βουβή από τον πόνο, το 1963 ο Σάμιουελ Μπάρμπερ της χάρισε μία αυτόνομη, δωδεκάλεπτη σκηνή, κατά παραγγελία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, με αφορμή την πρώτη χρονία του συνόλου στην νέα του στέγη, στο Λίνκολ Σέντερ. Ο Μπάρμπερ μελοποίησε τον μονόλογο της Ανδρομάχης από τις *Τρωάδες* του Ευριπίδη σε μετάφραση του Τζον Πάτρικ Κρεγκ. Η σύντομη εισαγωγή προσδιορίζει αμέσως την ατμόσφαιρα αγωνίας για το μέλλον, που θα ακολουθήσει την πτώση της Τροίας. Αρχικά, η Ανδρομάχη απευθύνεται με τρυφερότητα στον Αστυάνακτα. Η μουσική παραμένει μελαγχολική, σχεδόν πένθιμη, καθώς η γυναίκα αναλογίζεται το παρελθόν και προσπαθεί να φανταστεί το μέλλον με βάση όσα έχουν συμβεί. Οταν φέρνει στον νου της την Ελένη, η Ανδρομάχη ξεποά, για να βυθιστεί όμως και πάλι στον πόνο.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σοβαρές όπερες του Ροσίνι, η *Ερμιόνη* (1819), βασίζεται στην Ανδρομάχη του Ρακίνα. Φυσικά δεν βρισκόμαστε πα στην Τροία αλλά στην Ηπειρο, στην αυλή του Πύρρου, που προσπαθεί να κερδίσει το χέρι της κήρας του Εκτόρα, υποσχόμενος να προστατεύσει τον Αστυάνακτα από τον Ορέστη. Η λαμπερή και κατονομαστική διατύπωση των συναισθημάτων εντάσσει την Ανδρομάχη του Ροσίνι στην χορεία των τραγικών πρωιδών του ιταλικού ρομαντισμού.

Στον Ρακίνα βασίζεται επίσης η Ανδρομάχη (1780) του Αντρέ Γκρετρι (1741-1813). Η πορεία της άτυχης όπερας –κατά τα πρότυπα ενώς Γκλουκανακόπικη έπειτα από 25 επιτυχημένες παραστάσεις εξαιτίας της πυρκαϊάς που έκαψε το κτίριο της παρισινής όπερας.

### Εκάβη

Η *Εκάβη* (1812) του Νικόλα Αντόνιο Μανφρότσε (1791-1813) πιστώνεται με ένα από τα πρώτα τραγικά φινάλε στην ιστορία της ιταλικής όπερας. Το ποιητικό κείμενο δεν βασίζεται στον Ευριπίδη αλλά σε μία... πρωτότυπη εκδοχή που αφορά την υπόσχεση του Πρίαμου να δώσει την κόρη του Πολυξένη στον Αχιλλέα, με την ελπίδα ειρήνης ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, Ελλήνων και Τρώων. Η Εκάβη, που δεν μπορεί να συγχωρέσει τον Αχιλλέα για τον φόνο του Εκτόρα, προσπαθεί να πείσει την κόρη να θανατώσει τον μέλλοντα σύζυγό της. Τελικά, το έγκλημα διαπράττει την ίδια με τη βοήθεια πιστών φρουρών κατά τη διάρκεια του γάμου. Η όπερα τελειώνει με την Πολυξένη ως πρώτο θύμα της επιδρομής των Ελλήνων και την Τροία να φλέγεται στο βάθος. Ιδιαίτερα επιτυχημένη στην εποχή της, η σύμμερη λησμονημένη όπερα του Μανφρότσε ισορροπεί ανάμεσα στα έργα των Σποντίνι και Κερουμπίνι και στις σοβαρές όπερες που θα συνέθετε ο

Ροσίνη την επόμενη δεκαετία. Τη μουσική του έργου διακρίνει ιεροπρέπεια και σκοτεινή ατμόσφαιρα. Το ενδιαφέρον της παρτιτούρας δεν περιορίζεται στις φωνές αλλά επεκτείνεται και στην ενορχήστρωση. Ο θάνατος του συνθέτη σε πλικά μόλις 22 ετών, ανέκοψε μία σταδιοδρομία που –κρίνοντας από την Εκάβη– είναι πιθανό να έδινε ενδιαφέροντες καρπούς.

Στην Εκάβη του Ευριπίδη βασίζεται η ομώνυμη όπερα του Ζαν Φραντσέσκο Μαλιπέρο (1882-1973) που παρουσιάστηκε στην Οπέρα της Ρώμης το 1941. Ο συνθέτης ανήκε σε εκείνους που αποκήρυξαν το οπερατικό παρελθόν της ιταλικής μουσικής και επιθυμούσε την επανασύνδεση με την ενόργανη παράδοση των Παλεστρίνα, Μοντεβέρντι, Κορέλι και Βιβάλντι. Οι ναζί απαγόρευσαν τη μουσική του, ο Μουσολίνι τον κολάκευε, χωρίς όμως να κατορθώσει να τον στρατολογήσει. Σε μία δύσκολη περίοδο για ολόκληρη την Ευρώπη, ο Μαλιπέρο στράφηκε σε κλασικά θέματα, όμως δίχως επιτυχία.

### Κασσάνδρα

Ανάμεσα στα 1981 και 1983, ο Έλληνας συνθέτης Γιώργος Σισιλιάνος (γεν. 1920) εμπνεύστηκε την τραγική καντάτα *Κασσάνδρα*, το κείμενο της οποίας προέρχεται από σχετικό απόσπασμα του Αγαμέμνονα του Αισχύλου (στ. 1072-1329). Καθώς ο συνθέτης χρονιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο, μια γλώσσα πλέον νεκρή, η δύναμη του έργου (για μεσόφωνο, βαθύφωνο, συμφωνική ορχήστρα και χορωδία) στηρίζεται πρωτίστως στα καθαρώς μουσικά του χαρακτηριστικά. Άλλωστε, αρχική σκέψη του Σισιλιάνου ήταν μία σύνθεση αποκλειστικά ενόργανη. Παρά ταύτα, οι φωνές δεν αξιοποιούνται απλά ως μουσικά όργανα: από μόνη της ύπαρξή τους δίνει την προσδοκώμενη ανθρώπινη διάσταση καθώς και πρόσθετη δραματική ένταση, ιδιαίτερα αφού η φωνητική γραμμή ακολουθεί τους εκφραστικούς κυματισμούς και τις απροσδόκητες μεταπτώσεις του ποιητικού κειμένου. Το έργο χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και κινείται σε ένα προσωπικό ιδίωμα, με αναφορές στη μετα-ρομαντική εποχή αλλά και στον εξπρεσιονισμό. Η σύνθεση, διάρκειας περίπου 50 λεπτών δίχως ενδιάμεσες παύσεις, χωρίζεται σε τρεις ενότητες με περισσότερες υποδιαιρέσεις.

### Πρίαμος

Ο Βασιλιάς *Πρίαμος* (1962) του σερ Μάικλ Τίπετ (1905-1998) βασίζεται στην *Ιλιάδα*. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Πάρις, τον οποίο η όπερα παρακολουθεί από τη γέννηση ως τον θάνατο του πατέρα του, Πρίαμου. Εκάβη και Ανδρομάχη στέκονται στο περιθώριο ενός έργου που με αφορμή την εκλογή του Πάρι, κατά τον συνθέτη πραγματεύεται «το μιστήριο της ανθρώπινης εκλογής». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή της όπερας σε σκηνές με ενδιάμεσα ιντερλούδια, κατά τη διάρκεια των οποίων σχολιάζεται η δράση, με τρόπο ανάλογο όπως στον Χορό των τραγωδιών.

► *Η Κάρμεν Ρέπελ ως Ανδρομάχη στην παγκόσμια πρώτη παρούσαση των «Τρωάδων» των Αριμπερτ Ράιμαν σε σκηνοθεσία Ζαν-Πιερ Πονέλ. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 7 Ιουλίου 1986 στην Κρατική Οπέρα της Βαναρίας (φωτ.: Sabine Toepper).*



◀ *Σκηνή από παραγωγή της όπερας «Βασιλιάς Πρίαμος» του Μάικλ Τίπετ, όπως παρουσιάστηκε στη Βασιλική Οπέρα του Κόβεντ Γκάρντεν.*

# Οι Τρωάδες ως οπτικό



▲ *Μακέτα οκηνικού των Πάννη Τσαρούχη για τις «Τρωάδες» της οδού Καπλανών.*



▲ *«Λοντρό των Σιραπιωτών». Ελαιογραφία των Εργοτούντικης Κίρχερ, 1915. Νέα Υόρκη, Μουσείο Σάλομον R. Γκούγκενχαϊμ.*

*To v Μάνοv Στεφανίδηv*

Επιμελητή της Εθνικής Πινακοθήκης

«Η ουσία της ποίησης του ποιητή είναι στην ίδια του τη ζωή, όχι στην ποίησή του».

Γ. Χειμωνάς

**E**ΙΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟ αλλά το τόσο πλούσιο δραματικά και ποιητικά κείμενο του Ευριπίδη δεν έχει ευτυχήσει στην εικαστική του ανάπλαση. Τα άλλα μυθικά πρόσωπα, οι λοιποί τραγικοί πήρωσε, δεσπόζουν στη Ζωγραφική παράδοση της Αναγέννησης ή του Μπαρόκ, πρωταγωνιστούν στον Κλασικισμό και στον Ρομαντισμό, φτάνουν γοητευτικοί και μυστηρώδεις ώς τα κράσπεδα της νεωτερικότητας: οι «Οδυσσείς», οι «Κίρκες», οι «Μήδειες», οι «Οιδίποδες»... Από τον Τζόις στον Μίλερ και από τον Ελιοτ στον Πάουντ, τα τραγικά προσωπεία του μύθου παρουσιάζονται πανίσχυρα.

Αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα ο Νικηφόρος Λύτρας πολύ πρώιμα αποδίδει την Αντιγόνη και τον νεκρό Πολυνείκη, ο Παρθένος τον άμυαλο, ονειροβάτη Φαέθοντα ή τον μονήριο γιο του Λαέρτη στο υποί της Καλυψούς. Επίσης, οι μεταπολεμικοί μοντερνιστές ή ο γλωσσοκεντρικός Εγγονόπουλος συχνά αρύνονται μορφές του τραγικού μύθου για να προσπελάσουν, έστω και «εν αινίγματι», τον σύγχρονο μύθο και την ακατάλλητη τραγωδία του, αλλά δεν αγγίζουν παρόλα αυτά τις κατερειπωμένες φριγούρες της Τροίας, ούτε εμπνέονται από τις Τρωαδίτισσες. Γιατί άραγε;

Γιατί, αυτό το αντιπολεμικό δράμα με τις σπαράσσουσες μορφές μιας Κασσάνδρας, μιας Ανδρομάχης, μιας Εκάβης, και –γιατί όχι;– μιας Ελένης, να μη βρίσκει τα εικαστικά του πάρισα; Ισως εδώ να πρέπει να καταφύγουμε στον «φόβο του άντρα δημιουργού» και σε ψυχαναλυτικές ερμηνείες

# Ούμβολο

που έχουν σχέση με την απόρριψη, τον ευνουχισμό, τη γυναικα-δυνάστη και τη γυναικα-υποχείριο αλλά και σε μια γενικότερη αντίληψη υπεροχής, μιας κοινωνίας που οργανώνεται από άρρενες, συγκροτεί αρσενικά πρότυπα και απευθύνεται σε –ευτυχισμένους για το φύλο τους– άρρενες. Οι Τρωαδίτισσες είναι πολύ γυναικείες, πολύ αδύναμες, πολύ εγχειραγώγητες και γι' αυτό πολύ αποκαλυπτικές χρόνιων συμβάσεων εξουσίας και (καθ)υποταγής. Οι Τρωαδίτισσες, διαρκώς επίκαιρες, παρουσιάζουν ανάγλυφα το δράμα του πολέμου από την πλευρά των αμάχων και των αμέτοχων στον πόλεμο. Αγωνίζονται για την ύπαρξη τους και μόνο, ενώ το στοιχείο αυτό τις καθιστά ωμά ρεαλιστικές, αφαιρώντας την όποια ψευδοποιητική κομπορρημοσύνη. Ισως αυτός να είναι ο λόγος, που η εσωτερική ένταση και δράση των Τρωάδων να μην γίνεται εύκολα εικόνα ή τα πάθη των γυναικών να μην αφορούν μιαν ανδρική συνείδηση.

## Οι Τρωάδες του Τσαρούχη

Γιατί, απ' την άλλη, να εμπνέουν λ.χ. οι Βάκχες αλλά όχι οι Τρωάδες; Να ένα ερώτημα δύσκολο ν' απαντηθεί. Μοναδική εξαίρεσην ο μοναδικός Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989) και το μοναδικό ανέβασμα των Τρωάδων το 1977 σ' ένα υπαίθριο πάρκινγκ της οδού Καπλανών στο Κολωνάκι. Από την εποχή της Ερωφίλης του Χορτάτζη, που σκηνογράφησε ο ίδιος για τη Λαϊκή Σκηνή, του Κάρολου Κουν το 1934, η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι τώρα ο ζωγράφος μεταφράζει αλλά και σκηνοθετεί, έτσι ώστε να υπηρετεί πλήρως την άποψή του.

Σε αντίθεση με τον ρητορικό στόμφο του Εθνικού Θεάτρου και την υψηλή πετή «πόζα» του Ροντέρη, ο Τσαρούχης επιλέγει ένα λιτό, καθημερινό ιδιώμα, στο οποίο μανάδες της Μεσογείου και γυναικείες αδικημένες αφηγούνται τα πάθη τους, ώστε τα λευκά τους να εξαφανίζονται στον όγκο των μαυροφορεμένων θρωνωδών. Ο ίδιος

► «Η Πλατεία των Πότισταμ». Ελαιογραφία του Ερντ Λούντβιχ Κίρχνερ, 1914. Βερολίνο, Εθνική Πινακοθήκη.



▼ «Τοπίο της Αποκάλυψης». Ελαιογραφία του Λούντβιχ Μάιντνερ, 1913. Μιλγονόκι, ουλλογή οικογένειας Φίομαν.





◀ «Η Αφροδίτη της καπιταλιστικής εποχής». Πίνακας του Οιού Νιξ, 1923. Ιδιωτική Συλλογή.

Ο Τσαρούχης γράφει: «...Η παράσταση των "Τρωάδων" είναι ένα σκίτσο όπως θα λέγαμε στη ζωγραφική, ένα σκίτσο παραστάσεως, που τολμώ να παρουσιάσω επειδή θα μου τίταν αδύνατο να αφήσω τα πινέλα επί ένα χρόνο - όσο θέλει μια παράσταση για να ετοιμαστεί χωρίς κανένα ψεγάδι...».<sup>1</sup> Και αλλού συμπληρώνει: «...Ανήκω σε αυτούς τους επαναστάτες που αντιδρούν στον ψευτοπρωτογονισμό και θέλουν να επανασυνδεθούν με την κλασική παράδοση. Πράγμα που σημαίνει γνωριμία με την κλασική Ελλάδα. Κάθε επαφή με τα αρχαία έργα πρέπει να γίνεται απ' ευθείας, μέσα από το αίσθημα του ελληνικού λαού και όχι με μεσολαβητές Γερμανούς ή Γάλλους. Οι αρχαίοι Ελληνες είναι συγγενείς μας, ας μην κάνουμε κατάχρηση μεσολαβητών...»<sup>2</sup>.

Στη συνέχεια οι Τρωάδες θα ανέβουν και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ολοκληρώνοντας ένα πολύ επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων. Οι αντιπρωικές Τρωαδίτισσες του Τσαρούχη με καθοριστική την παρουσία της Σαπφούς Νοταρά, ανακαλούσαν σαφώς τις μανάδες της Κύπρου με τις φωτογραφίες των αγνοουμένων και συνακόλουθα τις ζωγραφίες του Κύπριου καλλιτέχνη Δημήτρη Σκοτεινού ή το συνταρακτικό ντοκουμένταριστικό Αττίλα του Μιχάλη Κακογιάννη.

«Το γελοίο είναι η φοβερότερη ιδιότητα του τρομακτικού».

Γ. Χειμωνάς

Τι όμως θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οπτικό σύμβολο των Τρωάδων στη σημερινή τέχνη; Μήπως μπορούμε να ανικνεύσουμε τα πρόσωπα των δικαιομένων γυναικών, των προβεβλημένων βασιλισσών και των αφανών του Χορού σε σημερινά έργα ασχέτως της ετικέτας και του τίτλου τους; Εξάλλου, είπαμε, το δράμα ευτύχησε περισσότερο στη θεατρική - κινηματογραφική απόδοσή του, ενώ τρόμαξε με το βάρος του τους ζωγράφους. Εστω κι έτσι όμως, στα καρέ του σινεμά ή στα φώτα της ράμπας, από τον Μιχάλη Κακογιάννη και τον Αντώνη Αντύπα το εικαστικό στοιχείο ελλοχεύει.

Και πιο πέρα;

Είδα πέρσι στην Νέα Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου μια έκθεση αφιέρωμα στον γερμανικό εξπρεσιονισμό με τον τίτλο *Der Potsdamer Platz* (Η πλατεία του Πότσνταμ) και με πρωταγωνιστή τη ζωγραφική του Ερνστ Λούντβιχ Κίρχνερ. Πόρνες και μετανάστες, πολιτικοί εξόριστοι και φιγούρες που δεν αναγνώριζαν πατρίδα, συνωστίζονταν στην ιστορική πλατεία προς εύρεση νέου ρόλου και νέας μοι-



► Τα άδεια, λαμπτερίζοντα σιρώματα της Μαίρης Ζυγούρη στην 10η Μικρογράφων στο Σεράγεβο, το 2001.



▲ «Διποί Κόμοι» των Χρήστων Αποστόλακη.

ρας. Ο Κίρχνερ ζωγραφίζει αυτές τις ερημωμένες, γυναικείες μορφές, γωνιώδεις και ψιμυθιωμένες σαν νεκρές. Κι άλλοτε πάλι αποσύρει το ενδιαφέρον του από τους αμάχους και τη μοιραία πλατεία για να ζωγραφίσει το *Soldatenbad*, το Λουτρό των Νεοσυλλέκτων υπό τα όματα του αξιωματικού (1915). Η Τροία δεν έχει πέσει ακόμη και γι' αυτό τα χειρότερα δεν έχουν έλθει. Ο πόλεμος εξουθενώνει και καταστρέφει με τρόπον ώστε ο καλλιτέχνης απλώς να ζωγραφίζει ρεαλιστικά τους εφιάλτες του.

Πριν από τον Φασμπίντερ, τέλος, ο Λούντβιχ Μάιντνερ ζωγραφίζει ένα προδρομικό Αποκαλυπτικό τοπίο καταστροφών δύο από το 1913. Οι νικητές σέρνουν τις αιχμάλωτες για δούλες και για σεξουαλικά τους υποχείρια. Ο Ότο Ντιξ, το μόνο που είχε να κάνει πάντα, στα 1923, να συνθέσει την *Αφροδίτη της Καπιταλιστικής Εποχής* υπογραμμίζοντας την αποκρουστική γύμνια της.

Στα ελληνικά πράγματα οι Διποί Κόμοι του Χρήστου Αποστολάκη είναι, νομίζω, το πιο εύγλωττο παράδειγμα. Ο ζωγράφος «πλέκει» δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν δύο διαφορετικά γυναικεία πρόσωπα. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό στην υβριδική

του λειτουργία: δύο κόσμοι, η χαρά και η λύπη, ο διπλός ρόλος μιας σύγχρονης Τρωαδίτισσας, η εγκατάλειψη και το πείσμα, προαισθήμα...

Το 2001, στο καθημαγμένο Σεράγεβο οργανώθηκε 10η Μπιενάλε νέων δημιουργών από τις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου. Την Ελλάδα εκπροσώπησε μια ομάδα καλλιτεχνών υπό τον γενικό τίτλο Χάος και Επικοινωνία. Στέκομαι στη βιντεο-χορογραφική πρόταση της Κατερίνας Παπαγεωργίου (1974) επειδή κυρίως περιστρέφεται γύρω από την τύχη της νέας γυναίκας σε έναν κόσμο επιθετικών ανδρών αλλά και στη Μαΐρη Ζυγούρη (1973), π οποία έσποσε ένα γλυπτικό περιβάλλον απουσίας, με άδεια στρώματα που λαμπύριζαν στο σκοτάδι υποδηλώνοντας φυγή, νομαδισμό, μετανάστευση, προσωρινή εγκατάσταση... Το τέλειο δηλαδή σκηνικό για μιαν υποθετική παρουσίαση των Τρωάδων. Των Τρωάδων, που είτε ως πραγματικά καλλιτεχνικά έργα είτε ως ιδεολογικά σύμβολα θα υπάρχουν, εμπνέοντας όσο υπάρχει «πόλεμος» και το μόνο συνακόλουθο ερώτημα του: Γιατί;

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. «Ως Στρουθίον μονάζον επί δόματος», εκδ. Καστανιώτη, 1987.
2. «Λιθόν ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες», εκδ. Καστανιώτη 1989.

# Εκάβη ή Τα οπαράγματα



◀ Σκηνή από τις «Τρωαδίποες» των Ευριπίδη, που παρονούσαν το θέατρο Σιοά το 1972 με την Ελένη Καρπέτα στον ρόλο της Εκάβης. Η παράσταση ανέβηκε σε μετάφραση Κώστα Βάρναλη, σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου, μονοτική Νικηφόρου Ρότα και οκληματικά - κοστούμια Φαίδωνα Πατρικαλάκη.

▼ «Εκάη», Ζος αι. π.Χ. Λέιτεν, Κρατικό Μονοείο Αρχαιοτήτων.

Tov Κώστα Μπαζαρίδη

Ψυχιάρου - Ψυχαναλνή

**Ε**ΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ να αναπλάσουμε τη μορφή της Εκάβης, όπως αυτή προβάλλει μέσα από τα μυθολογικά, τα επικά, αλλά και τα δραματουργικά δεδομένα της ελληνικής και ρωμαϊκής φιλολογίας.

Δεύτερον σύζυγος του Πριάμου, απέκτησε μαζί του δεκαεννιά γιους και δώδεκα θυγατέρες. Οι περιπλανήσεις στις μυθικές καταγραφές μας οδηγούν να συσχετίσουμε τη μορφή της με τις χθόνιες θεότητες της μυθολογίας της Ανατολής. Το όνομά της, οι σχέσεις της με τον Απόλλωνα, αλλά και η τελική μεταμόρφωσή της σε Σκύλα (θαλάσσια σκύλα), μας παραπέμπουν στην Εκάτη. Ισως και να ταυτίζεται μαζί της. Ομως, πέρα από αυτό, η Εκάτη με τα τριάντα παιδιά και την βασιλική λάμψη, φαντάζει σαν απόποχος της νεολιθικής Μεγάλης Μητέρας.

Η Μεγάλη Μητέρα, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι μελετητές, ήταν η ενσάρκωση των αρχαϊκών θρησκευτικών ιδεών. Στο θρησκευτικό σύστη-

μα που ήταν ενταγμένη δεν υπήρχαν ούτε άλλοι θεοί, ούτε ιερείς, παρά μόνον αυτή η οικουμενική θεά και οι ιέρειές της, ενώ το ιερό φίδι ήταν το κυριότερο σύμβολό της. Μία εκδοχή αυτής της μορφής ήταν και η Εκάτη, που κρατούσε τη διπλή δάδα και εμφανίζονταν με τρία πρόσωπα

(συνενώνοντας τη Γη, τον Ουρανό και τον Κάτω Κόσμο) και είχε τον σκύλο για ιερό της ζώο. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, οι ελληνικοί μύθοι φαίνεται να έδωσαν έμφαση στις καταστρεπτικές δυνάμεις της Εκάτης και όχι στις δημιουργικές της δυνατότητες. Ετοι απέμεινε σαν δαιμόνια σεληνιακή θεότητα που προστάτευε τις γυναίκες, δοξάζονταν σε μυστικές μαγικές τελετουργίες και κατοικούσε στα τρίστρατα.

Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο που απορρέει από τις μυθικές κατασκευές είναι η συνάφεια Ιοκάστης, Κλυταιμνήστρας και Εκάβης. Και οι τρεις βασιλισσές είχαν γιους που θα έφερναν την βία και τον θάνατο. Ο Οιδίπους, ο Ορέστης και ο Πάρις ήταν ταγμένοι να

Οι Τρωαδίτισσες και η πορεία τους προς τη σκλαβιά, μαρτυρούν τη μάχη και των δύο φύλων απέναντι στο θηλυκό στοιχείο του ψυχισμού



# ης Μεγάλης Μητέρας

καταστρέψουν, αλλά και να συντριβούν. Και οι τρεις γεννήθηκαν κάτω από τη σκιά ενός φοβερού χρονιού. (Ο Απολλόδωρος περιγράφει ότι η Εκάβη, λίγο πριν γεννήσει τον Πάρι, ονειρεύτηκε ότι έφερε στον κόσμο ένα κούτσουρο, από το οποίο ξεπετάχτηκαν αμέτρητα φλεγόμενα φίδια, όνειρο που ερμηνεύτηκε σαν προμάντεμα τρομερών δεινών). Και οι τρεις διώχτηκαν από τους γονείς τους μακριά στα βουνά, με την εντολή να σκοτωθούν, ώστε να μην βασιλέψουν. Και οι τρεις συνέδεονταν στενά με τις μπτέρες τους, με δεσμούς που είχαν μιαν αιμορικτική χροιά, διαφορετικού βέβαια βαθμού.

## Ψυχαναλυτικές αναζητήσεις

Θα ήταν κοινότοπο να επαναλάβω ότι οι τραγικοί ήρωες δεν ταυτίζονται με τα ψυχολογικά υποκείμενα, δεν είναι «άτομα», δεν διαχειρίζονται «μικρές» διϋποκειμενικές συγκρούσεις και δεν επιτρέπουν εύκολους «ψυχολογισμούς». Θα ήταν προτιμότερο να μιλούμε για προσωπεία. Προσωπεία γεμάτα ζωή, που πάλλονται από συναισθήματα και επιθυμίες, όμως στις ιδιότητες, στο ύφος, στις πράξεις, αλλά κυρίως στα λόγια τους, συμπυκνώνονται ιστορικά και πολιτισμικά δεδομένα της στιγμής και του χώρου που γεννήθηκαν. Ταυτόχρονα, στα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σ' αυτά τα προσωπεία, εγγράφονται βασικά χαρακτηριστικά της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και κρυσταλλώνονται φάσεις της ψυχικής ανάπτυξης.

Αν επιμείνουμε στον ψυχαναλυτικό τρόπο ακρόασης των Τρωάδων θα διακρίνουμε πολλούς θεματικούς άξονες. Ανάμεσά τους, αυτούς που αφορούν στο μπτρικό μορφοειδώλο, στις φαντασιώσεις της πρωταρχικής σκηνής, στο θηλυκό στοιχείο του ψυχισμού.

## Το μπτρικό μορφοειδώλο

Η Εκάβη ξεπροβάλλει, σαν μια συντριψμένη, κατασπαραγμένη αρχαϊκή μπτέρα. Απομεινάρι του μπτρικού φαντασμάτος των πρώτων παιδικών χρόνων, το οποίο όχι μόνο γεννά τα παιδιά, αλλά τα ορίζει και τα κατακρατεί, χρησιμοποιώντας τα ως ναρκισσιστικές και λιβιδινικές προεκτάσεις της. Η αναλυτική διεργασία ξαναφέρνει στο προσκήνιο πρώιμες φαντασιώσεις (που με ενάργεια περιέγραψε ο Μ. Κλάιν), όπου η μπτρική μορφή είναι ο φορέας όλων των εξουσιών (ακόμη και της πατρικής εξουσίας) και βιώνεται ως παντοδύναμη και καταβροχθιστική. Η μορφή αυτή ασκεί ψυχικό και σωματικό έλεγχο στα παιδιά, όμως ταυτόχρονα υπόσχεται ικανοποίηση της παιδικής μεγαλομανίας: πραγμάτωση, δηλαδή,

της αυταπάτησης ότι θα μπορούν να κατέχουν και τους δύο γονείς και θα ανίκουν και στα δύο φύλα. Η Εκάβη - Τροία, πολύχρυση και διεγερτική, είναι πόλος έλξης, αλλά και πεδίο συντριβής της παιδικής ύπαρξης, καθώς επισείει και την απειλή του ψυχικού θανάτου, που φωλιάζει σε αυτές τις εξαρτητικές σχέσεις. Επειτα, και η ίδια η πραγματικότητα («οι δυσκολίες και οι απώλειες του πολέμου») συνθλίβει τις αυταπάτες που εκτρέφονται στην ανατολή της ζωής. Ο φθόνος, η οργή, η απελπίσια κυριαρχούν τώρα πια στον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Είναι αυτό που η ΤΖ. Μακ Ντούγκαλ ονομάζει «κανιβαλιστική αγάπη». Ενας από τους προσφορότερους τρόπους επίλυσης αυτής της σύγκρουσης είναι η καταστροφή του αρχικού αντικειμένου. Αυτού του τόσο αγαπημένου προσώπου, που τώρα πια φαντάζει μισπτό και «ξένο» και θυμίζει τις ανέφικτες προσδοκίες. Εδώ αξίζει να επισημάνουμε την πρώιμη φρούδικη έννοια της «ενόρμης κυριαρχίας», που ενσωματώθηκε αργότερα στην ενόρμη της θανάτου, η οποία αναφέρονταν στην προσπάθεια καθυπόταξης του αρχικού αντικειμένου και πήγαζε από την παιδική σκληρότητα.

Ο Ζ. Μπερζερέ εισήγαγε την έννοια της «θεμελιώδους βίας», δηλαδή της βίας που συνδέεται με την ανάγκη επιβίωσης και δίνει απάντηση στο δίλημμα: «νί εγώ ή αυτή». Ακόμη ο ΜΠ. Γκρούνμπεργκερ, ανατρέχοντας στον μύθο του Ανουβί, τόνισε την αρχαϊκή επιθετικότητα που στρέφεται εναντίον του εσωτερικού του μπτρικού σώματος και εκφράζεται με φαντασιώσεις ξεκοιλιάσματος, κατασπαραγμού, εξαναγκασμού, απαγωγής κ.ά.

Εποτε, η ολιστική μορφή της Εκάβης, μοιάζει να κατατέμνεται σε επιμέρους εικόνες. Η Κασσάνδρα σχεδόν πετά με τις κυκλικές πολύστιχες ρίσεις της, διεισδύει σε απροσπέλαστους μελλοντικούς τόπους και επικοινωνεί με τον ουρανό. Η θηλυκή καρικατούρα Ελένη, πατά στέρεα στη Γη. Η ευνουχισμένη μπτέρα Ανδρομάχη τοποθετείται σε άρμα. Το κουφάρι της παρθένου Πολυξένης σπίνεται πάνω στον τάφο του Αχιλλέα, ενώ η ίδια η σωριασμένη στο χώμα, αλλά δυσκατάβληπτη και ανυπότακτη ακόμη Εκάβη, μοιάζει να επικοινωνεί με τους κατοίκους του Κάτω Κόσμου. Όλες αυτές οι μορφές μοιάζουν να είναι θραύσματα και μερικές αντανακλάσεις της Μεγάλης Μητέρας, που διαμοιράζονται τις ιδιότητές της και εξακτινίζονται σε διαφορετικές τροχιές, καθώς το αρχικό είδωλο διασπάται μέσα σε έναν καταστροφικό ορυμαγόδο.

## Η πρωταρχική σκηνή

Αυτή η έκρηξη βίας μας οδηγεί στον

τικές σχέσεις των γονιών του. Ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές φάσεις, όπου η αγάπη και το μίσος δεν ξεχωρίζουν, κυριαρχεί η εικόνα ενός καταστροφικού σμιξίματος, ανοίκειου και ανόσιου. Είναι ένα σενάριο που προσομοιάζει με τον θηλασμό, με τη μπτέρα να ξεσκιάζεται από την ανήμερη αγάπη και τις περιττωματικές επιθέσεις του



◀ «Κασσάνδρα»  
ιων Μαξ Κλίν-  
γκερ (1857-  
1920). Αιγαίο,  
Μονοείο Καλών  
Τεχνών (φωτ.:  
AKG, Βερολίνο).



▼ «Εκτωρ και Ανδρομάχη». Ορειχάλκινο γλυπτό του Τζόριζο ντε Κίρικο. Συλλογή Franco Montevercchi, Μιλάνο.

► *Η οννάντηση των Εκτώρα με την Ανδρομάχη. Σχέδιο του Τζον Φλάξμαν, 1792.*



παιδιού - συζύγου και να καίγεται (όπως και η Τροία) στις φλόγες του πάθους του.

### Το θηλυκό στοιχείο του ψυχισμού

Ομως οι Τρωαδίτισσες και η οδυνηρή πορεία τους προς τη σκλαβιά, ίσως μαρτυρούν και τη μάχη που δίνουν τα άτομα και των δύο φύλων, απέναντι στο θηλυκό στοιχείο του ψυχισμού. Αυτό που ο Φρόιντ θεωρεί ως «κατεξόχνιν απωθημένο», αλλά ωστόσο φαίνεται ότι αποτελεί το υπόβαθρο της σεξουαλικότητας, αλλά και γενικότερα της ψυχικής οργάνωσης.

Η παθητική εγκατάλειψη που νιώθει το μικρό παιδί, όταν βρίσκεται ανήμπορο στα χέρια της μπτέρας του και κατακλύζεται από τις διεγέρσεις – τόσο τις εσωτερικές, όσο και εκείνες που γεννούν οι φροντίδες της – είναι ένα αβάσταχτο συναίσθημα που θα πρέπει να αποκρυπτεί και να αντιστραφεί. Και αυτό, το παθητικό συναίσθημα, φαίνεται να κυριαρχεί ακόμη περισσότερο σε στιγμές πολέμου και μετανάστευσης, όταν τα πάντα ορίζονται «από τις βουλές των θεών και τις επιλογές της θανατερής Μοίρας». Ετσι λοιπόν, η βία θα μετατρέψει τον τρόμο της υποταγής στην χαρά της εξουσίας και θα επιβάλλει τη φαλλική – «ενεργυπτική» – πρωτοκαθεδρία. Η γυναικά, εκφραστής και κατ' εξοχήν φορέας αυτού του στοιχείου, θα πρέπει να υποβιβαστεί. Το θηλυκό στοιχείο θα εξισωθεί με το παθητικό και το ευνουχισμένο, και η δεκτικότητα θα θεωρηθεί συνώνυμη της ανεπάρκειας. Το γυναικείο – μπτρικό σώμα θα πρέπει να χάσει τη μοναδική του αξία, να υπαχθεί στην ζωάδην κατάστασην και να μετατραπεί σε ανταλλάξιμο «πράγμα». Ακόμη, αυτή η «μυστηριώδης» έννοια της θηλυκότητας, θα πρέπει να καλυφθεί με ένα πέπλο σιωπής και θανάτου και η γυναικεία ηδονή να παγιδευτεί στα δίχτυα του πένθους και της συντριβής. Ομως, η στάση αυτή βρίσκει συνηγόρους και σε γυναικεία

πρόσωπα με προεξάρχουσα την Ελένη, αλλά και την Ανδρομάχη και την Κασσάνδρα (που υιοθετεί μιαν άφυλη στάση).

### Ο «ενδιάμεσος χώρος»

Συνοψίζοντας, θα άξιζε να επισημάνουμε ότι η τραγωδία είναι μια σκπνική πραγμάτωση της φαντασίωσης γέννησης του υποκειμένου. Το «Εγώ» προβάλλει μέσα από τις εκλάμψεις μιας τρομακτικής σύγκρουσης, όπου λυσσομανά πρωτόγονη βία, κατακερματίζοντας το αρχαϊκό αντικείμενο. Η Εκάβη πορεύεται με τον Χορό των γυναικών. Δεν είναι πια βασιλισσα, είναι μια ακόμη σκλάβα. Ομως, όλες οι γυναικείς έχουν καταφέρει να θεμελιώσουν την ξεχωριστή ύπαρξή τους και μόλις που είναι σημαδεμένες από τον θάνατο (ένδειξη συντριβής της ναρκισσιστικής παντοδυναμίας) μπορούν να ελπίζουν στην ανάμνηση. Ο θρήνος τους αποτυπώνει την οδύνη, όμως ανοίγει τον δρόμο για τις διεργασίες εσωτερικεύσεων και την ψυχική ανάπλαση του χαμένου παραδείσου. Ο λόγος, ενσωματώνοντας τα βιώματα και μεταπλάσιοντάς τα σε μνήμη, ίσως μπορέσει να διαμεσολαβήσει για τη συναλλαγή ανάμεσα στα αβέβαια, αμφιταλαντεύομενα πρόσωπα, που προέκυψαν, με τη χαμένη φαντασιακή συμβιωτική αγαλλίαση.

Ομως, η παρουσία των Θεών στον πρόλογο μαρτυράει ότι οι τραγικοί ήρωες κινούνται σε έναν «ενδιάμεσο χώρο», ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο. Ακόμη επισημαίνει την πολυδαιδαλη διαδρομή που έχει να διανύσει η ανθρώπινη ύπαρξη ώστε να οδηγηθεί από τη φαντασίωση «συσωμάτωσης του ανθρώπου με τον θεό» στην κατάσταση του «ανθρώπου με θεούς» και από εκεί στη θέση του «ανθρώπου δίκιας θεούς», που όμως έχει εντάξει τη συμβολική τάξη, τόσο στον ψυχισμό του όσο και στο θεσμικό πλαίσιο που τον υποβαστάζει. Οταν, βέβαια, ολοκληρώσει αυτή την πορεία...

◀ «Εκτωρ και Ανδρομάχη» στη σκηνή του αποχαιρετισμού, κατά τον Νίκο Εγγονόπουλο (1969, Ιδιωτική Συλλογή).



# Ο πόλεμος και τα όρια της νίκης

Του ΑΝΑΡΕΑ ΧΕΛΜΗ

Επίκουρον καθηγητή Ιστορίας Δικαίου  
στο Τμήμα Νομικής  
του Πανεπιστημίου Αθηνών

**Η** ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ εναντίον της Τροίας αποτελεί, πίδη από την αρχαιότητα, παραδειγματική αναφορά σε κάθε λόγο περί πολέμου. Διαδεχόμενη το έπος, η τραγωδία χρησιμοποιεί, με τη σειρά της, τον Τρωικό πόλεμο, πεδίο πρόσφορο για να καταγραφούν εντάσεις και συγκρούσεις αξιών διαχρονικές. Τρία από τα έργα του Ευριπίδη που μας έχουν διασωθεί (κατά χρονολογική σειρά συγγραφής: Ανδρομάχη, Εκάβη, Τρωάδες) έχουν ως αντικείμενο τις συμφορές που έπληξαν τους κατοίκους της Τροίας, μετά την ἀλωση της πόλης τους. Περισσότερο ίσως από τα άλλα δύο έργα, οι



▲ «Ανδρομάχη και Ηρόδος» σε πίνακα του Πιέρ Ναρόντζ Γκερέν (1774-1833) που ανήκει στο Μουσείο και την Πινακοθήκη Καλών Τεχνών των Μπορντό (φωτ.: Alain Danvers).

Τρωάδες συνθέτουν μια αληθινή «τοιχογραφία της οδύνης», την οποία συνοψίζει η Εκάβη με τη φράση «επί δ' ἀλγεσιν ἀλγεα κείται» (στ. 596)<sup>1</sup>.

Στη σκηνή παρουσιάζεται η μοίρα των υποδουλωμένων γυναικών, στις οποίες αντικατοπτρίζεται η δυστυχία της κατάστασης αιχμαλώτων και προσφύγων. Απούσες από την αγορά και τους πολιτικούς θεσμούς, οι γυναικες πρωταγωνιστούν στο αρχαίο δράμα, τόσο στην κωμωδία, υπό τη μορφή της παρωδίας (π.χ. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, Εκκλησιάζουσες), όσο και στην τραγωδία. Στις Τρωάδες ο γυναικείος λόγος ασκεί κριτική σε μια κατεξοχήν ανδρική δραστηριότητα, τον πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα, η κριτική του Ευριπίδη εστιάζεται στην επιτρέπει στους νικητές να σκοτώνουν όσους πιάνουν ζωντανούς στη μάχη: η θανάτωση του αιχμαλώτου, δεν μπορεί παρά να προκαλεί μίασμα, σύμφωνα με τους «νόμους των Ελλήνων» (Ηρακλείδαι, στ. 1010-1011). Εύκολα, λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς με πόσο αποτροπασμό αντιμετωπίζει ο ίδιος συγγραφέας τη θανάτωση του μικρού Αστυάνακτα, γιου του Εκτορα και της Ανδρομάχης, στις Τρωάδες. Πρόκειται για ωμή πράξη βίας που υπαγορεύεται από την ασυδοσία του νικητή, απέναντι στην οποία ο πτητημένος βρίσκεται εντελώς ανυπεράσπιστος. Μόνη αντίδραση που του μένει είναι η επικληπτική του νόμου της εκδίκτεωσης: αυτό κάνει η Ανδρομάχη, μόλις πληροφορείται την απόφαση για τη θανάτωση του γιου της (στ. 724), αυτό κάνει και η Εκάβη, όταν με ακόμη πιο δραματικό και πιο ποιητικό τρόπο, εκστομίζει τη φράση «ἀπό τα σπασμένα κόκαλα χασκογελάει ο φόνος» (στ. 1176-1177).

### Η μέριμνα της ταφής

Η μέριμνα για την ταφή των νεκρών διατρέχει ολόκληρο το έργο. Η Κασ-

σάνδρα δεν διστάζει να ισχυριστεί πως, από μια άποψη, οι νικητές Αχαιοί, που πολεμούν μακριά από την πατρίδα τους και «όχι για να σώσουν τα σύνορά τους» (στ. 375), βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από τους αντιπάλους τους, καθόσον οι νεκροί τους «κείτονται εδώ, στην ξένη γη θαμμένοι», χωρίς τη φροντίδα των δικών τους, ενώ οι γυναικες και οι γονείς τους πεθαίνουν στον τόπο τους, χωρίς κανείς να προσφέρει σπονδές στους τάφους τους (στ. 376 επ.). οι Τρώες, αντίθετα, πέθαιναν υπέρ πάτρας, που είναι το κάλλιστον κλέος, και «θάβονταν στην πατρική τους γη, με νεκρικές τιμές από αγαπημένα χέρια» (στ. 387 επ.). Μπορεί, όπως λέει σε άλλο σημείο η Εκάβη, «οι πεθαμένοι λίγο [να] νοιάζονται για πλούσια κτερίσματα και άλλες ματαιοδοξίες των ζωντανών» (στ. 1247-1250), όμως π φροντίδα για τους νεκρούς συνιστά υπέρτατη υποχρέωση για τους επιζώντες.

Την υποχρέωση αυτή δεν αναφεί π εμπόλεμη κατάσταση. Οι νικητές οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται το χρέος αυτό των αντιπάλων τους. Μπορούν μόνο να θέτουν κάποιους όρους στην εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού. Ετσι, ο κήρυκας Ταλθύβιος συνιστά στην Ανδρομάχη να μην εκστομίζει κατάρες κατά των Αχαιών που θανάτωσαν τον γιο της, γιατί μόνο «αν δεν μιλήσεις και δεχθείς με υπομονή τη μοίρα σου, άδεια θα 'χεις να θάψεις τούτο το δυστυχισμένο» (στ. 737-738). Ο κυριαρχος νικητής ορίζει, επομένως, τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται στον αντίπαλο η άσκη-



### Η θανάτωση του αιχμαλώτου

Το πέρας του πολέμου σηματοδοτεί

ση ενός δικαιώματος θρησκευτικού χαρακτήρα. Ως μνη ξεχνάμε πως η πρώτη σύγκρουση που μας είναι γνωστή στην ιστορία μεταξύ ανθρώπινου και θείου δικαιου αφορά ακριβώς την ταφή ενός πολεμιστή, του Πολυνείκη (Σοφοκλή, Αντιγόνη).

Μία εμπειρία αρνήσεως να αποδοθούν οι νεκροί τους για ταφή είχαν ζήσει οι Αθηναίοι λίγα χρόνια πριν από την παράσταση των Τρωάδων, όταν, τον έβδομο χρόνο του Πελοποννησιακού πολέμου (424 π.Χ.), οι Βοιωτοί, αντιδρώντας στην κατάληψη του ιερού τους στο Δήλιο, δεν δέχονταν να συνάψουν ανακωχή, ώστε οι αντίπαλοι τους να μπορέσουν να σπάσουν τους νεκρούς τους. Η πρακτική αυτή, την οποία αγγόνισαν οι Βοιωτοί, δεν στηρίζεται σε κάποιον ρητώς διατυπωμένο κανόνα, αλλά στην άσκηση της, όπως επισημαίνει ο Θουκυδίδης, κατά τα πάτρια (Ιστορία, Λ. 98).

### Σεβασμός των ιερών

Εκτός από την ταφή των νεκρών, ο σεβασμός των ιερών είναι επίσης ένας κανόνας που δεν είναι επιτρεπτό να παραβιάζεται ούτε σε περίοδο πολέμου. Την υποχρέωση αυτή δεν σεβάστηκε ο Αγαμέμνων, όταν έγινε η διανομή της πολεμικής λείας: ως αρχηγός της εκστρατείας είχε αναμφισβίτητα δικαίωμα να διαλέξει «χωρίς κλήρο» (στ. 248: εξαιρετον), τα λάφυρα που ήθελε δεν είχε όμως δικαίωμα να πάρει ως παλλακίδα του την Κασσάνδρα, η οποία είχε ζητήσει άσυλο στον ναό της Αθηνάς. Με την πράξη του αυτή ο

Αγαμέμνων «προσέβαλε» (στ. 69: υβρισθείσαν) τη θεά και τους ναούς της, «παραβαίνοντας τους νόμους της θρησκείας» (στ. 43). Οργισμένη η Αθηνά, αποφασίζει να διακόψει στο εξής την εύνοιά της προς τους Αχαιούς και ζητεί τη συνδρομή του Ποσειδώνα για να τους τιμωρήσει, επιφυλάσσοντάς τους νόστον πικρόν (στ. 66): η ασεβής συμπεριφορά αντιμετωπίζεται με μια θρησκευτικής τάξεως κύρωση.

### Κριτική της επικαιρότητας

Και στους τρεις τομείς που επισημάνθηκαν, βρισκόμαστε στα όρια δύο κατηγοριών σαφώς διακριτών τη σύγχρονη εποχή, του δικαιου και της θρησκείας. Σύμφωνα με τον Ευριπίδη, υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδεις και απαραβίαστοι κανόνες, οι οποίοι πρέπει να διέπουν τη στάση του νικητή απέναντι στον πτητημένο, κανόνες των οποίων απόποιο βρίσκουμε και στο έργο των ιστορικών. Χωρίς αμφιβολία, στην αρχαιότητα, όπως εξάλλου και σήμερα, οι κανόνες αυτοί διαγράφουν ένα αδύναμο και εύθραυστο πλαίσιο προστασίας του νικημένου. Η παραβίασή τους από τον κυρίαρχο νικητή δεν μπορεί παρά να επισύρει εξωνομικές κυρώσεις, όπως η εκδίκηση ή η θεία τιμωρία.

Είναι γνωστό πως οι Τρωάδες παίχθικαν λίγους μίνες μετά τη σφαγή των Μηλίων από τους Αθηναίους. Πρόκειται άραγε για σαφή κριτική της οδυνηρής επικαιρότητας μέσω της προσφυγής στον μύθο: Το θέμα έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση, χωρίς να

έχει δοθεί οριστική απάντηση. Σίγουρο, πάντως, είναι η επίδραση που είχε το έργο στο κοινό και μάλιστα διαχρονικά: δύο περιστατικά αξίζει, από αυτή την άποψη, να μνημονευθούν. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο τύραννος των Φερών Αλέξανδρος, ενώ παρακολουθούσε μια παράσταση των Τρωάδων, εγκατέλειψε το θέατρο, από ντροπή που «θα τον έβλεπαν να δακρύζει για τις συμφορές της Εκάβης και της Ανδρομάχης, ενώ ποτέ του δεν σπλαχνίστηκε κανέναν από δύσους είχε ο ίδιος σκοτώσει» (Πελοπίδας, 29). Πιο κοντά σε μας, ο Μπέρτραν Ράσελ αναφέρει πως, παρακολουθώντας το 1919 το ίδιο έργο, παρατήρησε ότι όλοι οι θεατές είχαν δακρύσει, ενώ μόλις είχαν εκλέξει μια κυβέρνηση, αποφασισμένη να παρατείνει τον αποκλεισμό της Γερμανίας, μετά την ανακωχή, και να τον εφαρμόσει επίσης στη Ρωσία, προκαλώντας με τον τρόπο αυτόν τον θάνατο πολλών μικρών παιδιών, που θα είχαν τη μοίρα του Αστυάνακτα. Από την τραγωδία του Ευριπίδη στην τραγωδία της ζωής η απόσταση είναι, δυστυχώς, ελάχιστη, γεγονός που δεν παύει να επαληθεύει η εκάστοτε επικαιρότητα.

**Από την τραγωδία του Ευριπίδη στην τραγωδία της ζωής η απόσταση είναι ελάχιστη, όπως επαληθεύει η επικαιρότητα**

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι στήλαι παραπέμπουν στις «Τρωάδες» του Ευριπίδη (μτφρ. Ε. Μπελέ, Πατάκης 1998).



▲ «Οι ονυθήκες κράτησης των Ταλιμπάν στη βάση των Γκοναντανάμο αποτελούν άρνηση των αξιών, εν ονόματι των οποίων η Ονάσιγκτον διαβεβαίωσε ότι επενέβη στο Αφγανιστάν», επεσήμανε η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» («K», 27/1/2002).

▼ **Υδαιογραφία των Πάουλ Μοντινενούμενη από τις «Τρωάδες» του Σενέκα. Στο κέντρο η Ανδρομάχη με τον μικρό Αστανάκτα. Το έργο κοουμεί την Κρατική Οπερα της Δρέοδης (φωτ.: Asmus Steuerlein, Δρέοδη).**

