

МОЛИЕРОУ

Τίτλος πρωτοτύπου: Jean-Baptiste Molière, Tartuffe

Ο ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ

Μετάφραση
Α. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΟΥ

Απαντορεύεται χωρίς την έγγραφη δόθια του εκδότη κάθε ειδίους ανατύπωσηή δημοσιεύση μέρους ή ολου του κειμένου καθώς και της μακέτας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ζωγράφου. Οποιαδήποτε παρουσία του έργου στο Θεατρό, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση κ.λπ., επιτρέπεται μόνον υπεράπό έγγραφη ένκριση του μεταφραστή.

Copyright: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΛΑΖΟΣ
Δοκλητού 3 – Αθήνα
Βιαλλεζήν 8 – Γιάννινα



• Έκδόσεις «Δωδώνη»
• Αθήνα – Γιάννινα
1986

ΜΟΛΙΕΡΟΥ

Τίτλος πρωτοτύπου: Jean-Baptiste Molière, Tartuffe

Ο ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ

Μετάφραση
Α. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΟΥ

Απαγορεύεται χωρίς πν γραφη, μέσεια του εκδότη κάθε ειδους ανατύπων ή δημοσίευση μέσους ή άλλου του κειμένου καθώς και πηγ μακέπτας χωρίς πν έγγραφη συγκατάθεση του ζωγράφου. Οποιαδήποτε παρουσίαση του έργου στο Θέατρο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση κ.λπ., επιτρέπεται μόνον μέσειρα από έγγραφη έγκριση του μεταφραστή.

Copyright: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΛΑΖΟΣ

Ασκητηρίου 3 – Αθήνα
Βλαχείση 8 – Γάιννα



Έκδόσεις «Δωδώνη»
• Αθήνα — Γάιννα
1986

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κα ΠΕΡΝΕΛ:

ΟΡΓΚΟΝ:

ΕΛΜΙΡΑ:

ΔΑΜΙΣ:

ΜΑΡΙΑΝΑ:

ΒΑΛΕΡΙΟΣ:

ΚΛΕΑΝΘΗΣ:

ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ:

ΝΤΟΡΙΝΑ:

Κος ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ:

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

ΣΦΗΝΑ:

μητέρα του Οργκόν
σύζυγος της Ελμίρας

σύζυγος του Οργκόν

γιος του Οργκόν

χόρη του Οργκόν, ερωτευμένη με τον Βαλέριο

ερωτευμένος με τη Μαριάνα

κουνιάδος του Οργκόν

ψευτοθεοφοβουμενος

θεραπαινίδα της Μαριάνας

δικαστικός αλητήρας

υπηρέτρια της κας Περνέλ

Η δράση του έργου διαδασκαλεῖται στο Παρίσι.

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

1η ΣΚΗΝΗ

Κα Περνέλ και Σφήνα, Ελμίρα, Μαριάνα, Ντορίνα, Δάμις, Κλεάνθης.

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Κουνήσου, Σφήνα! Γρήγορα! Απ', όλους να γλιτώ-

σω!

ΕΛΜΙΡΑ: Μα πώς να σας προλάβουμε, όταν τρέχετε τόσο!

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Δεν είν' ανάρχη, υψηλή μου, ζέρω καλά το δρόμο κι

οι τόσες τσιριμόνες σας μου προκαλούνε τρόμο!

ΕΛΜΙΡΑ: Χρέος μας. Μα για πετε μου, τι έγινε, Μητέρα, κι α-

μέσως μόλις ήρθατε, φεγγίτε απόδω πέρα;

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Τι έγινε; 'Έγινε πως είναι αδύνατο να μείνω παχ-

πάνω μέσα σ', αυτή τη γάζια όπου κανένας δε δίνει δεκάρα να μ',

ευχαριστήσει. Μάλιστα, νύφη μου! Το είδα με τα μάτια μου: ό, τι

κι αυ σας ορμήγηψα, ότου σας κάνετε τ', ανάποδο, ο σεβασμός ε-

χει πάει περίπτωτο, κι ο καθένας σας, ξετάπωτα, λέει το μαχρύ

του και το κοντό του, σαν να μαστε μες στην αυλή του βασιλιά

Πετώτου!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Κι αν...

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Ακουσε, συ, και βάλε το καλά μες στο μαλό σου,
πως δεν είσαι παρά μια δούλα φρύναρη και γλωσσού. Παντού μου
'χεις χωμένη την ουρίτσα σου, και δε συμβαίνει τίποτα που να
μην πεις το λογάκι σου.

ΔΑΜΙΣ: Μα...

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Εσύ, εγγονέ μου, είσαι βλάχας. Ναι, με περικεφαλαία! Στο λέω και στο υπογράφω. Κι έχω πει χήλευς φορές στο γιο μου, και πατέρα σου, πως οι τρόποι σου δείχνουν πολύ κακή ανατροφή, και πως το δίκως άλλο θα τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες.

MARIANA: Νομίζω...

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Α! Να κι η αδελφή του, η χαμηλοβλεπουσά, που μας κάνει τη φρόνιμη και τη σηγανή! Μα το σηγανό ποτάμι μα φοβάσου! Και μου φαίνεται, σουσουράδας μου, πως η δική σου γη φωλίτσα δεν είναι καθόλου καθαρή.

ΕΛΑΜΠΑ: Μα Μητέρα...

Κα ΠΕΡΝΕΛ: 'Οσο για σένα, νύφη μου, κι ας μην το κακοπάρεις, τα φερσίματά σου είναι τέποια, που μόνο το κακό παραδειγμάτων πορείς να τους δώσεις. Η συμπεριφορά της μαχαρίτισσας της μητέρας τους ήταν ολότελα διαφορετική. Εσύ μου πηγανόρθεσαι ντυμένη σαν περιγκηπέσσα και γινομai μνω κάτω με τις λέξεις σπασάλες σου, γιατί, στο κάτω - κάτω, τόσα στοιλίδια, νύφη μου, ποτέ δεν έχουν θέση σ' αυτή που μόνο του άντρα της νοερέται για ν' αρεσει.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Μα επιτέλους, Κυρία...

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Ω! Κύριε αδελφέ της!

Εσάς πολὺ σας αγαπώ, σας εκτιμώ, μα αν στη θέση ήμουνα του άντρα της, του γιού μου, σπάνια θα διαβαίνατε την πόρτα του σπιτού μου. Αλιμόνο στον τίμο άνθρωπο που θ' άκουγε και θα πάτειε τα κηρύγματά σας για το πώς πρέπει να ζούμε!

'Ισως μιλάω απότομα, μα έτσι συνηθίζω. Λέω ό, τι έχω μέσα μου, δεν τα κλωθορηγίζω.

ΔΑΜΙΣ: Ο αιόρ Ταρτούφος, βέβαια, αυτός είν' άλλο πρόβλημα...

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Εξένος είναι άνθρωπος του Θεού κι άλλοι σας έχετε χρέος να του σεβόσαστε... Μου είναι αδικιόντο να βλέπω να του

κατατρέχει ένας ζεβζέκης σαν και του λόγου σου. Γινομαι έξω φρενών!

ΔΑΜΙΣ: Πώς; Ή αφήσω δηλαδή να μου καθίσει στο σβέργο αυτός ο Ιούδας; Να του αφήσω να κάνει κοιμάντο εδώ μέσα έτσι που να μην μπορούμε ούτε ένα χωρατό να πούμε χωρίς την άδειά του;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Άν κάτσεις και τον ακούσεις και δώσεις βάση σ' αυτά που λέει, εμείς, ό, τι και να κάνουμε αυτός έγκλημα το βρίσκει.

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Ο, τι και να σας λέει, καλά είναι επωμένο. Αγωνίζεται για να σας φέρει στην οδό της σωτηρίας, και απορώ πως δεν κατάφερε ακόμη ο γιος μου να σας κάνει να τον αγαπήσετε.

ΔΑΜΙΣ: Ε δύ! Πάει πολύ! Όύτε πατέρας, ούτε καμιά άληγ δύναμη στον κόσμο δε θα μπορέσει ποτέ να με αναγκάσει να τον δω με καλό μέτι. Θα πρόδην την καρδιή μου αν μιλούσα διαφορετικά. Μόνο τους τρόπους και τα φερσίματά του να βλέπω, με πάνουν τα διαδόλια μου. Και σίγουρα καμιά μέρα, θα τον αρπάξω, τον μασκαρό, και θα κανονίσουμε αλιιάτικα τους λογαριασμούς μας.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Είναι να μη σκανταλίζεται κανείς βλέποντας πως ένας άγνωστος έρχεται ξαφνικά εδώ μέσα και μας θρονιάζεται, φίλε μου, του καλού καρού; Τι γίτας; Ένας ψωριάρης, ένας ξητόλουτος, ένας κουρελής! Και τώρα πήρε τέτοιο τουπέ που σε όλα έχει να πει το λογότι του, λες κι είναι τάχα μου αυτός το αφεντικό. **Κα ΠΕΡΝΕΛ:** Αμήν και πότε! Όλα θα πηγαναν καλύτερα σ' αυτό το σπίτι αν το κάθε τι γινότανε σύμφωνα με τις θεόπνευστες συμβιβουλές του.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Εσείς, μες στο μυαλό σας, του έχετε για άγιο. Ε, λοιπόν, εγώ πιστεύω πως άλλα του τα καμάλματα άλλο δεν είναι παρά υποχρεία.

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Ακούτε γλώσσα!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Και θα 'θελα μεγάλες εγγυήσεις για να δώσω μπέσα

σ' αυτόν και στον Λοράν, τον υπηρέτη του.

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Ο υπηρέτης, πιείναι κατά βάθος, αυτό δεν το ξέρω.

Ο αφέντης του άμωμα, το εγγυώματι, είναι άνθρωπος του Θεού. Ε-

σείς όλοι, άλλο δεν κάνετε παρά να τον βρίσκετε και να τον κακο-

λογάτε γιατί σας ζεσκεπάζει και σας τα λέει κατάμουτρα. Η

ακαρτία του κόρου τον εξοργίζει και μόνη του φροντίδα είναι

να προφυλάξει τα δικαιώματα της Επουρανίου Βασιλείας.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ναι; Και τότε γιατί τώρα τώρα δεν αφήνει άθρωπο

να πατήσει το πόδι του σπίτι μας; Τι την πειράζει την Επουρά-

νιο Βασιλεία μια καθησυχαστήρας επίστεψη και κάθεται αυτός και

μας ξεκουφανίνει με τις αγριοφωνίες του; Ε;

Αλλά εγώ ξέρω του κακού πώς είν' η αφεντηρία και σας τη λέω

ορθά κορφά. Ζηλεύει την Κυρία.

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Σιωπή! Κι δίλη φρόντια προσέχεις τις κουρέψεις σου! Μήπως τάχα είναι ο μόνος που έχει να λέει γι' αυτές τις ε-

πισκέψεις; 'Όλα αυτά τα απέλειωτα σουρτά φέρτα, οι άμαξες

του ξημερωβραδιάζονται μπροστά στην πόρτα σας και τα λε-

φούστια των λακέδων που αναστατώνουν τη γειτονιά χτυπάνε

πολὺ ασχήμα στο μάτι. Εγώ, μπορεί να πιστείω πως κατά βά-

θος δε συμβαίνει τίποτα, μα το κόρος το 'χει τούμπαν κι αυτό

είναι κακό.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Αφήστε τον καθένα τους να λέει ό,τι θέλει.

Για τις συκοφαντίες τους δεν πρέπει να μας μέλει.

Και θα 'ταν κρίμα απ' το Θέο αν τέτοιες φλυαρίες

Μπορούσαν να διαλύσουν τις πιο καλές φρίλες,

Κι ακόμη, αν 'ταν μπορετό να γίνει αυτό που λέτε,

πιστείστε ότι θα μπορούσατε να κλείσετε το στόμα του ενός και

του άλλου; Μάθετε ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την κα-

κογλωσσιά και ότι το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να

ζούμε μια ζωή φρόνημη και ενάρετη χωρίς να δίνουμε δεκάρια

το τι λένε γύρω μας, και λόγω μας, θα σε κατασταράξουν.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Και ποιος μας κακολογάει, παρακαλώ; Μήπως γιατί

τόνισσά μας, η Δάφνη, κι ο προκομένος ο άντρας της; Δεν κοιτάνε τα χάλια τους, λέω γω, μόνο τους μάρανε το τι κάνει ο ένας κι ο άλλος. Αυτοί οι δύο άλλοι δεν ξέρουν παρά να σπιουνεύουν.

Κι έτσι και τους φανεί πως είδαν καποτους να γλυκοκοιτάζουνται,

τρέκουν αμεσως και το κάνουν τομπανο στη γειτονά, πως τά-

χα μου ανακάλυψαν τέρατα και σημεία. Με κάτι τέτοια προστα-

θουνε να σκεπάσουν τις δικές τους τις πομπές: «Εμείς, σου λέσι,

τι κάνουμε; Αυτούς εχει να δείτε!» Ήστι ελπίζουν να φορτώσου-

νε στην ξένη καπτούρα δύο τους σέρνει — και με το δίκιο της —

η κοινωνία. Κι αυτοί, μαθέτε, να βγαίνουν λάδι.

Κα ΠΕΡΝΕΛ: Ολ', αυτά, εγώ τ' ακούω βρερεσέ. Και σας φέρνω

για παραδειγμά την Οράντη: έχει αφιερωσει τη ζωή της στο

Θεό, κι όλος ο κόσμος ξέρει πως είναι τύπος και υπογράμμος. Ε,

λοιπόν, η γυναίκα αυτή δεν τα εγκρίνει καθόλου όλα τ' απέλειω-

τα πήγαν, έλα μέσα σ', αυτό το σπίτι.

Κι αυτά που λέω, τ' άκουσα, δεν είναι παραμύθια!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Παράδειγμα που βρήκατε και σεις, μα την αλήθεια!

Δε λέω, ζει ενάρετα, πάνω στα θέα αγνάρια...

Μα σα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.

Πόσο την καίει η αρετή, μόνο αυτή το ξέρει.

Για τα παιχνίδια του έρωτα, κάποτε, ήταν ξεφέρει.

Τα γένετρησε τα κάλη της, και με το παραπάνω,

μα τώρα, στα γεράκια, σου λέει «Τι να κάνω»,

παρότησε τα εγκόσια, βάλθηκε να αγιάσει,

και τα σβησμένα κάλη της πασχίζει να σκεπάσει.

Ε, βέβαια! Σαν βλέπουμε πως πέρασε η μπογιά τους,

όλες οι πρώην καλούντες τραβάνε τα μαλλιά τους,

κι άλλη, μέσα στο κάλι τους, δε βρίσκουν σωτηρία

παρά να σου καμάνωνται πως είν' η Οσία Μαρία.

Κάρκες αν στα νύχια τους μπορέσουν και σ', αρπάξουν:

για το δικό σου το καλό, θα σε κατασταράξουν.

Για την αγάπη του Θεού, που, τάχα μου, δουλεύουν,

χαρφάκι δεν τους κατηγεται. Απλούστατα, ζηλεύουν!
Και δεν μπορούν να ανεγκούν να βλέπουν πως μια άλλη
χαίρεται όσα κάρηκαν κι αυτές σαν είχαν κάλλη.
Κα ΠΕΡΝΕΔ: Ορίστε! Καμαρώστε την!... Πάψε, επιτέλους! Φτά-
νει!

Έτσι κι αρχίσει να μιλά, η γλώσσα της ροδάκι!

Και όλοι τους την έχουνε μη στάξει και μη βρέξει!

Μα γρήθε η ώρα μου, θαρρώ, να πω κι εγώ μια λέξη:

Και πρώτα πρώτα έχω να σας πω ότι σοφά έπραξε ο γιος μου
και έφερε εδώ μέσα τον άγιο αυτόν άνθρωπο. Ο Θεός του έστειλε
για να σας φέρει το φως της αληθείας και πρέπει να τον υπακού-
τε τυφλά αν θέλετε να κερδίσετε τη σωτηρία της ψυχής σας.
Γιατί ποτέ του δεν επειμβαίνει και δεν κάνει παρατήρηση αν δεν
υπάρχει λόγος σοβαρός. 'Όλες αυτές οι βίβλιες, οι χοροί, οι ψι-
λοκούβεντούλες, τα ψου-ψου-ψου και τα μου-μου-μου, δόλα είναι
εκ του πονηρού. Σε τέτοιες συναναστροφές δεν ακούγεται ποτέ ο
λόγος του Κυρίου. Μόνο ακατάσχετες φρυγανιές ακούνε, λόγια του
άέρα και κακογλωσσίες για τον πλησιόν. Κανένα δεν αφήνουν
σε γλωρό κλαρί. Αν πεις για τη φρεσκάρια και το σαμπατό, ένας
φρονιμός δύθρωπος κάνει το μιαλό του εκεί μέσα: όλοι μαζί φω-
νάζουνε, δόλοι μαζί μιλάνε, κι όπως μιου 'λεγε τις προδλες κά-
ποιος νεροκήρυξ — άγιος άθιρωπος — νομίζεις πως βρίσκεσαι
στον πύργο της Βαζέζ. Αν σας πω, μάλιστα, την ιστορία που
μου διηγήθηκε...

(δείκνει τον Κλεάνθη)

Ορίστε μαζί! Κοιτάξτε τον: ο Κύριος χακανίζει.
Λες κι εδώ, κάποιος από μας αυγά του καθαρίζει.
Αυτό! Φεύγω, υψηλή μου. Μου φτάνουν άστε ειδα.
Συγκράτισα τη γνώμη μου, κι έκαστα κάθε ελπίδα.
Οσο για να ξανάρθω εδώ — γι' αυτό σίγουρη να σας
μαύρα μάτια θα κάνετε...

(Δινει στη Σφρήγα ένα καστούκι.)

Εμπρόδ, εσύ! Κουμάσαι;

Ξημέρωσε κορίτσι μου! Ξημέρωσε! Είναι μέρα!
Τσακίσου, παρ', τα πόδια σου, και δρόμο αποδώ πέρα!

2η ΣΚΗΝΗ:
Κλεάνθης, Ντορίνα.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Εγώ, λοιπόν, δεν το κουνάω αποδώ. Ακόμη και
στην εξώπορτα θα ήταν ικανή να με βρίσει. Σωστή πανούκλα αυ-
τή γι γριά!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Γριά! Κρίμα που δεν είν' εδώ να σας ακούσει. Τότε να
δείτε τι θα σας έσουρη!

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Χαρίς αυτία κι αφορμή, μας πέρασε όλους γενεές
δεκατεσσεριά. 'Όσο για τον Ταρτούφο της, φαίνεται να τον έχει
κατελωθεί για τα καλά.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Αυτό δεν είναι τίποτα. Του αφέντη να δείτε! Τρεις
χειρότερος αυτός! Του καρό που είκαμε ταραχές στην πόλη,
φέρθηκε φρόνιμα και γνωστικά, και με πολλή αντρεία υπηρέτησε
το βασιλικό μας. Μα από τότε που του μπήκε στο μιαλό η ιδέα
να φορτωθεί του Ταρτούφο, λες και του 'στριψε,
ψύχωση έπαθε, καλέ, τον φόρεσε σαν πανοφάρι
και τον φροντίζει πιο πολύ από γνωστά. Υιο και κόρη!

Τον συμβουλεύεται πάντοι, τον έχει μπιστικό του,
του φανερώνει, Κύριε, το κάθε μιστικό του!
Σαν να τανε ματρέσα του τον έλει: τον καϊδεύει,
τον φροντίζει, τον γελάει, με μια λέξη, τον λατρεύει!
Αν πεις πια στο τραπέζι τους: Μη στάξει και μη βρέξει,
πρώτος στρογγυλοκάθετα, πίνει και τρώει για έξι
και μόλις κάνει να ρευτεί, ο αφέντης λέει «μόδσορο».
Πάστε, τα χασε τα λογικά του ο αφέντης μου, και μόνο ο Ταρ-
τούφος υπάρχει πια εδώ μέσα γι' αυτόν. Αυτό είπε ο Ταρτού-
φος, εκείνο έκανε ο Ταρτούφος, ήρωας και προφήτης ο Ταρτού-

φος,, θαύματα κάνει, ο Ταρτούφος! Και να τα αφέντης να κάθεται μ', ανοίχτο το στόμα και να θωμάζει... Από την άλλη μεριά, ο προκομιδένος, που έχει καταλάβει με τι κορόνδο έχει να κάνει και ξέρει όλα τα τερτίνια για να του θαυμάνει, δεν του αφήνει σε γλωρό κλαρί: μέρα δεν περιγά που, με τις γαλιφίες του, να μην του αποστέλλει χρήματα. Κι αν πεις πια για μας, μας έχει καθίσει ολοναν στο σβέρκο και κόβει και ράβει το στοματάκι του. Αμ δε λέτε που, τώρα τελευταία, αργήσε κι εκείνος ο αγιογδύτης ο υπηρέτης του να παίρνει αερά και ν' ανακατευεται κι αυτός εχει που δεν του σπέρνουν! Έρχεται μ' αγριεμένο μάτι, μας κάνει παρατηρήσεις, πετάει στα σκουπίδια τις υπαντέλες μας, το κοκκινόδι και τα φτιασδια μας, και, τις προσάλλει, ο μασταράς έσκισε με τα χέρια του ένα μαντιλάνι γιατί το βρήκε, λέσει, διπλωμένο μέσα σ', ένα φαλαρήτη!

«Είναι θυμάσιμο αμαρτητικό να βάζουμε μέσα σ' ένα λεπό αντικείμενο τα δύρτα της διαφθοράς».

3η ΣΚΗΝΗ:

Ελαιάρια, Μαριάνα, Δάμης, Κλεάνθης, Ντορίνα.

ΕΛΜΙΡΑ: Καλόγυρος που δεν ήρθες κάτω ν' ακούσεις τα όσα μας έψαλε στην εξώπορτα. Άλλα είδα από μακριά τον άντρα μου και, καθώς εκείνος δε με είδε, πάω επάνω να περιμένω τον ερχομό του.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Εγώ είμαι βιαστικός και θα του περιμένω εδώ μόνο για να του κλεψείσω.

ΔΑΜΗΣ: Πετε του και διο λόγια για το γάμο της αδελφής μου.

Μυρίζομε πως ο Ταρτούφος πάει να του αλλάξει τα μιαλά και πως γι', αυτό ο πατέρας άρχισε να τα μασάει τώρα τελευταία. Ξέρετε ποιάν καλά πως η υπόθεση αυτή με ενδιαφέρει και πρωτικά γιατί η ίδια φούρη που ενώνει την αδελφή μου με τον Βαλέριο καίει και στην καρδιά μου για του Βαλέριου την αδελφή.

Κι αν το καλούσε για ανάγκη...

ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Εργεται!

4η ΣΚΗΝΗ:

Οργκόν, Κλεάνθης, Ντορίνα.

ΟΡΓΚΟΝ: Ω αδελφέ μου! Καλημέρα.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: 'Εφεγα, μα χαίρουμαι που γρήγορα ήρθες πίσω. Μ' αυτό τον κατρό η εξοκή δεν πρέπει να 'ναι και τόσο ευχάριστη.

ΟΡΓΚΟΝ: Ντορίνα... (Στον Κλεάνθη.) Αδελφέ μου, κάνε λίγη υπομονή, σε παρακαλώ. Θέλω να μάθω πρώτα όλα τα νέα του σπιτιού, να βγω απ' την ανησυχία. (Στην Ντορίνα.) Ντορίνα, μες στο σπίτι μου, πήγαν όλα ομαλά.

Τις διυ μέρες που έλειψα; Είσαστε όλοι σας καλά; ΝΤΟΡΙΝΑ. Χτες, την Κυρια έπιασε μεγάλη γηρυχανία. Τα γέρσαμε και ήμαστε γεμάτοι αυγκανία!

ΟΡΓΚΟΝ: Και ο Ταρτούφος;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Τι επιπτε; Α! Είναι μια γαρά!

Το δέρμα του ολόφρενο, τα χρώματά του ζωηρά...

ΟΡΓΚΟΝ: Το πουλάκι μου!*

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ο πόνος της, αβάσταχτος, κράτησε όλη μέρα! Και το βράδυ, σαν τρώγαμε, τόσο πονούσε ακόμα, που ούτε μπουκά, ούτε νερό δεν έβαλε στο στόμα.

ΟΡΓΚΟΝ: Και ο Ταρτούφος;

ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Εφαγε με τέσσερις μασέλες!

Και με πολλή κατάνευξη και περισσή συμπόνια, κατέβασε μισό αρνί, λαμπτόν και μακαρόνια.

ΟΡΓΚΟΝ: Το πουλάκι μου!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ολη τη νύχτα, δίπλα της ήμαστε καθησμένοι. Τα μάτια της ούτε στηγμή δεν έκανεις για καημένη. Κι έτσι την ξενυχτήσαμε μέχρι να ξημερώσει.

ΟΡΤΚΟΝ: Καὶ οἱ Ταρτούφοις;

ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Οταν πιὰ τὴν εἶγε ντερλικώσει,
πήγε καὶ στα στρωσίδια του μπήκε τα μαλαχά
καὶ μέχρι το ἔημέρωμα, ἐβλεπε ὄνειρα γλυκά.

ΟΡΤΚΟΝ: Το πουλάκι μου!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Στο τέλος, υποκυπτοντας στα παρακάλια τα πολλά,
έκανε μισθισταράξη καὶ αμέσως ἔγινε καλό.

ΟΡΤΚΟΝ: Καὶ ο Ταρτούφος;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Χρέος του, αυτός να πάρει πίσω
το αἷμα που ἔχασε η Κυρά. Καὶ με φροντίδα περισσή
χατέβασε, πρώτη πρωΐ, τέσσερις χούπες με κρασί!

ΟΡΤΚΟΝ: Το πουλάκι μου!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Σήμερα είναι, ευτυχώς, καὶ οι δύο τους μια χαρά.
Καὶ αμέσως τρέχω επ' οὐ, να μάθει καὶ η Κυρία
το πόσο η αρρώστια της σας γέμισε αγωνία.

5η ΣΚΗΝΗ:
Ορτκόν, Κλεάνθης.

«Δεν την αξέτω, μου 'λεγε, τόση ελεγκμοσύνη.
Πολλά είν', δόσα μου δίνετε. Πολλά είναι. Τα μισά!»

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Κατάκινουτρά, γαμπρέ μου, σε κοροϊδεύει καὶ, χωρίς
να σου κακοφανεῖ, σου λέω με τη σειρά μου, πως ἔχει δίκιο.
Ακούστηκε ποτὲ τέτοιο καπρίτσιο; κι είναι, μαθείς, δυνατό ἔνας
ἀνθρωπός να 'χει τόση δύναμη επάνω σου που να σε κάνει να ξε-
γίσεις τα πάντα για χάρη του; Σαν να μην έφτανε που γλίτωσε
από τη φτωχεία του μπαίνοντας μέσα στο σπίτι σου...

ΟΡΤΚΟΝ: Φτάνει, αδενφέ μου, ως εδώ: μιλάς χωρίς να γνωρίζεις

τον ἀνθρωπό!

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Εστω, δεν του γνωρίζω αφού το θεε. Μα κι αν του
γνωρίζα...

ΟΡΤΚΟΝ: Θα ἔμενες γοητευμένος. Η ψυχή σου θα γέμιζε αγαλ-
λάση! Είν' ἔνας ἀνθρωπός που... 'Ενα είδος ανθρώπου... που...
Ο ἀνθρωπός αυτός είν' ἔνας... ἀνθρωπός. 'Οποιος ακούσει τη δι-

δασκαλία του νιώθει πραγματική γαλήνη, καὶ όλους τους συναν-
θρώπους του τους βλέπει σαν κουνουπιά. Κοντά του ἔγινα ολό-
τελα διαφορετικός: ἔμαθα ποιηθεύα να μη δίνω την καρδιά μου κι
η ψυχή μου λυτρώθηκε από κάθε λογής ἀνθρώπινο δεσμό. Εδώ,
τώρα να ἐβλεπα μηροστά μου να πεθαίνουν ο αδελφός μου, η μά-
να μου, η γυναίκα, τα παιδιά μου, καρφάκι δε θα μου κατηγορανε!
ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Ορίστε τι θα πει αιθωριά κι αγάπη του πλησίου!
ΟΡΤΚΟΝ: Ω, αν εἶνες δει, αδελφέ μου, πως έκανα τη γνωριμία
του, το ίδιο με μένα θα τον αγαπούσες. Κάθε πρωΐ εργάζοντας
στην εκκλησία καὶ, ταπενά, γονάτις απέναντι μου. Η θερμη της
προσευχῆς του, οι αναστεναγμοί του κι ο τρόπος που κάθε τόσο
έσκυψε κάτω να κάνει μετάνοιες ἐστρεφαν τα μάτια ὅλου του
κόσμου επάνω του. Κι ὅταν ἐβγαίνα από την εκκλησία, πάντοτε
με προλόγισμε καὶ πήγανε στην πόρτα, να μου προσφέρει αγια-
σμό. Απ' τον ακόλουθό του, που σε όλα τον μιμείται, ἔμαθα
ποιος ήταν ἀλλοτε καὶ πόσο φτωχός είναι τώρα.
Πάντοτε κάτι του 'δηνα. Μα αυτός, με καλοσύνη:
«Δεν την αξέτω, μου 'λεγε, τόση ελεγκμοσύνη.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Μπά που να πάρει η οργή! Μήπως τρελάθηκες, γαμπρέ μου, ή μήπως θες να με κοροϊδεύεται μ', αυτά την μου λέει; Είναι ποτέ δυνατόν, όλες αυτές οι αφρούμπτες...

ΟΡΓΚΟΝ: Μυρίζομαι, αδελφέ μου, πως τα λόγια σου είναι λόγια διστομοράς. Στο είπα και στο ξαναλέω: σίγουρα κάποια μέρα, οι κοινωνίες σου αυτές θα σου φέρουν μεγάλους μπελάδες!

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Εσύ και το σινάρι σου τίποτε άλλο δεν ζέρετε να πείτε, και θέλετε όλο τον κόσμο άμοια τυφλωμένο με σαρκά. Το βρισκετε μεγάλο αιμάρτημα να ζέρει κανείς που παν', τα τέσσερα, και όποιος δε δίνει πίστη στις διάφορες κλαψοπαναγίες δεν είναι, κατά τη γνώμη σας, ούτε iερό ούτε όστο. Μα έννοια σου, και δεν τα φοβάμαι εγώ κάτι τέτοια. Ξέρω τι λέω, κι ο Θεός βιέπει — την ψυχή μου. Δε δέχομαι να γίνω σκλήρος του κάθε καμποτίρα, και πραγματικά φιλόθητος δε θα βγει ποτέ στους πέντε δρόμους να το δικλαδεί. Μα τι δικτανο! δε θα μπορέσεις ποτέ να δεις τη διαφορά ανάμεσα στην υποκρίσια και στην πραγματική ευάγγελια; Όμοια θα φερθείς στην μικρή στην άλλη; Στη μόδα και στο πρόσωπο; Στην ψευτική και στην αλήθεια; Ήδο είναι για σένα το πραγματικό νόμισμα με το κάλπικο;

Πλαρδένα, μα την αλήθεια, που είναι φτιαγμένος ο κόσμος! Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ανίκανοι να καταλάβουν τι θα πει μέτρο, κατ τα όρια της λογοκής τους φάίνονται πολύ στενά. Σε όλα τους υπερβολικό, μπορούν να καταστρέψουν και το ωραίότερο πράμα επειδή δεν ζέρουν τι θα πει «μηδέν άγνων... Αυτά είγαν να σου πω, γαμπρέ μου, κι αν θέλεις, άκουσε τα.

ΟΡΓΚΟΝ: Ξέρω πως είσαι μέγας δισκαλός και πως δηλητική σου κόρμου έχει σε σένα μαζεύει. Συ μόνος είσαι γνωστός, συ μόνος φρόνιμος, συ μόνος φωτισμένος. Χρησμός είναι τα λόγια σου και, μπροστά σου, όλος ο κόσμος είναι ανόητος και αφελής.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Δεν κάνω ούτε το δάσκαλο, ούτε και το σοφό.

Μα μπορώ να ξεχωρίσω το σωστό απ', το στραβό.

Κι επειδή δεν υπάρχει, για μένα, άνθρωπος πιο ηρωικός και που ν', αξίζει περισσότερο το σεβασμό μας από ένα πραγματικό ιεροτιανό, γι' αυτό δε βρίσκω και τίποτε πιο ξεδιάντροπο απ', αυτούς, τους υποκρίτες και ταραλατάνους, τους θεοφροβούλμενους της δεκάρας, που η iερόσυλη μάσκα τους ξεγελά και κοροϊδεύει ξεστίτωτα κάθε iερό και σισι. Αυτούς που η συμφεροντολόγα ψυχή τους έκανε τη θρησκεία επαγγελμά και που κατορθώνουν να φέρουν πίστη και θεό στα μέτρα του βίσου τους. Αυτούς, λέω, τους κίβδηλους, που τα φερσίματά τους, ο ζήλος, οι μετάνοιες, τα προσκυνήματά τους, οι προσευχές, οι σπεναγμοί, το ταπενό τους βλέμμα, οι αυστηρές υποτείες τους, όλ', αυτά είναι ψέμα! Τερπτία είναι δολερά που μ', αυτά προσπαθήνε σε υψηλά αξιωματά να αναρριχθούνε.

να γίνουν πλούσιοι και τρυποί πατωτας στη θρησκεία

και έχοντας, για σκάλα τους, των άλλων τη βιολεία.

Δεν έχουν τάστα επάνω τους, είν' όλο μοχθηρία,

όταν θημώσουν γίνονται σαν αγριά θηρία,

και πάντοτε δικαιολογούν τα ανοηλημάτά τους,

τους δόκους, τις απάτες τους, τα κακουργήματά τους,

με... την αγάπη του Θεού — αυτή είν' η θεωρία:

τόχα μου πως τους μάρτυρε του κόσμου η σωτηρία.

Απ', την άλλη μεριά πάλι, υπάρχει, πες μου, τίποτε πιο εύκολο να το ξεχωρίσεις από ένα πραγματικό ιεροτιανό; Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις γύρω σου: γεμάτος ο κόσμος. Κι αυτούς άφορα μπορείς να τους εμπιστευτείς. Κανείς δεν τους αιμασβήτει από το ξηλεμένο τίτλο, κι αυτοί, απ', τη μεριά τους, ούτε θόρυβο κάνουν, ούτε κανένα πετράδιου. Αφήνου τις μεγαλοστομίες για τους άλλους, και μόνο με τις πράξεις τους δίνουν το καλό παράδειγμα. Η αρετή τους είναι γεμάτη ανθρωπιά. Πάντα το

καλό φάγκουν να βρουν αυτή για το κακό και ποτέ τους δε θα καταφίνουν κάποιου μόνο από τα φανόμενα.

Βλέπεις, για τους αμαρτωλούς δε νιώθουνε κακία.

Εκείνο που εκτρευονται είναι η αμαρτία.

Ζούνε ενέρετα, καρίς υπερβολικό δέος,

κι ούτε βασιλικότερο είναι του βασιλέως.

Αυτούς παίρνω παραδεγμα. Γι', αυτούς μόνο με νοιάζει.

Όσο γιά τον Ταρτούφο σου: Ε, δεν τους πολυμούζει:

Εσύ τον βλέπεις γι' άγιο, σε όλους του πανεύεις,

τους έφερες στο σπίτι σου, δύο του κανακεύεις,

μα ένα έχω να σου πω — στο λέω κι επιτιμένω πως μία λάμψη φεύγει σε έχει τυφλωμένο.

ΟΡΓΚΟΝ: Τέλειωσες, αδελφέ μου;

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Ναι.

ΟΡΓΚΟΝ: Ε τότε, δούλος σου... (Κάνει να φύγει.)

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Μια λέξη ακόμη να σου πω, ν' αιλαδέξουμε κου-

βέντα. Σίγουρα θα θυμάσαι πως έδωσες το λόγο σου στο Βαλέ-ριο ότι θα γίνει γραμπρός σου.

ΟΡΓΚΟΝ: Ναι.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Είχατε, μάλιστα, κανονίσει και την γηρεομηγία.

ΟΡΓΚΟΝ: Είναι αλήθεια.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Τότε, γιατί να το αναβάλλουμε;

ΟΡΓΚΟΝ: Ξέρω γιω,

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Μήπως άλλαξες γνώμη;

ΟΡΓΚΟΝ: Μπορεί.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Και θα πατήσεις το λόγο σου;

ΟΡΓΚΟΝ: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Δε φαντάζομαι να υπάρχει τίποτα που να σ' εμποδίζει να κρατήσεις την υπόσχεση που έδωσες;

ΟΡΓΚΟΝ: Εξαρτάσαι...

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Μα χρειάζονται, επιτέλους, τόσα λοξοδρομίσματα

για να μου πεις τι σκέφτεσαι;

Ο Βαλέριος μ' έστειλε για να σου το βωτήσω.

ΟΡΓΚΟΝ: Ο Θεός να του ευλογεί!

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Και τι να του πω;

ΟΡΓΚΟΝ: Ο, τι αγαπάς.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Μα είναι απαραίτητο να ξέρω τα σχέδια σου. Τι σκέφτεσαι λοπόν να κάνεις;

ΟΡΓΚΟΝ: Ο, τι θελήσει ο Θεός.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Μήλησε μου, επιτέλους, καθαρά: έχεις δώσει το λόγο σου θα του κρατήσεις, ναι ή όχι;

ΟΡΓΚΟΝ: Αντίο! Σε χαιρετώ.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Πολύ φοβόμαστε, αλιμονο, για τούτου δω το γάμο, κακόμοιρε Βαλέριε! Κι άλλο πια δε μου μένει παράνοια να τρέξω να σου πω το τι σε περιμένει...

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

1η ΣΚΗΝΗ:

Oργκόν, Mariána.

ΟΡΓΚΟΝ: *Mariána!*

ΜΑΡΙΑΝΑ: *Οριστε, Πατέρα.*

ΟΡΓΚΟΝ: *Πλησίασε.* 'Εχω να σου πω δύο λόγια, και θέλω να

'μαστε μόνον.'

ΜΑΡΙΑΝΑ: *Τι φάγετε;*

ΟΡΓΚΟΝ, αφού *rίζει μια ματιά σ'* ένα πλαΐνο δωματική: *Κοιτά-*
ζώ μην είναι κανείς εδώ μέσα του θα μπορούσε να μας ακούσει.

Τούτο το δωματάκι είναι ότι πρέπει για να στήσει κανείς το

αυτή του. Άλλ', οχι, είναι όλα ευτάξει.

Από μικρή που ήσουνα, *Mariána*, έδειξες χαρακτήρα φρόνιμο

και υπάκουο. Γι' αυτό κι από μικρή ξεκώριζες στην καρδιά μου.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη για τα πατρικά σας αι-

θηματα.

ΟΡΓΚΟΝ: Σωστή απόκριση, κόρη μου. Αλλά, για να τ' αξιζεις,

δεν πρέπει να 'χεις άλλο στο νου σου, παρά πώς θα μ' ευχαρι-

στήσεις.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Κάνω ότι μπορώ, πατέρα.

ΟΡΓΚΟΝ: Πολύ καλά. Για πες μου, λοιπόν, τι γνώμη έχεις για

τον Ταρτούφο;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Εγώ;

ΟΡΓΚΟΝ: *Nai! Καὶ πρόσεξε καλά τι θα μου πεις.*

ΜΑΡΙΑΝΑ: *Αλλίμονο! Πατέρα μου... σας λέω... ό, τι θέλετε.*

ΟΡΓΚΟΝ: Αυτό θα πει φροντιδα. Πες μου λοιπόν, κόρη μου, πως τα χαρίσματα αυτού του ανθρώπου σε σκλήβωσαν, πως μίλησε στην καρδιά σου, και πως με πολλή χαρά θα δεχόσουν, με την άδειά μου, να του πάρεις άντρα. E;

ΜΑΡΙΑΝΑ: *E;*

ΟΡΓΚΟΝ: *Πώς;*

ΜΑΡΙΑΝΑ: *Πώς είπατε;*

ΟΡΓΚΟΝ: *Τι πώς είπα;*

ΜΑΡΙΑΝΑ: *Μήπως δεν άκουσα καλά;*

ΟΡΓΚΟΝ: *Τι πράγμα;*

ΜΑΡΙΑΝΑ: *Για ποιον μου ζητάτε, πατέρα, να σας πω πως μίλησε στην καρδιά μου και πως με πολλή χαρά θα δεχόμουν, με την άδειά σας, να τον πάρω άντρα;*

ΟΡΓΚΟΝ: *Για τον Ταρτούφο.*

ΜΑΡΙΑΝΑ: *Ούτε για αστείο, πατέρα μου, δε λέω τέτοιο πράμα.*

Γιατί με βάζετε να πω ένα τόσο μεγάλο ψέμα;

ΟΡΓΚΟΝ: *Γιατί εγώ θέλω να γίνει αλήθεα. Και είναι χρέος σου να υποταχτεί στη θέλησή μου.*

ΜΑΡΙΑΝΑ: *Ως;* *Ωστε θέλετε, πατέρα...*

ΟΡΓΚΟΝ: *Nai, κόρη μου, θέλω, με το γάμο αυτό, να μπει ο Ταρτούφος μέσα στην οικογένειά μου. Θα γίνει λοιπόν άντρας σου. Αυτή είν 'η απόφασή μου. Κι αν τα αισθήματά σου...*

2η ΣΚΗΝΗ:

Nτορίνα, Oργκόν, Mariána.

ΟΡΓΚΟΝ: *Τι γνωρείς εσύ πίσω απ' την πόρτα; E; Είσαι, βλέπω, περίεργη, και με το παραπάνω!*

ΝΤΟΡΙΝΑ: *Ε λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή τι άλλο, μα άκουσα κι εγώ να λένε γι', αυτό το γάμο και τους αποκριθρά*

πως όλ' αυτά είναι παραμύθια.

ΟΡΓΚΟΝ: Πώς; 'Ωστε είναι λοιπόν τόσο απίστευτο;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ανείναι απίστευτο; Αφού κι εσάς, αφέντη, που το λέτε, αδύνατο να σας πιστέψω.

ΟΡΓΚΟΝ: Ξέρω εγώ τον τρόπο να σε κάνω να με πιστέψεις.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ναι καλέ, τώρα κατάλαβα: το λέσι για να σας πειράξει.

ΟΡΓΚΟΝ: Αυτό θα το δούμε, και γρήγορα μάλιστα.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Κουραρέξαλα!

ΟΡΓΚΟΝ: Χώνεψή το, κόρη μου, πως δεν αστειεύμαται καθόλου!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Μα δεν του βλέπετε που μας κοροϊδεύει και τις δυο;

ΟΡΓΚΟΝ: Σας λέω...

ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Οτι και να μας πείτε, τα λόγια σας θα λάβετε.

ΟΡΓΚΟΝ: Επιτέλους! Θ', αγρέψθια!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Καλά λοιπόν, σας πιστεύουμε. Κι είν', τρεις χειρότερα για σας! Μα είναι δυνατόν, αφέντη, εσείς, ένας άθιρωπος με τόσο μικρό και κοτζάμι γενεγέδα, να τα 'χετε τόσο πολύ χαμένα που να θέλετε...

ΟΡΓΚΟΝ: Άκουσε εδώ! Πολύ θάρρος έχεις πάρει εδώ μέσα, κι αυτό, στο λέω, δε μ' αφέσει καθόλου.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για το Θεό, αφέντη! Ας μιλήσουμε αφήνοντας κατά μέρος τους θυμούς. Τι θα πει ο κόσμος αν μάθει τι μαγευρεύετε; Για δείτε την κόρη σας: είναι για τα μοντρά αυτούνοι του θεοπατάγρη. Γιατί δεν του αφήνετε να ασχολείται μόνο με τα επουράνια; Κι έπειτα, ποιο το κέρδος σας από ένα τέτοιο γάμο; Εσείς, άνθρωπος με σειρά και τόση περιουσία, αυτόν το χαραμοφάνη βρήκατε να κάνετε γαμπρό;

ΟΡΓΚΟΝ: Σιωπή! Για τη φτώχεια του και μόνο του οφείλεις σεβασμό. Είναι φτωχός μα τίμιος!

Κι αν έχασε διπλεύγε, είναι γιατί λίγο τον ένοιαζαν τα πράγματα του κόσμου μπροστά στις θείες του ασγάλιες. Ομως, με τη βοήθεια μου, θα βρει του τρόπο να πάρει πίσω περιουσία και τίτ-

λους, γιατί είναι και πλούσιος, και από μεγάλη γενιά.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Αυτά τα λέσι ο ίδιος! Και δε νομίζω να τακριάζει πολύ στην ταπεινοφροσύνη του να κάθεται και σας, αφέντη, τίλους και τα μεγαλεία του. Δε σας φαίνεται και σας, αφέντη, πως παρασίναι πανεσάρης; Μα βλέπω πως τα λόγια μου σας κακοφαρώνονται. Ας αφήσουμε, λοιπόν, κατά μέρος τους τίλους του κι ας μιλήσουμε για την αφεντιά του: δε θα νιώσετε τίψεις, αφέντη, να δώσετε μια κοπέλα σαν τα κρύα νερά σ' έναν αντρά μπορείτε να δείτε σε τι κίνδυνο βάζετε τη φρονιμάδα της δινούτας της έναν αντρά που δεν είναι του γούστου της; Για να ζήσει μια γυναίκα τίμια, δε φτάνει μόνο να το πάρει απόφαση, πρέπει κι ο άντρας της να 'χει κι αυτός τα προσόντα που χρειάζοται. Αλλιώτικα δε φτάνει αυτήν αν αφήνετε πατρώσει τίτοτα στο κούτελό του! Και υπάρχει ένα ειδος αυτρών που είναι αδύνατο μια γυναίκα να τους μετεν πιστή. Τα μάτια σας τέσσερα, αφέντη, γιατί θα δώσει λόγο στο Θεό αυτός που, αποφασίζοντας έναν απόριτα γάμο, εξαναγκάζει μια γυναίκα να παραστραπήσει!

ΟΡΓΚΟΝ: Μωρέ ούτε συμβιουλάτορα να σ' είχα διορίσει...

ΝΤΟΡΙΝΑ: Να σας γλεώδασα προσταθύ από τις φασαρίες.

ΟΡΓΚΟΝ: Εμένα, κόρη μου, ν' ακούσι! Φτάνουν οι φλυαρίες!

Ξέρω καλά τι σου χρειάζεται, και μην ξεγνάς πως είμαι πατέρας σου! Είχα δώσει λόγο για σένα στο Βαλέριο. Άλλα έξω που έμαθα πως του αφέσει λίγο το χαρτάκι, υποψήφιός ομας πως και στην εκλογήσια δεν πηγαίνει πολύ τακτικό.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Μπα; Και είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει ακριβώς την ώρα που πάτε και σεις, όπως αυτοί που τρέμουν μην πάει και δεν τους δείτε;

ΟΡΓΚΟΝ: Δε ζήτησα τη γράμμη σου! Ο Ταρτούφος τα 'χει πολύ καλά με το Θεό κι αυτό είναι προσόν ανεκτίμητο. Ο γάμος αυτός θα σου δώσει κάθε ικανοποίηση. Γεμάτοι γλυκές απολαύσεις και

πόθους πιστούς θα ζέτε ο ένας δίπλα στον άλλο, αγαπημένους σαν πιτσουνάκια. Ποτέ δε θα σου δώσει στενοχώρια, κι ό, τι θέλεις εσύ θα κάνεις.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ξέρετε τι θα κάνει; θα του τα φορέσει!

ΟΡΓΚΟΝ: Τι στόμα!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Σας το λέω, το τραβάει η κούτρα του! Κι όση καλή θέληση και να ξει μια γυναίκα, άμα αυτός τα θέλει...

ΟΡΓΚΟΝ: Στραμάτα να φυτρώνει, πια, εκεί που δε σε στέρνουν!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για το καλό σας προσπαθώ... (Τον διακόπτει κάθε φορά που γυρίζει να μιλήσει στην κάρη του.)

ΟΡΓΚΟΝ: Να λείπουν οι φροντίδες σου, και κοίταξε να πάψεις!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Αν δε σας αγαπούσα σηώ...

ΟΡΓΚΟΝ: Δε θέλω να με αγαπάς!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ε, τότε κι εγώ θα σας αγαπάω με το ζόρι!

ΟΡΓΚΟΝ: Α...!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Εγώ νοιάζομει για την τιμή σας και δεν μπορώ να βλέπω να βγαίνετε στο δρόμο και να γίνεστε ο περίγελος του κόσμου.

ΟΡΓΚΟΝ: Θα το βουλώσεις;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Θα το χωρίμα στη συνείδησή μου υα σας αφήσω να κάνετε αυτό το γάμο!

ΟΡΓΚΟΝ: Πάψε, επιτέλους! Βούλωσ' το, φίδι καταραμένο!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ο αφέντης μου αμάρτησε: Θύμωσε! Του καημένο...

ΟΡΓΚΟΝ: Ναι... Το αίκα μου ανεβαίνει στο κεφάλι με όλ', αυτά που ακούω. Πάρ' το λοιπόν απόρραση πως πρέπει να το βουλώσεις.

ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Εστω. Μπορείτε να μ' εμποδίσετε να μιλάω, όχι όμως και να σκέπτομαι.

ΟΡΓΚΟΝ: Μπορείς να σκέπτεσαι ό, τι θες, φτάνει να μη βγάζεις όχια. Γιατί διαφορετικά... Μα φτάνει ώς εδώ. 'Ωριμα, κόρη μου, τα σκέφτηκα όλα, και τα υπέρ και τα κατά.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Λυσσάχω έτσι βιουρή που στέκω. (Σωπαίνει μόλις γυ-

ρίσαι το κεφάλι του.)

ΟΡΓΚΟΝ: Χωρίς βέβαια να είναι κανένα παιδιαρέλι, ο Ταρτούφος είναι ένας άνθρωπος...

ΝΤΟΡΙΝΑ: Σαν γουρούνι.

ΟΡΓΚΟΝ: Ακόμη κι αν δεν τον συμπαθούσες για τ' άλλα του χαρίσματα... (Πυρίζει προς την Ντορίνα και την κοιτάζει με σταυρωμένα χέρια.)

ΝΤΟΡΙΝΑ: Σαν βρεγμένη γάτα μου κάθεται! Ε, λοιπόν, αν ήμουν στη θέση της και μου φορτώνανε άντρα με το ζόρι, ούτε που θα προλαβαίνε να τελειώσει ο γάμος και θα του 'δειγμα εγώ τι σόν εκδίκηση έχει πάντοτε πρόκειρη μια γυναίκα.

ΟΡΓΚΟΝ: Ετοι λοιπόν, ε; Αυτά που λέω τα γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Γιατί σκελετίζεστε, του λόγου σας; Δε σας μιλάω εσάς!

ΟΡΓΚΟΝ: Τότε, ποιανού τα λες αυτά;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Τα λέω στον εαυτό μου.

ΟΡΓΚΟΝ: Πολύ καλά, λουπόν! Μόνο μ' ένα χαστούκι θα τη σγρίσω μια και καλή!

(Παιρνει θέση και είν 'έτοιμος να τηγανιστούκει. Η Ντορίνα, σε κάθε ματά που της ρίχνει, μένει στηρή κι αμύητη.)
Κόρη μου, πρέπει να δεκτείς την απόφασή μου... και να πιστέψεις πως ο σύζυγος... που διέλεξα για σένα... (Στην Ντορίνα.)
Γιατί δεν ξαναμιλάς;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Δεν έχω άλλα να μου πω.

ΟΡΓΚΟΝ: Ακόμη μια λέξη!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Δε μου κάνει κέρι.

ΟΡΓΚΟΝ: Σε παραφλέγα.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Και θα μου πολύ άμαυλη να κάτσω να τις φάω.

ΟΡΓΚΟΝ: Τέλος! Σ', ό, τι αποφάσισα δε θέλω αντιρρήσεις.

Εγώ έδωσα το λόγο μου, κι εσύ θα το τηρήσεις.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Κι εγώ, πριν να πεις κάτινο, στον είχα κερατώσει.

(Φεύγει τρέχοντας, ενώ ο Οργκόν προσπαθεί να της δώσει ένα χαστούκι αλλά αστοχεῖ.)

ΟΡΓΚΟΝ: Κόρη μου, αυτό το δουλικό με έχει αισθατωσει.

Κοντά της, δεν περνάει στηγμή χωρίς να αμαρτήσει.

Έτοιμος γημουν, τώρα δα, να τηνε χαστουκίσω.

Μαζί της, είναι αδύνατο να δω μια άστρη μέρα καθ... Βγαίνω έξω, ένα λεπτό, να πάρω λίγο αέρα.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Και πού θέλει τη δύναμη;

3η ΣΚΗΝΗ:
Ντορίνα, Μαρία.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Δε μου λέτε, χάστε τη λαλιά σας; Συνέχεια εγώ πρέπει να μπαίνω στη θέση σας;

Τι πάθατε κι ακούτε ένα τέτοιο σκέδιο χωρίς να λέτε λέξη;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Ενάντια σ' ένα πατέρα τόσο αυταρχικό, πες μου, τι θες να κάνω;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ο, τι είναι απαραίτητο για να γλιτώσετε τον κίνδυνο.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Δηλαδή;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ή α του πείτε πως μια καρδιά δεν μπορεί να αγαπά μέσω τρίτου, διτι μια και παντρεύεστε για σας κι όχι γι' αυτόν,

σε σας πρέπει να αρέσει ο σύντροφος, κι ότι αν τον Ταρτούφο του του βρίσκει τόσο γοητευτικό, δεν έχει παρά να τον παντρευτεί ο διος.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Ομολογώ πως ένας πατέρας έχει επάνω μας τόση δύ-

ναρμη, που ποτέ δε βρήκα το σθένος να του αντικαλύψω.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για να βάλουμε τα πρόβλημα στη θέση τους, ο Βαλέ-

ριος ήρθε και ζήτησε το χέρι σας εσείς, τώρα του αγαπάτε, ναι

ή οχι;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Γιατί είσαι τόσο άδικη, Ντορίνα; Μα θέλει και ρώ-

τημε; Χίλιες φορές δε σου άνοιξα την καρδιά μου να δεις τη φλόγα που την καίει;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Και πού θέλετε να ξέρω αν τα λόγια σας φανέρωναν

τα προϊγματικά σας αισθήματα, κι αν ο έρωτας του Βαλέριου σας συγκενεί αληθινά;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Α, πόσο με πληγώνεις, Ντορίνα, ν' αμφιβάλλεις, όταν έγώ σου έγω φανερώσει τα αισθήματά μου πολύ περισσότερο κι απ' όσο τα φριάζει!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ωραία, λουπόν, του αγαπάτε.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Με όλη μου τη δύναμη.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Και όπως δείχνουν τα πράματα, σας αγαπάει κι αυτός το ίδιο.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Έτσι πιστεύω.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Κι άλλο δε θέλετε κι οι δυο, παρά να παντρευτείτε.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Σίγουρα.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Και με το δεύτερο αυτό γάμο, τι σκοπεύετε να κάνετε;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Άν θελήσει ο πατέρας να με εξαναγκάσει, θα ζητήσω από το θάνατο τη σωτηρία μου.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Θαίμασ! Να λουπόν μια λύση που δεν την είχα σκεφτεί, να πας στον άλλο κόσμο για να γλιτώσεις τους μπελάδες αυτούν εδώ. Ωραίο φάρμακο βρήκατε, μα την αλήθευτα! Λυσσάδω όταν ακούω τέτοιες αγδίτες.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Ω θεέ μου, πόσο εύκολα θυμώνει! Δε μπορείς να συμπονέσεις λγάκι, Ντορίνα, την απελπισία των άλλων;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Δε συμπονάω κανένα όταν λέει αρλούμπτες, όπως του λόγου σας, και μόλις τα δει λγάκι σκουρά, βάζει την ουρά κάτω απ' τα σκέλα.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Μα τι θέλεις, τέλος πάντων; Με το δευτέρο μου χαρακτήρα...

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ο έρωτας χρειάζεται και δύναμη και θάρρος.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Μα δεν είναι χρέος του Βαλέριου, αυτός να με κερδίσει απ' τον πατέρα μου;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Νάτα μαζί! Όρες είναι να φταίει ο Βαλέριος για τις παλαιόμαρτρες του αφέντη Οργκόν!

MAPIANA: Μα συ αριθόμουνα πεισματικά την πρόταση του πατέρα, θα έδειχνω ολοφρένερα πόσο η καρδιά μου είναι δοσιμένη αλλού. Μπορώ να παραβλέψω τη συστολή που ταυτίζει σε μια γυναίκα, και το χρέος μιας κόρης; Θέλεις λοιπόν να φανερώσω μπροστά σε όλους του έρωτά μου;

ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Όχι, δε θέλω τίποτα. Βλέπω ότι επιθυμία σας είναι να πάρετε τον κύριο Ταρτούφο. Και τώρα που το σκέφτομαι καταλαβαίνω πόσο αδικο θα 'χα να σας αλλάξω τα μυαλά. Γιατί να πάνω ευάντια στη θελησή σας; Λίγο το 'χεις, ένων τέτοιο γαμπρό;

Ο κύριος Ταρτούφος δεν είναι όποιος κι άποιος! δεν είναι, μα την πίστη μου, ούτε κουτσός ούτε στραβός. Μεγάλη σας τιμή, νά, 'χετε για άντρα του κύριο Ταρτούφο, που όλος ο κόσμος του πανείται κι είναι το καμάρι του χωριού του. Τι κορμοστασά, τι λεβεντιά, τι χάρη! Φτου να μην αβασκαθεί! Οι δύο σας θα περάστε ζωή χαροσταμενή.

MAPIANA: Ω Θεέ μου!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Τι άλλο θέλει μια γυναίκα από έναν άντρα κοιλαρά και με αυτιά κόκκινα σαν τα παντζάρια;

MAPIANA: Α, φτάνει! Σε παρακαλώ! Μη συγεγένεις άλλο και κάνε ό, τι μπορείς, για να με γλιτώσεις απ', αυτό το γάλο. Δεν αντέχω πια και είμαι έτοιμη να σ' ακούσω και να κάνω δ, τι μου πεις.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Α μπα! Μια χόρη πρέπει πάντοτε να υπεκνούει στου

πατέρα της, ακόμη κι αν της έδινε για άντρα ένα γορίχα. Και γιατί παραπονέστε τάχα; Η τύχη σας είναι βρουνό: θα βγαίνετε με τ', αμάξι σας σεργιγιάσι στο χωριό του, ο αστυνόμος κι ο φορτζής αιμέσως θα στέλνουν τις γυναίκες τους να σας καλωσορίσουν, όλοι οι καλοζωισμένοι χωριάτες αιμέσως θα τρέξουν να κάνουν τη γνωριμία σας, κι ολόκληρο ακοέρι από θειάδες, ξαδέλφια κι ανεψιούς δε θα σας αφήγην στηγή χωρίς παρέα. Αν πάλι ο άντρας σας...

MAPIANA: Θάνατος είναι τα λόγια σου! Δωσ' μου καλύτερα μια συμβουλή να δω πώς θα γλιτώσω.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Να μου λείπει.

MAPIANA: 'Ελεος, Ντορίνα!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για τιμωρία σας, πρέπει ο γάμος αυτός να γίνει.

MAPIANA: Λυπήσου με!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Δεν ακούω λέξη. Ο Ταρτούφος είναι ο άντρας σας, με τις υγείες σας!

MAPIANA: Σ', άλλου, έξω από σένα, δεν άνοιξα την καρδιά μου. Τιστί τώρα λοιπόν...

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για να ταρτουφαθείτε!

MAPIANA: Καλά τότε. Άφου γημοίρα μου σ' αφήνει αυγκάνηγη, άφησε με μόνη στην απελπισία μου. Αυτή θα μου δώσει τη δύναμη να χρησιμοποιήσω το μόνο αλάθητο φάρμακο για κάθε καημό. (Κάνει να φρύγει.)

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για δες τηνε! Εμπρός, ελάτε πίσω. Μου πέρασε ο θυμός μου. Και θα σας βοηθήσω, μόλιο που δεν το αξίζετε.

MAPIANA: Στο λέω, Ντορίνα, δε θα μπορέσω ποτέ ν' αντέξω ενα τέτοιο μαρτυρίο. ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Εννοου σας, και με λίγη καπατσοσύνη θα τα καταφέρουμε... Μα να, ο Βαλέριος που έρχεται να σας δει.

4η ΣΚΗΝΗ:

Bαλέριος, Mariána, Ntiorína.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Κυρία, στ', αυτά μου έφτασε μια πληροφορία που διόλου δεν περίμενα, και είμι, όλος, απορία!

MAPIANA: Σαν τι;

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Πως σας παντρεύουμε με του Ταρτούφο.

MAPIANA: Τώρα το έμαθα κι εγώ εδώ. Δεν πάει λίγη ώρα που

ήρθε ο πατέρας μου να μου τον προξενέψει.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Πάντα; Ωστε ο πατέρας σας έκανε αυτή τη σκέψη;

Απόστευτο!

ΜΑΡΙΑΝΑ: Απόστευτο.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Μα, πείτε μου ακόμη εσείς τι λέτε για όλ' αυτά;

Ποια η δική σας γνώμη;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Τι, ξέρω;

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Τι; Δεν ξέρετε;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Ω, Θεε μου, τα μπερδεύω! Σεις, τι με συμβουλεύετε,

εις;

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Πώς; Τι σας συμβουλεύω!

ΜΑΡΙΑΝΑ: Πέπτε μου, ποια είν', η γνώμη σας;

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Μα... να τον παντρευτείει!

Τέτοιο θαυμαστό σύζυγο, που θα τον ξαναβρείτε;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Είπατε...

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Να!

ΜΑΡΙΑΝΑ: ... να παντρευτώ... Τι μου μελετε υ' ακούσω!

Ε, λοιπόν, σας πληροφορώ πως θα σας υπακούσω.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Χαρίς, απ' ότι φαίνεται, να σας στοιχίζετε και πολύ!

ΜΑΡΙΑΝΑ: Οσο σας στοιχίσει κι εσάς επούτη σας η συμβουλή.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Εγώ το είπα θέλοντας, να σας εγχριστήσω.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Κι, εγώ, για χάρη σας, πιστά θα την ακολουθήσω

και θα θέλω να ξέρετε πως δε θα χύσω δάκρυ!

ΝΤΟΡΙΝΑ, κατ' ιδίαν:

Κι εγώ θα θέλω να ξέρω πού θα το βγάλει η άκρη!

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Αυτή ήταν η αγάπη σας; Ο φλογερός σας έρωας;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Αφήστε την αγάπη μου, Κύριε, κατά μέρος.

Σεις είπατε ξεκάθαρα πως χρέος έγινα να δεχτώ

αυτόν που, κιόλας σημερα, μου ζήτησαν να παντρευτώ.

Κι, εγώ σας λέω να ξέρετε, πως χαρίς αναβολή,

θα βιαστώ ν' ακολουθήσω την καλή σας συμβουλή.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Κυρία, σας παρακαλώ, μη βρίσκετε προφάσεις

στα λόγια ή στην αγάπη μου. Πήρατε αποφάσεις πολύ πριν έθω να σας δω, και με τη θέλησή σας προδίδετε το λόγο σας και την υπόσχεσή σας.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Πολύ καλά.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Κι έχω να πω πως — με την άδειά σας — ποτέ της δε μ' αγάπησε αληθινά η καρδιά σας.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Τις σκέψεις σας, αλιμονο, εγώ δεν τις ορίζω.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Βεβαίως δεν τις ορίζετε. Μα τώρα που γνωρίζω τα πάντα, η ψυχή μου πια το έχει κατελάβει

πως σ' ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να σας προλαβέι, και πως πολύ πριν από σας, πρέπει, για να ξεκάσω αυτό που έστι ανέκεπτα με κάνετε να ξάσω, να βρω αυτήν που σίγουρα θα το χει για καυμάρι στην πληγωμένη μου καρδιά τη θέση σας να πάρει.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Η τόση γρηγορίδα σας με κάνει κι απορώ!

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Κυρία, να είστε βέβαιη πως κάνω ό,τι μπορώ.

Την αποστία ο άντρος δεν μπορεί να συγχωρήσει κι ούτε του είναι δυνατόν ποτέ να υποχωρήσει γιατρ', είν', δεινά ασύρμοστη να δείξει πως πουνέι.

Υπά μια καρδιά που του 'δείξει πόσο εύκολα ξεκυνέει.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Όσα μου λέτε δείγνουνε αισθήματα υψηλά!

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Βεβαίως! Μήπως θα θέλατε να ζω με απατηγά σύδαια και οράματα; 'Η πάντα στην καρδιά μου

να έχω την ανάμνηση του άτυχου έρωτά μου;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Θα αστειεύσετε! Εγώ θέλω να με ξεχάστε και στα κακούρια σας δεσμά ευτυχισμένος να στε.

Αυτή είν', η επιθυμία μου, κι άλλη ευχή δεν κάνω.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Λέτε ότι το εύχεσθε;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Και με το παραπάνω!

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Ω, φθάνου πια οι προσβολές! Κυρία βεβαιωθείτε

πως μόνις φήμια απόδω, θα ωκυπονηθείτε
(Κάνει ένα βήμα να φύγει, μα ξαναγυρίζει.)

МАРИАНА: Πολύ καλά!

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Μα πάντοτε θα 'θελα να θυμάστε

πως πώ ότι και να συμβεί, η αυτία εσείς θα ' στε.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Εγώ.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Και πως με σπεύχυτε να κόψω τα δεσμά μου

μ', αυτό σας το παράδειγμα.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Με το παρόδειγμα μου.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Πηγαίνω, λουπόν, γρήγορα να σας ευχαριστήσω.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Και πα ποτέ δε θα γνήσια πίσω.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Σας χαιρετώ.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ξεκινάει να φρύγει και σταυράσει στην πόρτα γυρίζει

απόγομα: Πώς είπατε;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Εδώ είστε ακόμα;

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Εσείς δε με φωνάζατε;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Δεν άνοιξα το στόμα.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Τότε λοιπόν, τα σέβη μου! Σας χαιρετά, Κυρία.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Κι εγώ σας αντιχαίρετα.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για δες μια ιστορία!

Δε μου λέτε; Είστε με τα καλά σας και οι δύο, ή σας έστριψε;

Τόση ώρα σας αφρίσα να καθηγαδίζετε μόνο και μόνο για να δω ώς

πού μπορείτε να φτάσετε.

Ε! Σενιόρ Βαλέρε! (Πάει και τον παίρνει από το χέρι. Εκείνος,

τάχα προβάλλει αντίσταση)

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Τι, συμβατίνει, Ντορίνα;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ελάτε εδώ!

αυτό που μου ζήτησε.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Καλέ, ελάτε εδώ που σας λέω.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: 'Όχι, το πήρα απόφαση.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Μπα...

ΜΑΡΙΑΝΑ: Δε βλέπεις πόσο δυσάρεστη του είναι η παρουσία

μου; Δε μου μένει παρόν να φίγω εγώ.

ΝΤΟΡΙΝΑ, αφήνει τον Βαλέριο και τρέχει στη Μαρίανα: Ε, σεις!

Για πού το βάλατε;

ΜΑΡΙΑΝΑ: 'Αφρού με.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ελάτε γρήγορα εδώ!

ΜΑΡΙΑΝΑ: 'Οχι, σου λέω, Ντορίνα, άδικα προσπαθείς.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Μόνο και που με βλέπει γι' αυτήν είναι μαρτύριο.

Καλύτερα λοιπόν εγώ να φίγω πρώτος.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Τί διάταν; Φτουκι απ' την αρχή; Δε σταματάτε λέω

για τα σαλιαρόμετα! Εμπρός! Κι οι δύο εδώ! (Πους τραβάει.)

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Τι, θέλεις;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Ποιος είν', ο σκοπός σου;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Να σας συμφιλιώσω! (Στον Βαλέριο.) Τρελαθήκατε,

δε μου λέτε, να κάθθεστε να τσακώνεστε;

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Δεν την άκουσες πώς μου μιλήσει;

ΝΤΟΡΙΝΑ, στη Μαρίανα: Σας έστριψε, δε μου λέτε, και κάνετε

τέτοια πείσματα;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Μπροστά δεν ήσουνα, Ντορίνα; Δεν είδες τι μου είπε;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Κουκούτσι μιαλό δεν έχετε κι οι δύο! (Στον Βαλέριο.)

'Αλλο δε θέλει παρά να γίνει δική σας. Το εγγράμμα εγώ. (Στη

Mariána.) Άλλη δεν αγαπά εξώ από σας και μόνη του επιθυμία

είναι να γίνει άντρας σας. Κόβω το κεφάλι μου.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Γιατί τέσσε να μου δώσει μια τέτοια συμβουλή;

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Πατέι να ζητάσει τη γνώμη μου;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Αμα λέω για ότι δεν είστε με τα καλά σας! δώστε μου

γρήγορα τα χέρια σας.

(Στον Βαλέριο.) Εμπρός, εσείς!

ΒΑΛΕΡΙΟΣ, δίνοντας το χέρι του στην Ντορίνα: Τι να το κάνετε το

χέρι μου;

ΝΤΟΡΙΝΑ, στη Μαρίανα: Και σεις το δικό σας.

ΜΑΡΙΑΝΑ, δίνοντας το χέρι της: Πους ο λόγος;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ω Θεέ μου! Μπελάς που είστε και οι δύο! Κι ούτε

που ξέρετε πόσο αγαπιόσαστε!

ΒΑΛΕΡΙΟΣ, στη *Mariána*: Δεν είναι ανάγκη να φέρνετε τόσες δυσκολίες, και μπορείτε, θαρρώ, να με κοιτάξετε δίκως θυμό. (Η *Mariána* γυρίζει το βλέμμα στο *Βαλέριο* και τον χαμογελά.)

ΝΤΟΡΙΝΑ: Ράτσα πιο παλαβή απ' τους ερωτευμένους, σήγουρα, δεν υπάρχει.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Δεν είχα δίκιο να θυμάσω; Κι γάταν σωστό να παίξετε με τον πόνο μου;

ΜΑΡΙΑΝΑ: Κι εσείς; Δεν ήταν σκληρό από μέρους σας..

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για σιγά! Δεν αφήνετε γι' αργότερα αυτή την κουβέντα, λέω γω: Καιρός είναι να δούμε τι θα κάνουμε για να γλιτώσουμε το γάμο.

ΜΑΡΙΑΝΑ: Πες μας, τι τρόπο βλέπεις;

ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Όλα θα τα μεταχειριστούμε. Του πατέρα σας, στο βάθος, καρράκι δεν του κάγγεται, και πιο πολλές είναι οι φωνές του πατρά γη ουσία. Γι' αυτό κι εσείς, καλύτερα να κάνετε πως, με υποταγή δέχεστε την τρελή του ιδέα. 'Έτσι θα μας είναι πιο εύχολο να αναβάσουμε το γάμο αν χρειαστεί. Κερδίζοντας καιρό, όλα θα τα καταφέρουμε. Πότε θα κάνετε την αρρωστη και θα θέλετε μερικές μέρες για να συνέλθετε, πότε θα λέτε πως είδατε όσηγμο όνειρο, πότε ότι σπάσατε ένα καθηρέφτη... Το καλό είναι πως δεν μπορούν να σας παντρέψουν αν δεν πείτε και σεις το «ναι». Γάρα ομως, εσάς, καλύτερα να μη σας δουν εδώ. Πηγαίνετε, και χρησιμοποιήστε τους φίλους σας για να μπορέστε να χερδίσετε αυτό που σας έταξαν. Κι εμείς, θα ξεσηκώσουμε του αδελφό της και θα φρουτίσουμε να κερδίσουμε τη συμπαράσταση της μητριδες της.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ, στη *Mariána*: 'Ο, τι κι αν κάνουν όλοι οι άλλοι, για μένα, γι μεγαλύτερη ελπίδα είναι η όμορφη *Mariána*!

ΜΑΡΙΑΝΑ: Κι εγώ, αν δεν μπορώ να εγγυηθώ για τη γνώμη ενός πατέρα, μπορώ να σας βεβαίωσω πως άντρα δε θα πάρω, εξόν απ' το *Βαλέριο*.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Ω, τι χαρό είναι αυτή; Τι τέλεια ευτυχία!

ΝΤΟΡΙΝΑ: Οι ερωτευμένοι, πάντοτε, φορούν για φλυαρία!

Πηγαίνετε!

ΒΑΛΕΡΙΟΣ: Ένα λεπτό.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Αγύριστο κεφάλι!

Δρόμο, σας λέω! Σεις αποδώ.. και σεις από την άλλη.

ΑΥΛΑΙΑ



μόνη να του περιμένω.

ΔΑΜΙΣ: Γιατί να μην είμαι κι εγώ μπροστά;

ΝΤΟΡΙΝΑ: 'Αμπα! Πρέπει να είναι μόνοι τους.

ΔΑΜΙΣ: Δε θα μιλήσω καθόλου.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Εσές, που παίρνετε φωτιά με το παραμυχό; Αστειεύεστε, Αφέντη; Θα, ταχ, μαθες, ό, τι χρειάζεται για να πάρεις στράφη. Πηγαίνετε.

ΔΑΜΙΣ: 'Οχι! Θέλω να μείνω εδώ, και δε θα βγάλω ακόμα.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Πώς να του καταφέρω; 'Ερχεται! Φευγάτε!

ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

1η ΣΚΗΝΗ:

Δάμις, Ντορίνα.

ΔΑΜΙΣ: Δεν ακούω τίποτα! Ούτε φρόνηση ούτε σεβασμό! Μακάδ-

ρι να πέσει κεραυνός να με κάψει, μακάδρι να γίνω το ρεντίκολο

του χόστρου, μα θα στον συγγρισώ όπως ξέρω εγώ.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Μη θυμώνετε έτσι, για το Θεό! Μια κουβέντα είπε ο πατέρας σας, και δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνει αυτό που λέει. 'Ενωσα σας, Αφέντη, και είναι πολὺς ο δρόμος από το σκέδιο ώς την πράξη.

ΔΑΜΙΣ: Πρέπει ακίνησων να πάω ως του βρω και να βάλω τέρμα σ' αυτή τη συνωμοσία.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Σιγότερα, Αφέντη! Αφήστε τους καλύτερα, κι αυτόν και τον πατέρα σας, στα χέρια της μητριάς σας. Είναι η μόνη που μπορεί να κάνει καλά τον Ταρτούφο. Δεν είδατε πώς την ακούει;

Διόλου παράξενο να 'χει βρει το κοινότερο του κάνει και μαλακώνει. Ε, και να 'τανε αλγήσια! Μεγάλο γλέντι, μα την πίστη μου! 'Οπως και να 'χει το πράκτα, του ζήτησε, για χάρη σας, να τον δει, να μάθει απ' τον ίδιο τι ακέφεται γι', αυτό το γάμο, ποια είναι τα σχέδιά του, και να του κάνει να καταλάβει πόσο άνω κάτω θα γίνουμε όλοι εδώ μέσα συ δεχτεί. Δεν μπόρεσα ακόμη να του δω γιατί προσεύχεται, μου είπε ο υπηρέτης του.

Άλλα όπου να 'χει θα κατέβει. Πηγαίνετε λοιπόν, κι αφήστε με

2η ΣΚΗΝΗ:

Ταρτούφος, Λωράν, Ντορίνα.

ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ, βλέποντας την Ντορίνα: Λωράν, απόψε μην ξεχνάς πως δε θα κοιμηθούμε,

θα παραμείνουμε άγρυπνοι για να προσευχθούμε. Βγαίνω. Αν με ζητήσουνε, να πεις ότι θ', αργήσω.

Πάω να ιδώ τους ασθενείς, να τους παρηγορήσω.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Για δες εκεί καμιώματα!

ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ: Μου είπα, με ζητάτε;

ΝΤΟΡΙΝΑ: Μάλιστα. 'Έχω να σας πω, και να με συμπαθάτε...

ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ: Ω Θεέ μου! Σας παρακαλώ, πριν συνείστε άλλο, και πριν με εξωθήσετε σε αιμάρτημα μεγάλο,

πάρετε το μαντήλι μου.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Εγώ; Τι να το κάνω;

ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ: Να το τοποθετήσετε στο στήθος σας επάνω.

'Έτσι που είναι ακάλυπτο εύκολα ακαστατώνει.

ΝΤΟΡΙΝΑ: Σαν πολύ εύκολα να μου παίρνετε φωτιά, και το γυμνό πετσί σας — παρακαλει ευτύπωση! Δεν ξέρω τι λογής κασούρα σας έπιασε, μα εγώ δεν έχω τόσο εύκολες ευαισθησίες. Και